



MEDITATIE

Samen voor Gods aangezicht

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen (Ps. 133:1)

Hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen. Zo begint psalm 133. Mooie woorden. Maar wás het maar zo, denken we als we dat horen. Wás het maar zo, maar wat gaat het vaak anders, in families, in kerken. Je zou wel willen dat de hele wereld als broeders en zusters samen zouden leven, maar wat is het er ver vandaan! Als we `t zingen in de kerk, dan geloven we er misschien even in: 'Ai, ziet, hoe goed, hoe liefelijk'... Maar de praktijk is vaak anders.

Dat wist David ook wel toen hij deze psalm schreef. Dat kun je ook merken aan wat hij zegt. Maar dan moeten we zijn woorden heel aandachtig lezen. Hij zegt niet zomaar: Hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders samenwonen. Nee, hij voegt er een woordje bij. Hij zegt: Hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders 'ook' samenwonen. Het lijkt alsof David erdoor verrast is. Waar slaat dat woordje 'ook' op? Wat was er gebeurd?

Misschien komen we er achter als we naar Davids leven kijken. David was niet zomaar koning over Israël geworden. Hij wist wel van jongs af aan dat hij koning worden zou. Maar dat betekende niet dat hij het zonder moeite

werd. Eerst leek het er helemaal niet op. Het begon ermee dat hij zich moest verbergen voor Saul, de toen zittende koning, die hem naar het leven stond. En na Sauls dood werd hij ook niet meteen koning over heel Israël. Hij regeerde toen enkel over Juda, de stam waar hij zelf toe behoorde. De andere stammen bleven het huis van de overleden Saul volgen. Pas na zeven jaren van bloedige burgeroorlog komen ook de andere stammen naar hem toe met de vraag of hij koning over hen wil worden. Pas dan is hij koning over heel Israël.

Hij kiest een nieuwe hoofdstad, Jeruzalem, een stad die boven alle stammen en partijen staat, zodat geen enkele stam zich achtergesteld zou kunnen voelen. Hij laat ook het heiligdom naar Jeruzalem verplaatsen: een tent zoals in de tijd dat Israël door de woestijn zwierf. Maar het was wel het huis waar de HEERE te midden van zijn volk wilde wonen. En als David dat allemaal gedaan heeft, dan nodigt hij alles stammen uit om elkaar voor Gods aangezicht weer te ontmoeten, na zeven jaar burgeroorlog dus. Als David hen dan bij elkaar ziet, dan begrijp je ook de verwondering en



Aan dit nummer hebben weer verschillende scribenten hun bijdrage geleverd, waarvoor we hen hartelijk danken. We leven in de zomertijd en de dagen zijn lang. We verkeren wat dat betreft volop in het licht. Maar de wereld lijkt steeds dieper weg te zinken in de duisternis van rampen, verwarring en verdeeldheid, oorlogsdreiging en vervolging. De doodsmacht heerst nog....maar niet ongebroken! Dat mag in dit nummer duidelijk naar voren komen. Ieder de zegen van het Licht van de Zonne der gerechtigheid van harte toegewenst!

*H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten*

de dankbaarheid die er in zijn woorden zitten: Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het als blijkt dat broeders na jaren van oorlog en strijd OOK samen kunnen wonen.

Voordat het volk samen feest gaat vieren brengt David ze naar het heiligdom, waar de HEERE woonde, de heilige God, de God die ons LIEFDE heeft geboden: liefde tot Hem en liefde tot onze naaste. En daar stonden ze nu voor het aangezicht van die God, met het bloed van zeven jaar burgeroorlog aan hun handen en met harten die zeven jaar vol geweest waren van haat. Dan voel je je wel klein als je voor God staat. Wat waren ze blij geweest toen ze daarna de offers zagen branden op het altaar dat voor het heiligdom stond. Die branden daar in mijn plaats, wisten ze toen: al ben ik zonder, ik mag toch voor Gods aangezicht leven, en al die andere zondaren ook, die hier samen met mij voor Gods heiligdom staan. En dan kun je ook elkaar weer als broeders en zusters zien: allemaal zondaren die samen met jou van Gods genade mogen leven.

Het heiligdom is er niet meer, maar de HEERE gebiedt ons nog steeds zijn liefde. En als dat tot ons doordringt, dan voelen we ons klein. En dan mag er misschien geen bloed aan onze handen kleven, maar hoe vaak hebben we medemensen geen pijn gedaan, met woorden of met blikken, of in gedachten, medemensen die door dezelfde God geschapen zijn. Was er werkelijk liefde bij ons? Als we ons die vraag stellen, dan voelen we ons klein. Wat een troost

De Lichtdroom

*Ik droomde, dat ik in een donker bos
verdwaald was en de weg niet meer kon
vinden;
ik hoorde slechts het loeien van de win-
den
en zag alleen het grijze wintermos.*

*Al tastend met mijn handen langs een
stam
voelde ik de ruwe bast van oude winter-
bomen;
hoe moestik ooit weer op een pad uitko-
men,
waar aan mijn bange tocht een einde
kwam?*

*Toen hoorde ik opeens een zacht gefluit;
ik keek omhoog en zag een takje beven
(‘t was maar een droom: daarin gaat
alles leven)
een kleine vogel vloog vlak voor me uit.*

*En iemand nam me troostend bij de
hand;
ik volgde, zonder om me heen te kijken,
en voelde harde, dorre takken wijken,
totdat ik veilig licht zag aan de bomen-
rand.*

Nel Benschop

is het dan als we van het offer van Christus horen, dat Hij voor ons bracht op het altaar van het kruis, opdat wij, zondaren, voor Gods aangezicht zouden leven. En als we zo van genade hebben leren leven, wat kunnen wij anderen dan nog verwijten? Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het – zingen we dan – dat broeders, en zusters, ook samenwonen!

Dan doen we alles om die broeder ook zuster ook te vinden, ook als de ander van zijn of haar kant nog afhoudt. En in plaats van opnieuw haat te gaan voeden, bidden we om zijn hart, dat het

een ontmoeting van twee kanten mag worden. Want wat kan liefelijker zijn dan dat zondaren elkaar voor Gods aangezicht ontmoeten.

Lexmond
Ds. J. van Eck



Beloften van Jezus (6)

Het Licht der wereld. Johannes 8 : 12

“Ik ben het licht der wereld.” Met deze woorden spreekt Jezus een bijzonder getuigenis uit over Zichzelf. Daarop volgt de belofte : die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben.” Jezus wil aan Zijn volgelingen Zijn licht schenken.

In de Bijbel lezen we veel over het Licht van God als een Beeld van Zijn heerlijkheid, Zijn reddende genade. “In Uw licht zien wij het licht”, Ps. 36 : 10. In Zacharia 14 wordt geprofeteerd van komende heil, dat het noch dag, noch nacht zal zijn, “en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.” vs 7.

In de belofte van komend licht wordt de verlossing aangekondigd. Misschien hebt u wel eens in de (late) avond in het bos gewandeld. Als het donker wordt, geeft het bos soms een bedreigend gevoel. Je ziet niet goed wat er staat en leeft. Je hoort allerlei geluiden van dieren maar je kunt ze niet lokaliseren. Wat gebeurt

er om je heen? Het kan angstaanjagend zijn. Wat erg als je in de geestelijke duisternis wandelt. Je hebt geen oriëntatiepunt. Je ziet en verstaat niet wat er om je heen gebeurt. Je onderscheidt niet de tekenen der tijden. Wat er aan ellende in



Na het donker....eeuwig licht

*Het kan zo donker zijn in 't leven
als de zonde je benauwt;
als je door je schuldgevoelens
niet op Gods genade bouwt.
Zie toch in die donk're dagen
W~wat aan 't kruishout is verricht,
dan, dan zal het bij je dagen:
na het donker.....eeuwig Licht!*

C. Spaanderman

de wereld gebeurt, geeft je zorg, maakt je bang. Waar gaat dit allemaal naar toe?

Voor velen is er die duisternis in hun eigen leven. Ze wórdten meer geleefd dan dat ze leven. Omstandigheden, gebeurtenissen, zaken waar ze zelf de hand niet in hebben beheersen hun doen en laten. Wat kan het ook donker zijn bij ziekte en pijn! Iemand die geregeld last heeft van migraine verkeert het liefst in een donkere kamer. Maar als de pijn is gezakt, gaat de zieke graag weer naar buiten, in het licht.

Wat zal het voor die jongens in Thailand die vast zaten in de grotten, een grote verandering zijn geweest! Dagen lang in het donker, en dan terug naar het licht!

Als het licht der wereld belooft Jezus: die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Niet in de duisternis wandelen?

Dat is een groot wonder! Dat kan alleen door de kracht van het Levenslicht van Jezus Christus.

Hoe kan Jezus dit zo stellig beloven? Hoe zal Hij het waar maken voor mensen die in de duisternis verkeren? Het is dankzij Zijn offer. Aan het kruis op Golgotha heeft Hij in de donkerste duisternis verkeerd. Zo heeft Jezus het eeuwigdurende licht verworven. En is Hij het Licht der wereld. Wereld betekent in het evangelie naar Johannes vaak: het verbondsvolk dat in de macht is van deze tegenwoordige boze eeuw. Die wereld ligt in het boze en is duisternis. Maar het Licht schijnt! Om Zijn volk uit alle duisternis te trekken. En Hij maakt ze tot kinderen van het Licht. Hij geeft kracht in de strijd, troost in verdriet, houvast in moeite en zorg.

Jezus doet deze uitspraak ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest. Na de uit-

Het onderscheid

De bomen worden zwart, de lucht wordt grijs.

De opkomst van de nacht doet alles duist'eren.

Hoor hoe de stromen van de winden fluist'eren.

De windkracht is waarneembaar aan de wijs.

Zwart wit is voor de ziende blinde grijs.

*De wereld heeft de nachtreis bruut aangevaard,
normen en waarden zijn allang verdwenen.*

*Wie blind en doof is zal daar niet om wenen,
al blijft de ondergang hen niet bespaard.
Het voor of tegen werd hun nooit verklaard.*

Straks komt de morgen, dan verdwijnt de tijd.

*De eeuwigheid breekt aan in kwaad of goed,
gaan wij die blind of ziende tegemoet?
Blind zijn wij nergens meer op voorbereid,
maar ziende kennen wij wel onderscheid.*

Wie ziet wacht vreugde van het eeuwig Licht,

wie blind is zal in eeuw'ge nacht verdwijnen.

*Daar zal het vuur van het verderf verschijnen,
dat eeuwig lang vernietiging verricht.
Wie ziet geniet daar straks 't vol hemels Licht.*

Rodenburg (uit : Bewaakt leven)

gang van de eerste dag van dat feest ging men naar het vrouwenvoorhof. Daar werden in de gouden schalen van de luchters kruiken olie leeg gegoten. Dit werd dan aangestoken zodat het veel licht gaf. Dat gebeurde overal in Jeruzalem. In heel de stad was er volop licht en Verlichting ter gelegenheid van de ceremonie van het waterscheppen. de Levieten brachten luide klanken voort met hun muziekinstrumenten.

Die verlichting en dat feestgedruis was er ter gelegenheid van het waterscheppen. Op het Loofhuttenfeest werd elke dag uit Siloam water geschept. Dat werd op het brandofferaltair uitgestort. Dit herinnerde aan het water uit de Rotssteen tijdens de woestijnreis. Evenzo spreekt Jezus eerst over het water dat Hij geeft, Joh. 7: 37, en duidt daarna Zichzelf aan als het Licht der wereld. Hij is de vervulling van al deze dingen. Op het Loofhuttenfeest wordt

Ps. 118 gezongen : "Och HEERE! Geef nu heil!" "De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft." vs 27.

Tijdens Loofhutten is Jeruzalem een Lichtstad. Maar straks doven de grote kandelaars op het voorhof der vrouwen en alle pleinen. Wie echter als leerling Jezus volgt, deelt in het licht dat nooit dooft. Hem erkennen als de Leraar van God gezonden. Wandelen in het licht van Gods genade en van Zijn vriendelijk Aangezicht. Die belofte wordt heerlijk vervuld. Het is het licht dat behoort bij het leven van de nieuwe eeuw, het herwonnen paradijs. Jezus proclameert Zichzelf als de Vervuller van dit feest. Daarin ligt de garantie dat eens alle duisternis is geweken en de eeuwige Lichtstad vol zal zijn van enkel levensvreugde!

*H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten*

De nacht is voorbij gegaan

Bij Psalm 110 : 3:

Let goed op wat Paulus zegt: "De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen." Zo beschrijft hij het heerlijkste en schoonste gedeelte van de dag, namelijk de lieve dageraad en de opgang van de zon. Dan kunnen we alle vogels horen zingen, alle dieren komen te voorschijn, alle mensen ontwaken, zodat – met de dageraad – het net lijkt alsof de hele aarde en alle dingen nieuw worden. Zo is het ook in de ziel als de zon der gerechtigheid opgaat!

Daarom wordt in de Schrift op veel plaatsen de blijde verkondiging van het Evangelie met de opgang van de zon vergeleken. Soms met beelden, soms in duidelijke woorden zoals Paulus hier

doet. Ook in de Psalmen: "Na uw overwinning zal Uw volk vrijwillig offeren, in heilig sieraad; Uw kinderen worden voor U geboren gelijk de dauw uit de dageraad." Hier noemt hij het licht van het Evangelie de baarmoeder van de dageraad én de dag van Christus' kracht, waarin we als kinderen in Christus ontvangen en geboren worden, dat is, zonder werk van mensen, uit de hemel, door de genade van de Heilige Geest.

Maarten Luther



Draagt elkanders lasten



Beste lezer,

Je ziet ze nog. De ene persoon ziet vooral het nut van deze beestjes, maar een ander denkt allen aan stekeligheid. Ik heb het over bijen. In de Bijbel wordt ook gesproken over bijen. Weliswaar komt dan de stekeligheid vooral aan bod. Maar als we het hebben over het product van de bij - honing -, dan ontvouwd zich een heel ander woord: zoet. "Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond." (psalm 119:103). Laten zo de Woorden van God u mogen sterken op uw levensweg. Ik wens u Gods nabijheid toe voor de komende zomermaanden....

Verjaardagskalender

- 11 juli Mevr. V. Visserman-Boes, Hof van Smeden`, Kamer 323, 8301 XG Emmeloord
- 30 juli Carla Thoen, Fresiastraat 1, 2685 XJ Poeldijk
- 22 aug. Mevr. H. Zandbergen, Churchillstraat 67, 7681 XS Vroomshoop

Brievenbus

U kunt de hier genoemde mensen verblijden met een kaartje:

Mevr. A.J. van Dijk,
Mombassaplaats 308,
3067 GZ Rotterdam
Aleida Jansen, Kooikerweg 263,
3069 WP Rotterdam-Zevenkamp



Bloeien als een roos

*Het leven van Gods kind,
Door Hem zo teer bemind,
Is als een roos, die men moet
snoeien,
Om in pracht te laten bloeien.*

*Dat doet soms pijn en geeft veel leed,
Als het snoeimes heel diep sneed,
Maar vreugde en hernieuwd
vertrouwen,
Als lenteknoppen zich ontvouwen.*

*Gespijzigd door het heilig Woord,
Dat, gelezen en gehoord,
Als melk en honing voor de geest,
Vruchtbare voeding is geweest.*

*www.gedichtensite.nl,
Ger van Dien*

Puzzelhoek

Ga er maar eens goed voor zitten, want er is weer een grote puzzel om te maken! U moet namelijk de antwoorden opzoeken in zowel het Oude- als Nieuwe Testament. Bij de (misschien) wat moeilijkere vragen staat de vindplaats van het antwoord. Alle eerste letters vormen de oplossing van deze puzzel. Ik wens u veel puzzelplezier! U kunt de oplossing insturen tot 29 augustus.

1. Welke reus werd door David gedood?
2. Waar kwamen de Wijzen uit Mattheus 2 vandaan?
3. Welke man werd in de leeuwenkuil gegooid?
4. Zoon van David

5. Wat veranderde Jezus op de bruiloft in Kana in wijn?
6. Zoon van Ruth en BoWaarin werden de drie vrienden van Daniel gegooid?
7. Hoe noemen wij de 'boog in de wolken' uit Genesis 9?
8. Deze vrouw was een profetesse (Richteren 4)
9. Zoon van Abraham en Sara
10. Stad waar Lot woonde en die verwoest werd door Gods vuur (Genesis 19)
11. Welke straf kreeg de mens waardoor de hele aarde onder water kwam te staan?
12. Hoe is Johannes de Doper aan zijn einde gekomen? (Mattheus 14)
13. In deze hof waren de eerste mensen
14. Hoeveel plagen waren er in Egypte?
15. In welk land was Jozef onderkoning?
16. Welke vrouw verstopte de verspieters in Jericho? (Jozua 2)
17. Deze vrouw scheerde het haar van Simson af (Richteren 16)
18. In deze boot moest van elke diersoort een mannetje en vrouwtje
19. Welke man bouwde de Ark?
20. Moeder van Ismael (Genesis 21)
21. Welk lichaamsdeel werd bij Malchus afgehakt? (Johannes 18)
22. Schoonmoeder van Ruth
23. Nieuwe naam van Jakob (Genesis 35)
24. Jezus had met deze man een nachtelijk gesprek (Johannes 3)
25. In welke landstreek ligt Kana (Johannes 2)
26. In welke landstreek ligt Kana (Johannes 2).

De oplossing van de puzzel uit het juni-nummer is: Gods heerlijke naam.

Vriendelijke groeten van:
 Willeke Breederveld
 Willem de Jagerstraat 40
 3251 BG STELLENDAM
 telefoon: 0187-492281
 email: wbreederveld@solcon.nl

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

Leren geloven nr 2

“Wat verstaat jij door de voorzienigheid Gods?” (Zondag 10 van de Heideberger).

Het gaat over de “Voorzienigheid”. De punten zijn:

1. Wat Gods voorzienigheid is.
2. Wat het geheim van Gods voorzienigheid is.
3. Wat het leven onder Gods voorzienigheid is.

1. Als het over de voorzienigheid gaat, moeten wij niet van God een helderziende maken. Iemand die alles van tevoren al weet. De voorzienigheid is niet in de eerste plaats iets van Gods ogen, maar die heeft veel meer iets met Zijn handen van doen. De voorzienigheid is, dat God aan het roer staat. En dat Hij alles draagt. En dat Hij alles leidt. Een versje dat daar goed bij past, is het versje: “Scheepke onder Jezus` hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen die in nood zijn op”. “Voorzien” is vanuit de bijbel, dat God voor ons zorgt. En dat Hij niet van de wijs raakt. Maar dat Hij de weg weet. Als wij nu iets een moeilijk stuk vinden, is het wel het stuk van de voorzienigheid Gods. Als de zon schijnt, valt dat nogal mee. Maar, o wee, als het stormt! Want dat is wat, als er, ook in ons persoonlijk leven, rake klappen vallen. En dan is het misschien wel het ergste als de mensen net doen als de vrienden van Job. Want die zijn niet naast Job tegenover de Heere gaan staan; maar die zijn op de stoel van God gaan zitten en die hebben zich niet één geweten met Job en zijn nood. Jobs vrienden leven nu nog.

“Het zal zo hebben moeten zijn”, zeggen de vrienden van Job, “En je moet maar niet vragen; Waarom?” Maar de bijbel vraagt toch zelf ook: “Waarom?”

*Je kunt wel gaan, je hoeft niet meer te komen;
Jij praat altijd van zwijgende berusten;
Dat kan geen mens – dat doen alleen de bomen,
Die naakt en weerloos in de stormwind staan.*

*Jij hebt een vrouw – Jij kunt wel in je lot berusten;
Mijn bed is leeg – Ik ben ziek en alleen.
Je zegt, dat ik gehoorzaam heb te volgen,
Maar ging jij zelf die weg gewillig heen?*

*Je moet niet zo over Gods daden praten!
Denk wat het is ze stil te ondergaan.
En voel je eens je hart van God verlaten,
Kom dan nog even bij mij aan.*

*Misschien dat wij elkaar dan beter kunnen vinden,
Dat je mijn schreien beter kunt verstaan.
Misschien dat we dan zachtjes kunnen zeggen:
“Wat God doet, dat is welgedaan!”*

2. Het geheim van de voorzienigheid is, dat de Heere Jezus vrijwillig is komen wonen in ons arme, bange bestaan. Eén met de gebroken mensen in een gebroken wereld heeft Hij zich gemaakt. Begrijpen doe ik het niet, dat God heel de wereld en mijn eigen leven leidt en in Zijn hand houdt. Maar ik geloof het, als ik Christus aan het kruis zie en wanneer ik Hem

De duistere dood

Lukas 23 : 44 -46

't Is donker in en om Mij heen...
Aan 't einde van Mijn lichaamskrachten,
Door God verlaten, heel alleen,
Doorsta Ik dood- en helle machten!

Ik hang in 't duister, als de nachten,
Van ziekten, oorlog en geweest,
Van 's mensen zondige gedachten,
Hun Gode-ongehoorzaam 'neen'...

Mijn 'ja' moet satans macht verbreken!
Al wacht Mij nu de duistere dood,
God zal Mijn licht opnieuw ontsteken,
Als Hij Mijn grafdeur openstoot!

Ontvang, o Vader, nu Mijn geest
en wek Mij op het Levensfeest!

Joke van Sliedregt

zie strijden voor mijn eeuwig behoud. En als ik niet Gods hand zie, zie ik toch wel Gods hart. Waar zie ik Gods hart? Aan Golgotha's kruis! En wanneer ik Jezus aan het kruis zie en ik hoor Hem Zijn "Waarom?" roepen, weet ik, dat God het voorzien heeft op mijn eeuwig behoud. En ook onderweg, elke dag, zal Hij zorgen voor mij. Niet dat ik dan wat God doet begrijp. Maar ik stel mij tevreden met wat Hij mij vriendelijk verzekert: "Gij zult het na dezen verstaan". Zondag 10 is niet een studeerkamerstuk. Het is het lied van een kind dat zijn Vader vertrouwt. Zo vertrouwt, dat het geen kwaad van Hem wil horen. Feitelijk wordt heel het leven in deze zondag genoemd.

Loof en gras en regen en droogte worden genoemd. En vruchtbare en onvruchtbare tijden worden genoemd. En gezondheid en ziekte worden genoemd. En dat is mij niet maar om het even. Maar ik krijg het allebei uit Gods hand. Maar het is wel moeilijk. Werkeloos of ziek zijn; dat is wel heel wat. Een jongen van twintig in een ziekenhuis voor kankerpatiënten in Rotterdam had zijn hele bed behangen met voetvalattributen. Deze jongen zou gaan sterven. Maar dat hele bed riep: "Ik wil leven!" Dat was 34 jaar geleden; maar ik vergeet het nooit meer. "En alle dingen". En dan duizelt het je. Is dat voor de mensen met een heel groot geloof? Nee, dat is voor de mensen met een maar heel klein geloof. Maar dat hele kleine geloof kruipt onder de slagen zelfs naar God toe.

3. "In alle tegenspoed geduldig". Dat valt niet bepaald mee. Tegenspoed heeft er geen van ons graag. U en ik willen niet een boos en bitter lot hebben. Wij houden dat liefst maar zo ver mogelijk bij ons vandaan. Dat is dus niet minder dan een wonder om in alle tegenspoed geduldig te zijn. En dat is genade, als je toch weer doorveert. En wanneer wij, als de nood zijn tol eist, op God blijven hopen. "En dat wij in voorspoed dankbaar zijn mogen". Dankbaar zijn is niet iets wat wij moeten. Dankbaar zijn, mag. Dankbaar zijn; dat krijg je. Anders zien wij onze voorspoed zelfs helemaal niet. En het eindigt met: "En in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevorst hebben op onze getrouwe God en Vader". "Toevorst"; dat is een heel ouderwets woord. Een rood slingertje zet de computer er onder terwijl ik het type. Maar dat is een

woord dat vroeger vrij vaak werd gebruikt. Men kon dan zoiets zeggen als: "Ik mag een goed toevorst hebben". Dat sloeg op een goede verwachting voor de toekomst. En wel voor de grote toekomst van God. En zo gaan wij, als we in de Heere Jezus geloven, achter Hem aan de heerlijkheid in. Soms vragen we dan

nog wel eens: "Waarom?" De twijfel slaat nog wel eens door ons heen. Maar wij varen veilig, onder Christus' geleide, naar de haven der rust. "Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord; en 't veilig strand voor 't oog".

*Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind*

Veiligheid in de zomermaanden!

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen zich veilig voelen in hun eigen huis. Ik hoop dat dit bij u ook het geval is. Toch kunnen we in deze zomermaanden ongedacht een vervelende ervaring hebben. Het is immers vaak mooi weer. De ramen staan langer open, misschien gaat u wel een paar dagen naar uw kinderen. Daarom leek het me een goed onderwerp om nog een keer te bespreken en wat nieuwe tips toe te voegen. Want met name kwetsbare ouderen zijn een gewild doelwit voor mensen die niet het beste met ons voor hebben.

1. Sommigen van ons wonen in een appartementencomplex. Misschien is er wel een goed werkend alarmsysteem aanwezig. Maar dat is niet overal het geval. Als u zich dus echt niet veilig voelt is het zeker geen raar idee om er zelf één aan te schaffen. Er zijn verschillende soorten verkrijgbaar. In combinatie met een bewegingsschakelaar zijn alarmsystemen een betrouwbare vorm voor het detecteren van inbrekers. Het alarm gaat namelijk af wanneer de inbreker in het gebied van de bewegingsschakelaar komt. Omdat er veel soorten zijn is het van belang om u goed voor

te lichten. Neem een zoon of een jonger iemand mee als u erop uit gaat, twee horen namelijk meer dan één. En dan kunt u ook nog over uw aanschaf met diegene doorpraten.

2. Voordat u het huis verlaat zult u vast uw deur op slot doen. Het is belangrijk om ook aan de ramen te denken. Niet alle kozijnen en zeker ouderwetse kozijnen sluiten altijd even goed. Of u denkt dat het raam goed dicht zit, maar dit is niet het geval. Een uitgelezen mogelijkheid om hier misbruik van te maken. Er zijn zelfs speciale raammelders in de handel. Deze geven groen aan als het raam gesloten is, rood voor open en oranje voor gekanteld.
3. Laat onbekenden niet zomaar binnen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch gebeurt dit vaker dan u zou verwachten. U zou bijvoorbeeld een onderhoudsmonteur in uniform die de cv-ketel komt controleren al snel binnenlaten. Als u een afspraak heeft staan is dit natuurlijk logisch. Maar blijft toch op uw hoede. Het is helemaal niet vreemd om naar een legitimatie te vragen. Bij twijfel kunt u altijd het bedrijf bellen.

4. Steeds meer ouderen maken gebruik van social media. Een vakantiefoto met uw kleinkind in het buitenland is natuurlijk leuk, maar iemand zou zo kunnen achterhalen of u thuis bent of niet. Zeker in deze vakantieperiode is dit riskant. Een tip zou bijvoorbeeld zijn om dergelijke informatie pas te verspreiden op internet wanneer u weer thuis bent.
5. Breng leven in uw woning! Geef inbrekers, wanneer u op vakantie gaat of een avondje buitenshuis bent, niet de indruk dat er niemand thuis is. Een donker huis, waar geen teken van leven is, ziet er voor hen veel interessanter uit. Zorg daarom dat er altijd 'leven' in uw huis is. Dit doet u bijvoorbeeld door een lampje te laten branden of de radio aan te laten staan. Kies wel voor een energiezuinige lamp of gebruik een tijdschakelaar.
5. Een buitenlamp met een sensor is ook een goed iets. Deze gaat automatisch aan als er iemand voor de deur staat.
6. Hou elkaar in de gaten. Wanneer u zelf voor een langere periode niet thuis bent doet u er goed aan om dit door te geven aan familie, vrienden en burens. Uit onderzoek is gebleken dat inbraak 'besmettelijk' is. Wanneer er in een buurt is ingebroken is de kans 3x zo groot dat nabijgelegen woningen ook ten prooi vallen aan inbrekers. Daarom is het goed als burens elkaar een beetje in de gaten te houden. Geef aan hen door waar u naar toe gaat op vakantie en een telefoonnummer. Daarnaast is het slim om vrienden of familie af en toe uw huis laten bezoeken. Zodat de post en de krant niet op de deurmat blijft liggen. Dit is namelijk te zien als een nieuwsgierig persoon door uw brievenbus kijkt...

Voor wie leven in de duisternis (Lucas 1 : 79)

*Gezeten in de duisternis,
omringd door schaduw van de dood,
dat zijn wij toch, o Heer, dat is
juist onze dagelijkse nood.
Beroofd van elke zekerheid,
voor 't dreigende gevaar beducht
van gif, dat langzaam zich verspreidt
door 't water heen en door de lucht;
bevreesd voor onze medemens,
voor 't eigen hart vol donkerheid,
wanhopig stuitend op de grens
die volken van elkander scheidt.-
Kom als een vuur, dat ons verzengt,
kom als een zon in onze nacht,
kom als de Vorst Die vrede brengt,
kom Jezus, in ons hart dat wacht!*

Nel Benschop

7. Maak het ze niet te makkelijk. Woont u in een rijtjeshuis? Een kliko kan bijvoorbeeld een ideaal hulpmiddel zijn voor inbrekers om ergens overheen te klimmen of het dak op te gaan. Zorg daarom dat kliko's, trappen en andere voorwerpen goed opgeborgen zijn of vastgezet worden zodat men deze niet kan verplaatsen.
8. Sommigen zeggen: neem een huisdier. Als u even weg bent en er is een hond thuis, dan zullen inbrekers hier niet blij van worden. En elke vorm van geluid, ook het blaffen van een hond, kan voor inbrekers een reden zijn om ervandoor te gaan.
9. Berg waardevolle bezittingen goed op. Mocht er een ongenode 'gast' uw huis betreden, zorg dan dat er geen waardevolle spullen meegenomen kunnen worden. Berg persoon-

lijke en kostbare bezittingen daarom op in een kluis. Deze zijn in verschillende formaten en prijsklassen verkrijgbaar. Zo houdt u de materiële schade beperkt.

10. Ik hoop dat het u nooit overkomt. Maar toch een laatste tip. Heeft u het idee dat er iemand in huis is? Ga dan nooit de confrontatie aan. U weet nooit wat u zult aantreffen. Deze persoon kan agressief reageren. Bel altijd de politie als u iets verdachts ziet of hoort. En als het mogelijk is kijk dan goed. Een kenteken van een auto of de kleur - daar kan de politie veel aan hebben.

Beste lezer, ik hoop dat u en uw huis deze zomer bewaard zullen blijven. Bij

al deze voorzorgsmaatregelen moeten we het belangrijkste nooit vergeten: het gebed. Aan de Heere mogen we altijd onze grote én kleine zorgen bekendmaken. Hij is toch immers een machtig God?!

Ik hoop dat u in deze zomermaanden ook mag (uit)rusten in de wetenschap dat er Één is die alles ziet, hoort en weet. Dan zullen we samen met Maarten Luther het avondgebed bidden: "Als onze ogen slapen, laat onze harten waakzaam zijn voor U. Laat Gods rechterhand ons beschermen, en verlos ons van de band der zonde." Een gezegende zomer gewenst!

*Met een vriendelijke groet,
Marianne*

Colofon

Dagelijks bestuur van de stichting:

Ds. C. Bos, voorzitter,
PKN (hervormd) Benschop
Ds. J.A.H. Jongkind, secretaris,
PKN (hervormd) Brandwijk
Dhr. M.C. Paul, penningmeester,
PKN (hervormd) Dirksland
Ds. J.P. Boiten, eindredacteur,
Christ. Geref., H.I. Ambacht

Eindredacteur:

Ds. J.P. Boiten, Antoniuslaan 53,
3341 GA Hendrik Ido Ambacht,
Tel. 078 2000 512
Tevens adres voor kopij.
e-mail : j.p.boiten@filternet.nl

Medewerkers:

Ds. J. van Amstel, Christ Geref., Ede
Mevrouw W. Breederveld,
PKN (hervormd) Stellendam
Rev. W. de Jong, Chr. Reformed Church,
Straffordville, Ontario, Canada
Mevrouw M.A. Tanis, Christ. Geref.,
Goedereede

Ds. J. Willemsen, PKN (hervormd)
Dirksland

Abonnementen:

Dit blad verschijnt in de eerste week van elke maand (10 maanden van het jaar);
Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen; de abonnementsprijs is € 10 per jaar; het banknummer is: NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van Stichting Kracht naar Kruis te Den Haag; mailadres voor algemene berichten info@krachtnaarkruis.net; opgave nieuwe abonnees en adreswijzigingen aan: abonnee@krachtnaarkruis.net of Ledenadministratie Kracht naar Kruis, Philipshoofjesweg 15, 3247 XR te Dirksland.

Alle informatie over KNK kunt u vinden in www.krachtnaarkruis.net