

Kracht naar Kruis

STICHTING EVANGELISEREND LECTUURFONDS VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

no. 6 • Maart 2018 • 75ste jaargang



MEDITATIE

“Het is volbracht!”

Johannes 19 : 30m

“Het is Volbracht!” En zo komt er een einde aan onze Heilands lijdensweg.

Een kruis dragen is een lijdensweg. Maar voor Jezus het ergste lijden aan het kruis; het was een “van God verlaten te zijn”. Binnenkort is het weer Goede Vrijdag. De dag waarop we het lijden van onze Heiland gedenken, ja vieren. Je vraagt jezelf af, hoe kan je het lijden, het van God verlaten zijn, vieren? Dat is een kanjer van een vraag. Een lijdensweg is toch geen feest? Toch wel! In deze meditatie over het lijden schenken we onze aandacht aan het lijden van Christus en het lijden van een Christen zoals we dat vinden in Jesaja 53, Psalm 22 en ook in Hebrëeën 12 . We zien dan dat ons lijden door Jezus’ lijdensweg toch op een feest lijkt. (Lees deze hoofdstukken met het lezen van dit artikel)

We vragen ons dan af. Wat is lijden voor een mens? Waarom lijden wij als Christenen? en Waar leidt onze lijdensweg, ook wel een kruisweg genoemd, ons heen?

De mens lijdt van verdriet, van armoe, pijn, ziekte, van het verlies van een geliefde. De mens loopt, schuifelt heen en weer op een lijdensweg zonder uitgang, een nauw, dood lopend voetpaadje naar morgen, een weg zonder hoop. Er wordt ook wel gezegd dat de mens het meeste lijdt door het lijden wat hij vreest en nooit op komt dagen. Wel, de

mens heeft gemakkelijk praten met deze schrale troost. Weet U, lijden is werkelijkheid. Het kwam opdagen op Goede Vrijdag. Daarom zegt Petrus tot Jezus op Zijn lijdensweg, Zijn kruisweg: ik zal daar wel even een stokje steken. U moet niet lijden. U bent mijn Heiland, de Zoon van God, mijn Leidsman. Nee, lijden moet U niet. En wat zegt Jezus daarop? “Bedankt voor je medelijden, voor je medeleven?” Nee! Absoluut niet. In plaats daarvan zegt Jezus, “Satan, gaat achter mij. Ik heb jou niet nodig. Mijn kinderen hebben mijn lijdensweg brood nodig. Hun lijden is werkelijkheid Ze lijden onder de druk van de zonde, ze lijden van de aanvechtingen van de duivel, en die lijdensweg moet weg. Daarom doet Christus met Zijn lijdensweg onze lijdensweg weg, als wij daarin geloven, als we daarin onze troost en hoop willen vinden.

Hun lijden is werkelijkheid Zonder Mij zijn ze alleen op de wereld. Zonder Mij moeten ze hun eigen kruis dragen, eenzaam, met een enkele reis naar de hel, met de dood in hun schoenen op een dood lopende lijdensweg. Zonder Mij zitten ze in de ellende, op een weg bezaaid met angst en verwoesting, in



Dit nummer verschijnt midden in de lijdensstijd. De artikelen zijn daar dan ook op gericht. In onbegrepen omstandigheden moge de kruisweg van Christus tot steun en bemoediging zijn! Want bij Zijn lijdensaankondigingen laat Jezus steeds zien dat alles uitloopt op Zijn opstanding. Door lijden naar de heerlijkheid, voor Hem en voor allen die bij Hem behoren. Gods zegen bij het lezen toegewenst.

*Uw eindredacteur
ds. J.P. Boiten*

een leven los gemaakt van Mij die het eeuwige leven is en geeft, en daarom zonder Mij is hun reis naar de eeuwigheid een moeilijke, gevaarlijke en een dodelijke lijdensweg.

“Enkel door geloof in Mijn Kruisdood en Opstanding hebben zij het eeuwige leven”. Daarom kunnen wij op de vraag, Wat is je enige troost op je lijdensweg? , antwoorden met: dat ik in leven en sterven op mijn lijdensweg door het leven heen, totaal aan Jezus behoort, die door Zijn lijdensweg, die met Zijn leven en dood volkomen voor al mijn zonden betaald heeft zodat Hij in alle omstandigheden mij bewaart op mijn levensweg en dat alles, zelfs mijn eigen lijdensweg, moet dienen tot mijn eeuwig leven. Hoerah! Mijn lijdensweg is niet een doodlopende weg, maar een enkele reis naar de Hemel. Jezus heeft het betaald. Hier heb je beiden Christus' kruis van Goede Vrijdag en het Paasfeest, de Opstanding uit/van de dood, eerst Christus en dan die Zijn lijdensweg hebben bewandeld. Hier heb je Psalm 22 : “Mijn God, Mijn God, waarom heb je mij verlaten, een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk!” en Jesaja 53 : “Wie gelooft wat we gehoord hebben? Onze ziekten heeft Hij op zich genomen; onze smar-

ten heeft Hij gedragen; om onze overtredingen werd Hij doorboord; om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem; en door zijn striemen is ons genezing geworden.” We weten nu dat Christus voor mij is gestorven; heeft gena voor mij verworven; ik ben van dood en zonde vrij. We weten nu dat de mens sterft door de zonde. En wij weten ook dat Jezus gestorven is voor onze zonde.

Als wij nu van dood en zonde vrij zijn waarom is er toch een lijdensweg voor jou, een Christen? Dat is een kapitale vraag. Het antwoord: zou je denken dat de duivel, de vader van de leugen, het er mee eens is dat je van de zonde en de dood vrij bent? Natuurlijk niet. Hij

*Wandel maar stillekens achter Hem aan,
achter de Heiland, Hij wijst u de wegen.
Zijn die niet altijd zo lieflijk gelegen
als gij zoudt wensen: wil ze toch gaan:
Hij gaat vooraan, Hij gaat vooraan.*

*Wandel maar stillekens achter Hem aan.
Hij kent uw krachten, Hij richt uwe
schreden.
Moeilijk wel dikwijls voor wie ze betreden,
toch nooit te moeilijk is er de baan:
Hij gaat vooraan, Hij gaat vooraan.*

*Wandel maar stillekens achter Hem aan.
Is het ook duistere nacht om u henen,
Hij is van hemelse glorie omschenen;
veilig is 't steeds met Jezus te gaan.
Hij gaat vooraan, Hij gaat vooraan.*

*Wandel maar stillekens achter Hem aan.
Volg maar gewillig, volg Hem onverdroten:
weldra ziet gij u de hemel ontsloten,
die gij al juub'lend binnen zult gaan.
Hij gaat vooraan, Hij gaat vooraan.*

vecht terug. Hij wil jou in zijn macht hebben. Hij fluistert in je oor dat je zelfstandig bent op je lijdensweg. Kop op. Door lopen Je komt er wel. Geniet van het leven. Ben tolerant met een ieders geloof . Ga met de massa mee dan heb je geen last en je lijdensweg wordt minder moeilijk. Je hoeft geen God te hebben. Je bent je eigen god. Inderdaad, der is een lijdensweg voor de Kerk van Christus omdat satan je van het rechte spoor af wil dwingen, je wil laten ontsporen, weg van en los van Christus' leiding. 1 Petrus 5:8 zegt dat de duivel is als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Wij vechten tegen de machten en geesten van deze donkere wereld (Efeze.6:12). Jezus zegt in Joh.15:18,19 : Als de wereld je haat weet dan dat zij Mij eerst gehaat hebben. Je behoort niet aan de wereld maar aan Mij en dat is de reden dat de wereld je haat." Jezus zegt tegen Petrus: Simon, Simon, de satan heeft u zeer begeerd om ter ziften als de tarwe." (Lucas 22:31). "Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude." Je hoeft niet voor Mij in de bres te springen. Ik spring. Ik hang. Ik ga de dood in. Ik ga het graf

in. En ik zal in drie dagen weer opstaan van de dood. Daarom kan Petrus in zijn eerste brief schrijven over ons lijden voor de naam van Christus" (1 Petrus 3:8-22). Wat een lijdensweg. Wat een smalle, enge weg naar de hemel. En dan te denken dat de zonden die overgebleven zijn in ons, ons ook aanvechten. Wat een lijdensweg. En toch zijn wij veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En op grond van Spreuken 3:11 en 12 schrijft Christus in Zijn brief aan de Hebreëen 12:5b en 6, de Heere berispt wie hij liefheeft en straft elke zoon van wie hij houdt. De Heere gebruikt kastijding, de aanvechtingen van de duivel, de ongemakken, de narigheden, de droefenissen in ons leven, de zonde- schending, om ons sterk te houden in het geloof op onze lijdensweg naar de hemel. We noemen dat kastijding, corrigeren, opleiding. Onze lijdensweg leidt ons als kinderen van Jezus in de juiste richting. Heb een mooie reis naar de hemel. Onthoudt dat Jezus je reis Leider is. Hij kent de weg. Hij is de weg.

Canada
Rev. W. de Jong

Beloften van Jezus (2)

De hemel open. (Johannes 1 : 52)

Het is een bijzondere ontmoeting. Zeer verrassend voor Nathanaël. Jezus ziet hem zittend onder de vijgeboom. Op die plaats ben je als je biddend bezig bent met de verwachting van de Messias! Hij leeft bij de profetie. In dat geloof is Nathanael niet beschaamd uitgekomen. Jezus vindt hem en hij belijdt Jezus als de rabbi, de Zoon van God. "Gij zijt de Koning Israëls." Deze rabbi weet alles en

Hij is de beloofde. Deze twee elementen horen bij de Messiasverwachting. Wat krijgt Nathanaël een onverwachte gebedsverhoring! Dit is een rijke doorbraak van beginnend geloof bij Nathanaël. Dat is, zegt Jezus dan, profetie van méér, Johannes 1 : 51. U zult grotere dingen zien, belooft Christus. U zult dingen zien die van meer gewicht zijn, wat veel rijker is dan dit!



Wat houdt deze belofte dan in? Jezus belooft dat Nathanaël de wonderen van de geopende hemel zal zien. Een geopende hemel met opklimmende en neerdalende engelen. Wie heeft dat eerder al gezien? Het is Jacob, die onderweg was naar Haran, op de vlucht voor Ezaü en bij Bethel een droom kreeg. Er was een ladder gesteld op de aarde en die reikte tot aan de hemel. Hij zag de engelen klimmen en dalen van de aarde naar de hemel en terug. Door die engelen is er contact tussen hemel en aarde. Engelen die als dienende geesten Jacob zullen bijstaan en helpen. God belooft aan hem dit land en Hij verzekert Jacob van Zijn bijstand. Ik ben met u. De blijvende zegen van de ladder!

Jezus vergelijkt Zich met die ladder.

Vanaf nu zal men de engelen zien klimmen en dalen op de eigenlijke ladder:

Jezus Christus, de Zoon des mensen.

Hij is de enige weg van de aarde tot de hemel, van de mens tot God. Als de Ladder is Hij het middel tot contact tussen God en mens. Wat een heerlijke belofte, dat Jezus' discipelen die heerlijkheid van Hem zullen zien!

Hebben we er belang bij? We kunnen dit alleen zien door het geloof. Dit is nog rijker dan dat je de alwetendheid van de Heere mag ervaren. Hij weet wie ik ben, maar groter, heerlijker is te mogen weten dat Jezus de Verlosser is, door Wie de hemel open staat!

Van nu af aan. Jezus zal verzoening aanbrengen in Zijn lijden en sterven. Daardoor wordt de weg geopend naar de hemel. De gemeenschap met God wordt hersteld door Hem. Jezus' lijden en sterven geeft kracht en troost, wat je door middel van de dienst der engelen mag ontvangen. Een grote genade voor zondaren die de deur naar de hemel hebben dicht gegooit!

Als je van een ladder gebruik maakt, moet je zorgen dat hij goed vaststaat. Deze ladder heeft als fundament Jezus'

werk op Golgotha, dat is de vaste grond! Hij Die de Ladder is, had geen toegang tot God. Hij hing tussen hemel en aarde. Zonder toegang of toevlucht : waarom hebt Gij Mij verlaten!?

Dit verzoenend sterven van Jezus aan het kruis is zo volkomen, dat de poort van de hemel altijd open staat. Die kan nooit meer gesloten worden door zonde en duivel. Ook de doodsmacht is overwonnen. Wat een rijke belofte! Je wordt gediend door de engelen die de ladder op en af gaan. Leven onder een geopende hemel. Dat geeft troost en moed.

Deze belofte wordt gesproken met een krachtig : voorwaar! Daarmee geeft Jezus de zekerheid: het is van God.

Op een balkon van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem staat al tientallen jaren een ladder op dezelfde plaats. Toen destijds het beheer over deze kerk werd verdeeld onder verschillende kerken, is besloten dat vanaf dat moment alles onaangeroerd moest blijven zoals het was. En daarvan was ook die ladder een onderdeel. Vandaar dat die ladder er al meer dan 150 jaar staat!

Hoeveel te meer deze ladder, Jezus Christus Die de Weg, de Waarheid en het Leven is, dankzij het welbehagen van God. In de openbaring van deze ladder zien we de majesteit van Christus. Hij heerst in de heerlijkheid van Zijn overwinning. Geen macht of geweld van de boze kan die ladder verplaatsen of wegnemen! Dat is de troost, die de gelovigen mogen ervaren als je door Gods engelen worden gediend met de zegen en vrede van Christus. Leven onder een open hemel; Hij is nabij in voor- en tegenspoed.

Dan is het waar zoals we zingen in Psalm 91 : Hij zal Zijn engelen gebiën, dat ze u op weg bevrijden; gij zult hen, in gevaaren, zien, voor uw behoud'nis strijden!

*H.I. Ambacht
ds.J.P. Boiten*

Een lied Hammaälôth: Psalm 134

Door de wereld trekt er een stoet van pelgrims naar het veelbelovende land aan de andere kant van de tijd. Als liederen onderweg zingen zij de liederen Hammaälôth, de optochtsliederen die wij kennen als de psalmen 120 t/m 134, vijftien psalmen waar dit de laatste van is. Het is de psalm van Gods zegen die, alleen al omdat wij hem zingen voor een bruidspaar en een pas gedoopt kind, onvergetelijk is. "Dat `s Heeren zegen op u daal' ". Tegen de koude van ons hart zijn de goede woorden van de zegen een probaat medicijn. Die zegen hangt niet in de lucht. God kent ons gekwelde hart. Hij weet onze angst. Maar Zijn zegen bevat alle goeds. Waar komt dat positieve vandaan? Dat komt uit Sion. "Daar gebiedt de Heere de zegen". Uit het offer dat bij de tempel gebracht wordt, komt de zegen. Uit het offer van Christus daalt op ons alle goeds af. Zelf was Hij een vloek geworden; maar zo zegent Hij ons. Van een vloek een zegen maken kan niemand. Wij doen steeds het omgekeerde: wij maken van de zegen een vloek. Het donkere geheim van de zonde is dat. Maar God maakt van een vloek een zegen.

Gods zegen lijkt iets ongrijpbaars. Maar er is niets zo tastbaar als dat. Zegen is, dat God met je mee gaat. Over de hoogten en door de diepten. Zegen is, dat je weet, dat Hij doet wat Hij zegt. In de tempel woonde lang geleden God bij Zijn volk. Om de zegen van God te vragen kwam het volk daar. Die zegen kreeg het volk ook. Niemand kwam er tot Gods huis tevergeefs. Dat ging zo, dat de priester eerst het offer bracht bij de tempel en dat hij zich dan omkleedde en dat hij dan vóór het volk stond op de trappen van de tempel en dat hij dan met wijd uitgestrekte handen en

gespreide vingers Gods zegen op de mensen legde. Dus de zegen was de zegen van het zojuist gebrachte offer. Zegen is niet iets waar wij recht op hebben. Zegen is wat je niet verdiend hebt, maar wat je toch krijgt. Het is op grond van de verzoening dat God Zijn zegen je geeft. "De Heere zegene u". Zo luiden de beginwoorden van de hogepriesterlijke zegen uit Num.6. Daar is niets van ons bij. Daar zijn wij passief in. Maar het genieten van de zegen en het leven met de zegen wordt ons deel alleen maar als wij op de zegen uit zijn en wij strekken er a.h.w. onze handen naar uit. "Hef naar het heiligdom uw oog". Dat is mooi als wij onze handen, maar ook onze ogen, zo opheffen tot God.

"Kom, zegen de Heere, alle dienaars van de Heere!" Morgen gaan de pelgrims weer naar huis. Nog ontroerd van wat zij bij de tempel mochten zien en horen. En dan komt het in hun hart op als groet voor de priesters: "Zegen de Heere, alle dienaars van de Heere!" Maar zij krijgen van die priesters hun zegen ook mee: "De Heere zegene u uit Sion, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft". "Zegen" is een wel voor enig misverstand vatbaar begrip. Dat gebeurt nogal eens, dat men zegen en succes door elkaar gooit. Wat is zegen? Is dat, dat het je in het leven meezit? Is dat, dat je nooit iets ergs overkomt? Wij denken dat dikwijls wel. Zegen is in hoe wij daar over praten vaak gelijk aan "dat de wind voor ons gunstig waait". Maar zegen is geen succes of geluk of rijkdom. Zegen is: "Waar God in is. Wat wij uit Zijn hand ontvangen. Waar Hij ons gelukkig mee maakt". De gelukkigste mens is niet de meest welvarende mens, maar de mens die het goed heeft met God. Maar wanneer de Heere je zegent, krijg je ook



wel iets mee van Zijn kruis. De knecht is niet meer dan de Meester. Maar ook onder het kruis is hij ons nabij. Nee, de zegen is niet slechts een vrome wens en een goedbedoeld, machteloos iets. Maar de zegen "werkt", omdat God daarin zelf tot ons spreekt.

Soms zijn wij heel bang en ongelukkig. Dikwijls is de reis een reis met tegenwind en hindernissen. Het leven, ook als we geloven, is niet één groot feest. Al gaan we wel naar het feest. Ik bedoel: het grote feest daarboven, als de Heere Jezus met ons aanzit aan de bruiloftsmaaltijd. Maar het leven is een reis vol ingewikkeldheden. Het geloof lost zomaar alles niet op. Het lijkt soms zelfs helemaal niets op te lossen. Maar Gods zegen blijft altijd gelden. Hij zegt: "Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan wat Ik tot u gesproken heb" (Gen.28:15). "De Heere zegene u uit Sion, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft". De God van de hemel is Hij; maar ook de God van de aarde. De God van ons bestaan en van alle licht en donker van ons leven. Maar het is Gods zegen, niet van rozengeur en mane-

schijn, maar in de vreemdelingschap. Wij sluiten de overdenking van de Bijbelse pelgrimsliedere af met een gedicht van Ad den Besten (1923-2015):

*Waarom moest ik Uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moest ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij
die onrust mij
in 't bloed – is dat genade?*

*Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Gij mij dan ding voor ding
al 't oude en vertrouwde?
O blinde schrik,
Mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?*

*Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door Uw Zoon gegaan is.
En dat Uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.*

*Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind*

Hij was een Jood

*Hij, die droeg mijn zonden,
Die mij redde uit de dood,
Die mijn pijn droeg in zijn wonden
zonder klacht.
Hij was een Jood.*

*Hij, die wist van al mijn zorgen,
Die mij tilde uit de nood,
en die in een nieuwe morgen,
stralend schijnt,
Hij was een Jood.*

*Hij die spoedig zal regeren,
Die mij licht en leven bood*

*Hem die ieder zal vereren,
als de Koning,
Hij was een Jood.*

*Hem voor wie men zich zal
buigen, klein en groot,
die Gods liefde kwam getuigen
werd geboren,
als een Jood.*

*Hij, die alles heeft verdragen,
en ons in zijn armen sloot,
Hij zal zeker van ons vragen,
wat wij deden ..
met de Jood.*

Draagt elkanders lasten

Beste lezer,

Jesus leven op aarde was in de eerste plaats toch wel gericht op Zijn sterven. En dat, terwijl Jezus het Zelf is die zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven! Twee dingen die haaks op elkaar lijken te staan. Laat het een bemoediging voor u zijn en geef het door aan anderen: Door Zijn sterven is ons het leven bereid...!

*Jezus, U hebt op Golgotha gestreden,
en wat heeft U daar geleden.*

*U bent voor mij de dood in gegaan,
op de derde dag weer opgestaan.*

*U hebt het leven voor mij gegeven,
omdat ik hierdoor mag leven*

(www.gedichtensite.nl, Janneke Troost)

Verjaardagskalender

Regelmatig krijg ik te horen dat de verjaardagskalender en brievenbus niet meer actueel is. Ik zou u willen vragen om mij op te hoogte te stellen van wijzigingen, zodat ons blad actueel blijft.

13 maart	Mevr. J. Hoekstra, Voorsteek 1, 9101 BC Dokkum
26 maart	Mevr. M. Buijzer, Kerkstraat 5, 4231 BW Meerkerk
4 april	Mevr. Veldman, De Klénckestraat 10, 9402 JK Assen
5 april	Mevr. H. Pleijsier- Bennink, Redemptoristenpark 14, 7503 AA Enschede

Brievenbus

Aleida Jansen, Kooikerweg 263,
3069 WP Rotterdam-Zevenkamp
Fam. J. Koppert, Beelstraat 43,
2672 AB Naaldwijk



Puzzelhoek

Voor deze puzzel moet u in het Evangelie Mattheüs zoeken naar de antwoorden. De oplossing kunt u lezen in het dik omliggende vak. U kunt de oplossing insturen tot 1 april.



1. Welke mensen stelden de vraag: "Heere, wij wilden Jezus wel zien"? (12)
2. Wie was hogepriester in dat jaar? (18)
3. Andere naam voor "Lithostrotos" (19)
4. Welke taal is het woord "Golgotha"? (19)
5. Met welke zalf zalfde Maria de voeten van Jezus? (12)
6. Hoe heet de man die een oor verloor tijdens de gevangenneming van Jezus? (18)
7. Welke profeet zei: "Heere, wie heeft onze prediking geloofd"? (12)
8. Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd? (14)
9. Van welk materiaal was de doek die Jezus gebruikte om de voeten van de discipelen af te drogen? (13)
10. Welke drank kreeg Jezus aan het kruis te drinken? (19)
11. Wat ben je van Jezus 'als je doet wat Hij u gebiede'? (15)
12. Hoeveel keer zou de haan kraaien bij Petrus' verloochening? (13)
13. Waarvan was de kroon gevlochten die Jezus op Zijn hoofd kreeg? (19)



Hartelijk dank weer voor de vele oplossingen. Het is fijn dat ook telkens weer nieuwe puzzelaars zich melden!
De oplossing van de puzzel uit het februarinummer is: "bidt zonder ophouden".

Vriendelijke groeten van:
Willeke Breederveld
Willem de Jagerstraat 40
3251 BG STELLENDAM
telefoon: 0187-492281
email: wbreederveld@solcon.nl

De kracht van het bloed

"En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving" Hebr. 9 : 22b

Naar aanleiding van deze tekst schrijft C.H. Spurgeon over de kracht van het bloed.

Deze vergeving, die mogelijk is, is volgens de Schriften, *compleet*. Daarmee is zoveel bedoeld dat als God een mens vergeeft, Hij de zonden direct weg neemt. HIJ neemt de zonde weg zonder er op terug te komen. Het is niet zo dat

Hij een gedeelte van de zonde en bijbehorende straf wegneemt en de rest laat voor de zondaar voor wat het is, maar op het moment dat de zonde vergeven is, is zijn straf alsof hij die zonde nooit had gedaan. Hij is aangenomen in het huis van de Vader en omgeven met de liefde van de Vader alsof hij nooit een overtreding had begaan. Hij wordt voor God gezet als geaccepteerd en in dezelfde

positie alsof hij nooit een zonde begaan had. Geloofd zij God, gelovige, omdat er in Gods boel geen enkele aanklacht tegen u is. Als u gelooft dat u vergeven bent; vergeven gebeurt niet gedeeltelijk maar geheel. Het handschrift dat tegen u was, is uitgewist, , aan het kruis van Christus genageld en kan nooit meer tegen u getuigen. Het vergeven is voor altijd. Meer nog is dit een *huidig* vergeven. Het is een inbeelding van sommigen

(zeer tegenstrijdig met het Evangelie) dat u geen vergeving kunt krijgen tot dat u sterft. En dat u dan, op een mysterieuze wijze, in de laatste momenten van uw leven toch nog vergeving krijgt. Maar wij preken u, in de Naam van Jezus, onmiddellijke en huidige vergeving voor al uw overtredingen, directe vergeving op het moment dat een zondaar in Jezus gaat geloven; niet zoals een ziekte die geleidelijk wordt genezen

Gunnen

*Gunnen een woord van menselijkheid,
In het verleden maar ook in onze tijd
Bij de goede vruchten kun je het zetten,
De uitvoerbaarheid moet je op letten.*

*Gunnen komt vaak uit onze mond,
Maar ons hart heeft vaak geen verbond,
Wie zijn hart laat spreken bij het gunnen,
Zal zijn eigen kwaad uit gaan dunnen.*

*Maar de mens ziet er soms anders uit,
Het hart dat stukt de mond spreekt luid,
Gunnen is vaak een menselijke spreken,
Het doen is een zegen en rijkelijk teken.*

*God gunde de mens bij de schepping het leven,
En de rijkelijke natuur aan een ieder gegeven,
Maar wat is er van die gunning terecht gekomen,
Wij mensen hebben er weinig van overgenomen.*

*Iemand iets gunnen is een heel goed doel,
Het kan leiden tot een heel fijn gevoel,
Gunnen een bron van leven, God gaat voor ons uit,
HIJ scheidt nieuwe kansen een nieuw leven ontspruit.
Het kwade dooft, maakt plaats voor het goede,*



*De mens wordt geroepen blijf op je hoede,
Wat hebben we nodig in God gunning-proces?*

Bekering en in Hem geloven is een levensles.

*Volledige verandering ten opzichte van de zonde,
Hem aannemen en liefhebben in hart en monde,
Een nieuwe richting inslaan met je hele hart,
En er naar streven dat niemand je verward.*

*Spreken dat Jezus de Zoon is van de levende God,
Dan zal Hij het eeuwige leven geven, als rijkelijk lot,
Want Hij is bij machte te redden zijn kinderen,
Want Hij gunt de duivel niet om dit te verhinderen.*

Met een vriendelijke groet:
G.J. Gijlers.

en die maanden of zelfs jaren duurt tot volledige genezing volgt. Inderdaad, het kwaad van onze natuur is zo ziekende zonde die ons woont moet dagelijks en ieder uur gedood worden.

Maar voor wat betreft uw zonden en overtredingen voor God, en het veranderen van uw schuld in een rechtvaardige staat, de vergeving daarvan is geen proces dat geleidelijk verloopt. De vergeving van de zondaar gebeurt direct, zij zal aan een ieder van u gegeven worden die haar nu aanneemt en zij zal u zo bijblijven dat u het nooit meer kunt verliezen. Eenmaal vergeven, zult u voor altijd vergeven zijn en geen

enkel gevolg van een zonde zal op u verhaald worden. U zult volledig en voor eeuwig vergeven zijn, zodat als het laatste oordeel aanbreekt, u rustig mag gaan staan voor de rechterstoel en geen enkele aanklacht hoeft te vrezen. God

Zelf heeft u Zijn Woord gegeven en dat zal blijven staan tot in eeuwigheid, omdat Hij Zijn Woord nooit zal herroepen.



C.H. Spurgeon
1834 – 1892

Vast vertrouwen

Soms kom je mensen tegen, die aantrekken door hun eenvoud. Ze zijn zelfs door en door eenvoudig en kunnen zonder enige opsmuk 'gewoon' vertellen wie de Heere voor hen is. Het duurt meestal niet lang of ze spreken al goed over de Heere, terwijl er alle ruimte is om te zeggen hoe het met hen gaat, als je er naar informeert. Maar voordat je er erg in hebt, gaat het over het meest centrale van hun leven. Want het is een leven met God en voor Hem.

Zo kun je het uit hun eigen mond horen wie Hij is. Vanuit een beleving die niet op een enkel moment teruggaat, maar heel hun leven 'toonzet'.

Zo kun je onverhuld horen getuigen: 'Het valt niet mee om oud te worden. Maar de Heere heeft tot mij gezegd: Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En nu stel ik mijn vertrouwen maar op de Heere.' Het is heel mooi wanneer door menigeen gezongen wordt: *'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.* Het is een geliefd lied geworden bij velen. Maar bij deze oudere vrouw, die hele-

maal niet zo goed zingen kan, hoor je het hoogste lied.

Ze vertelt vanuit een levenslange ervaring wie de Heere voor haar is in allerlei situaties in haar leven. Als en doorgaand refrein klinkt het: zó is Hij voor mij.

Heerlijk wanneer deze klanken ook bij een van haar kinderen op te merken zijn. Telkens weer is haar dochter erover verwonderd dat de Heere Jezus Zijn leven voor haar gaf. Hoe vaak 'getuigt' ze in haar gesprek: Ik voor u! Het is niet te geloven dat het waar is dat de Heere Jezus Zijn leven voor mij gaf. Maar ik mag het weten: *Ik voor u.* Zo kunnen moeder en dochter als getuigen in de gemeente (en daarbuiten) een voorname plaats innemen. Niet omdat zij zelf denken dat ze wat zijn en dat zij zo goed spreken. Het is niet een 'voorgenomen' en ingestudeerde belijdenis. Het komt als een bijna 'vanzelfsprekende' belijdenis recht uit hun hart. Om jaloers op te worden. Om te bidden: Heere, mag ik ook zo getuige van

U zijn. Want je proeft het: dit is echt. In alle eenvoud zo voornaam. Als je oma zo spreekt en je moeder in datzelfde spoor gaat, ben je rijk gezegend. Je hoeft er de deur niet voor uit te gaan, je hoeft ook geen boekjes te lezen met geschiedenissen van bekering. Je hoort in eigen huis en in eigen gezinsleven wie de Heere voor een mens is. Je kunt er God niet genoeg voor danken zulke 'voorbeelden' in je leven te mogen ontvangen. Wie mag dit voorrecht zó genieten? Tegelijk brengt het je tot een voortdurend gebed: Mag ik U ook zo kennen, om zo van u te spreken. Daar heb je dan geen cursus voor nodig. Alleen het

gebed: *Open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.* Zulke gebeden zijn God aangenaam en worden door Hem verhoord. Meer dan eens ontdek je dat God in de lijn van de geslachten werkt. Zó kom je er achter: zo moeder, zo dochter. Lezen we ook niet van Timotheus dat zijn oma en zijn moeder met name worden genoemd vanwege de godvrezende opvoeding die hij mocht genieten? Zo kun je van jongs af voorgeleefd zien: *'k zal op U mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugels overspreid*

Ede
J. Van Amstel



Bedachtzaam

Meer dan eens zien we dat vrouwen voorop gaan in het voorleven van de vreze des HEEREN in hun gezin. Wie zal zeggen hoeveel godsvrucht daardoor uitgaat niet alleen in het eigen gezin, maar ook in heel de maatschappij. We hebben sterk behoefte aan zulke vrouwen, niet het minst in de kerk. Maar ook mannen worden ingeschakeld om als 'voorbeelden' te fungeren op diverse terreinen in het leven. Vooral in de kerkelijke gemeente. Het gebeurt nogal eens dat zulke mannen al jong gevormd worden om te dienen. In meer dan één gemeente komt het voor dat mannen al op jonge leeftijd geroepen worden tot het ambt van ouderling. Soms in een periode daaraan voorafgaand als diaken. In die wijd vallen ze al op door hun voorbeeldige houding en vragen leden van de gemeente om hen straks als ouderling te mogen ontvangen. Wat is het geheim van hun leven? Ze praten niet veel, maar luisteren des te meer. Ze reageren niet meteen op wat

gezegd wordt of gebeurt, maar denken er eerst eens over na wat het beste zou zijn voor de gemeente. Op vergaderingen hebben zij niet het hoogste woord. Integendeel. Meestal zijn ze stil. Wanneer er moeilijke bezoeken moeten worden afgelegd, blijken zij vooral bedeed te zijn met de gave van het luisteren. Heel voorzichtig gaan zij te werk en formuleren zorgvuldig hun vragen. Zodat de ander gelegenheid ontvangt om te zeggen waar het uiteindelijk op vastzit in hun leven. Wanneer ze het een en ander gehoord hebben, valt het op dat zij vragen om er eens over na te denken en erop terug te komen wat naar voren is gebracht. Dat merk je ook op in hun gebeden, die alleen maar een vragen om wijsheid typeert en geen 'oordeel' uitspreekt. Met zulke broeders kun je op pad, en kun je gesprekken voeren met ouderen én jongeren. Zij hebben in de eerste jaren van hun ambtsbediening veelvuldig geluisterd naar wat oudere broeders met veel

ervaring, naar voren brachten, al was het slechts in een vraagstelling. Er gaat leiding van hen uit, omdat zij zelf ernaar verlangen om door de Heilige Geest geleid te worden. Want, wanneer zij vragen om er eens over na te denken, bedoelen zij (zonder het uitdrukkelijk te verwoorden) dat zij thuis zullen bidden om de nodige wijsheid. Zulke broeders zijn in de kerkenraad én op huisbezoek goud waard. Zij zijn door de Heere gevormd. Zij bidden met Salomo om wijsheid. Het blijkt dat God hen deze levenswijsheid ook verleent.

Van zulke broeders kun je veel leren, vooral door het geduld dat zij opbrengen, waardoor zij behoed worden voor ondoordachte woorden en handelingen. Voor jonge ouderlingen en diakenen mogen we wel bidden om zulke 'voor-

gangsters', om mensen die dicht bij de Heere leven. Zij begrijpen het woord van Jezus: zonder Mij kunt u niets doen. Zij richten zich met name op het woord van Hem: Ik heb u een voorbeeld nagelaten. Om zo in de voetsporen van de Meester te gaan. Vandaag hebben we schreeuwende behoefte aan zulke 'voorbeeldige' ambtsdragers, die geleerd hebben wie Jezus is en waarvoor Hij kwam. In hun leven merk je op wat Johannes de Doper beleden heeft: Hij moet groeien, ik minder worden. Want het gaat in de kerk van de Koning alleen om de Koning van de kerk.

Wees dan mijn navolgers, zegt Paulus als dienaar van Jezus Christus.

Ede

ds. J. van Amstel

Dagelijks bestuur van de stichting:

Ds. C. Bos, voorzitter,
PKN (hervormd) Benschop
Ds. J.A.H. Jongkind, secretaris,
PKN (hervormd) Brandwijk
Dhr. M.C. Paul, penningmeester,
PKN (hervormd) Dirksland
Ds. J.P. Boiten, eindredacteur,
Christ. Geref., H.I. Ambacht

Eindredacteur:

Ds. J.P. Boiten, Antoniuslaan 53,
3341 GA Hendrik Ido Ambacht,
Tel. 078 2000 512
Tevens adres voor kopij.
e-mail: j.p.boiten@filternet.nl

Medewerkers:

Ds. J. van Amstel, Christ Geref., Ede
Mevrouw W. Breederveld, PKN
(hervormd) Goedereede
Ds. C. Harinck, Gereformeerde
Gemeenten, Kapelle
Rev. W. de Jong, Chr. Reformed
Church, Straffordville, Ontario, Canada

Mevrouw M.A. Tanis, Christ. Geref.,
Goedereede
Ds. J. Willemsen, PKN (hervormd)
Dirksland

Abonnementen:

Dit blad verschijnt in de eerste week van elke maand (10 maanden van het jaar);

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen; de abonnementsprijs is € 10 per jaar; het banknummer is: NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van Stichting Kracht naar Kruis te Den Haag; mailadres voor algemene berichten info@krachtnaarkruis.net; opgave nieuwe abonnees en adreswijzigingen aan: abonnee@krachtnaarkruis.net of Ledenadministratie Kracht naar Kruis, Philipshoofjesweg 15, 3247 XR te Dirksland.

Alle informatie over KNK kunt u vinden in www.krachtnaarkruis.net