

# Kracht naar Kruis

STICHTING EVANGELISEREND LECTUURFONDS VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

no. 1 • September 2016 • 74ste jaargang



Meditatie

## Het Lam regeert!

*En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien.*

*En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.*

*En ik zag, en ziet, in het midden van de troon,..., een Lam, staande als geslacht...  
(Openbaring 5: 4,5,6)*



De apostel Johannes is verbannen naar Patmos. De Heere bemoedigt hem echter door een gezicht op de Troon van God. Dáár wordt alles bepaald en geregeerd. Alleen, voor die Troon is alles rust, terwijl hier op aarde nog onrust en geweld is. Trekt de hemel zich daar dan niets van aan? Jawel, want Johannes ziet een beweging, een verandering. Degene, die op de Troon zit, strekt Zijn hand uit. God gaat tot daden komen, want de rechterhand is de hand van Gods daden (Ps. 118). Er is een boek zichtbaar, dat uitnodigend ligt op de rechterhand van God. Dat boek moet geopend worden, het moet gelezen worden. Dit boek is immers niet zomaar een boek, maar het is het boek van Gods raad. Alles wat tot verlossing van de Kerk nodig is en wat daarvoor gebeuren moet, staat erin. En door het te lezen, gaan dat ook gebeuren. Het openen en lezen, zet net als een testament, het gebeuren in gang.

Het boek is echter gesloten. Verzegeld met zegels. Er klinkt een grote stem van een sterke engel: Wie is waardig

om het boek te openen en zijn zegels te verbreken? Maar: Niemand in de hemel en op de aarde is waardig dat boek te openen. Met een grote ontzetting heeft Johannes dat gezien. De onmogelijkheid om het boek te openen, doorleeft hij heel diep en daarom weent hij zeer. Waarom? Met grote vreugde had hij gehoor geven aan de oproep van Christus om te komen en hem te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Die belofte blijft nu on vervuld. Erger nog is: als het boek gesloten blijft, komt de geschiedenis niet verder. De nieuwe hemel en aarde zullen dan nooit komen. God zal dan niet triomferen en satan zal niet ondergaan. En dat beseft Johannes en daarom weent hij zeer. Tranen die bij hem ook veroorzaakt worden door wat Johannes ziet als schuld van de mens. Hij beleeft diep de onmogelijkheid om verandering teweeg te brengen in de zinloosheid en gebrokenheid van ons leven, ontstaan door de zonde. En dat brengt hem tot dat wenen. Kent u dat wenen?

Maar Johannes wordt in die radeloosheid niet gelaten. Hij wordt door één van de ouderlingen rijk vertroost. Hij moet nog

Dit is weer het eerste nummer van de 74<sup>ste</sup> jaargang van ons blad. We zijn de Heere dankbaar dat Hij de redacties in de loop der jaren de krachten heeft gegeven om dit werk te doen. Ook in deze jaargang willen we afhankelijk van Zijn Zegen onze arbeid berichten.

Ditmaal leest u een meditatie van ds. W.M. van der Linden nog predikant in 's Grevelsduin-Capelle maar onderweg naar zijn nieuwe gemeente in IJsselmuiden, een vierde artikel over de beleving van de psalmen in het persoonlijk leven van ds. J. Van Amstel. Ds. C. Harinck sluit zijn artikelenserie over de Twaalven af en Marianne A. Tanis poogt ons geheugen op te frissen. De vaste rubrieken "Belijden en Beleven" en "Draagt elkanders lasten" ontbreken ook ditmaal niet. Ik wens u allen veel vreugde en zegen bij het lezen van dit nummer.

*Uw eindredacteur  
ds. J. Oosterbroek*

eens goed kijken. Ook wij moeten dat doen, te midden van de vragen van het leven. Want zonde, schuld, dood, duivel en hel, hebben niet het laatste woord. Als een bevrijdende jubel klinkt het door de hemelzalen dat het Lam overwonnen heeft! Hij wordt aangekondigd als de sterke Leeuw. Woorden die ons herinneren aan de woorden van de stervende Jacob, die hij sprak over Juda. En als Johannes dan om zich heen kijkt in het visioen en zijn ogen een Leeuw zoeken, wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij geen Leeuw, maar dan ziet hij een Lam! Zijn ogen zochten een Leeuw, maar hij ziet een Lam. Rijk Evangelie! Johannes mag zich verwonderen over Liefde die zichzelf opofferde op de weg naar de overwinning. De Leeuw kan allen

maar Leeuw zijn, omdat Hij Lam is. Omdat Hij de Gekruisigde is geworden, is Hij de Gekroonde. Christus heeft met het offer van Zijn leven volkomen betaald. En daarom is Hij alleen waardig om het boek te nemen. Als Hij nadert tot de Troon, dan wordt Hij niet verteerd door de heiligheid en de majesteit van God, de Almachtige. Nee, want in Hem, in de Zoon, ligt nu al het welbehagen van de Vader. En zo gaat onder grote stilte verderop het boek over in de handen van het Lam en breekt er een grote lofzang uit op het Lam dat waardig is.

En zo mag Gods Kerk het weten dat het boek van Gods raad ligt in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Ook nu nog regeert Hij deze wereld ten gunste van Zijn Kerk. Dat was tot troost van Johannes in zijn dagen, maar het is ook tot troost voor ons nu: het Lam regeert. Het gaat naar Zijn toekomst toe. Ook nu nog is Hij bezig met het lezen van het boek. Hij zet daarmee de voltooiing in gang. Wij weten niet bij welk zegel we ons nu bevinden, hoe lang alles nog zal duren.

Maar dit weet ik wel, dat het allesbeslissend is voor u, lezer(es) of u deelt in de toekomst van het Lam? Het gaat namelijk naar het einde toe. Alles wat we hier op aarde om ons heen zien, is niet meer dan een naspel. De beslissende overwinning is door Christus behaald op Golgotha. Kent u Hem al als uw Zaligmaker, zijn uw zonden al gewassen door het bloed van het Lam? Alleen zo kunt u Zijn toekomst tegemoet. Acht Zijn bloed niet onrein, zodat Hij over u moet opstaan als een brullende leeuw in Zijn toorn. Nee, nog is Hij het gewillige Lam, dat u wordt aangeboden om niet. Iedere schuldverslagen zondaar, die tot Hem vlucht, zal Hij geenszins uitwerpen!

*Ds. W.M. van der Linden,  
's- Grevelsduin- Capelle*

# Belijden en Beleven

## ONS BIDDEN EN HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST (9)



Wij zijn begonnen te lezen in Romeinen 8: 22 – 29.

Daar gaat het over het zuchten en dat wordt in verband gebracht met ons bidden en het werk van de Heilige Geest. Als wij rondom ons kijken, als wij in onze krant lezen en we horen van zoveel ellende, van armoede en pijn lijden, van oorlogen en natuurrampen, van eenzaamheid en angst, wie durft dan nog te zeggen, dat de nieuwe schepping reeds is aangebroken?

Alles kraakt. Alom wordt de vrees uitgesproken, dat de wereld ten onder gaat. Is dat om te juichen? Dat is om te huilen. Op Golgotha viel de beslissing. Maar de strijd gaat onverminderd door. Daar weten bijzonder Gods kinderen van. Hoe vaak en hartelijk ze soms ook roemen mogen in de genade die aan hen werd bewezen, er zijn daarnaast ook vele redenen van intense droefheid. Hoe onvolkomen is hun leven met God. Hoe vele zijn de dagen der duisternis waar ze zichzelf inbrengen door hun afdwalingen. Hoe dikwijls worden ze van buiten besprongen door mensen die hen weer de wereld willen doen dienen en van binnen aangevochten, omdat ze steeds meer gruwelen in zich ontdekken, die met genade moeilijk schijnen te kunnen samen gaan. En daarnaast de vele verdrietigheden die ze te verwerken krijgen. Een christenmens heeft soms het meest pijnlijkste ziek- en sterfbed. Een christenmens moet vaak heel alleen en onbegrepen zijn weg gaan. Hij heeft zijn vele moedeloze dagen en ook zijn vele slapeloze nachten.

Er is zoveel te klagen, er is zoveel geweest en zoveel leed te dragen. De beslissing is gevallen. Maar de strijd gaat onverstoord door ogenschijnlijk.

Welnu, in verband met dat alles valt in Romeinen 8 telkens weer dat ene woord, het woord zuchten. Daarmee is het bestaan na Golgotha, daarmee is het leven van de gelovige getypeerd. Het is één aanhoudende zucht. 'Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart' (Ps.25:8b ber.). 'Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezès doods?' (Rom. 7:24). Tot drie keer toe laat Paulus dit woord 'zuchten' vallen. De ganse schepping zucht. Ook wij die de eerstelingen des Geestes hebben, zuchten. En zelfs de Heilige Geest is het, die met onuitsprekelijke zuchtingen bidt.

Let er evenwel op, dat dit woord 'zuchten' een zeer speciale inhoud heeft. Er wordt wat afgetobd en gezucht in de wereld. Velen die lange tijd alle zorgen en moeilijkheden weglachten en zich flink genoeg waanden om er zich doorheen te slaan, eindigen hun leven in diepe ontgoocheling. Als al hun krachten het begeven, hebben ze niets meer om op terug te vallen. Ze zien er geen gat meer in. Ze zijn 't leven zat. Ze verlangen tenslotte naar de dood.

Maar zo ligt het niet in Romeinen 8. Het zuchten van de schepping en van de kinderen Gods is geen uitzichtloos tobben. Integendeel, het wordt gedragen door een blijde verwachting. Het is als het zuchten van een vrouw die in verwachting is en haar kind ter wereld gaat brengen. Haar sterke zuchten wordt gedragen door de hoop. Dat kind dat ze nu zo lang onder haar hart gedragen heeft, dat ze wel voelde, maar niet zag, dat staat nu geboren te worden, dat mag ze straks in haar armen hebben.

Welnu, zo is het ook met het zuchten van de schepping en van de kinderen Gods. Het wordt gedragen door de hoop. Het zuchten is een blijde verwachting. De ganse schepping is in barensood tot nu toe. Ze kraakt in al haar voegen. Kijk maar om u heen. Het is alles aan de ijdelheid onderworpen. Alles is in de greep van de dood. Het draagt het stempel van de vloek die God over de aarde heeft uitgesproken, toen Adam met hem brak: 'Vervloekt is het aardrijk om uwentwil' (Gen.3:17m). De mens is er verantwoordelijk voor, dat het zo slecht gaat in de wereld. Wij hebben de schepping meegenomen op de helling naar het verderf. Het is onze schuld, dat het harmonieuze leven van de kosmos een chaos is geworden, dat het ene dier het andere dier opeet, dat onze akkers vol staan met stekelige distels, dat het ene volk het andere uitmoordt. Elk ziekbed in een ziekenhuis is een felle aanklacht aan ons adres. En de inslag van een

### **Gods borduurwerk**

*Mijn leven is een weefsel tussen God en mij*

*Niet ik kies de kleuren -heel doelbewust werkt HIJ.*

*Vaak weeft Hij er verdriet in en ik , door onverstand , vergeet : HIJ ziet de boven - en ik - de onderkant*

*Als 't weefgetouw zal rusten en de spoel niet meer schiet om , zal God het doek ontvouwen en verklaren elk " waarom " - hoe nodig donk're draden zijn in des Wevers hand naast goud-en zilverdraden : zó komt Zijn plan tot stand . "*

*Corrie ten Boom*

bliksem. En het woeden van een cycloon waardoor honderden sterven. En het beven van de aarde, waardoor steden en dorpen in eikaar storten.

Als wij van dat alles lezen in onze krant, hebben wij tot onszelf in te keren. Dat, ja dat hebben wij ervan gemaakt. 't Is geen wonder, dat 't zo slecht gaat in de wereld. Wij hebben met God gebroken. Alles klaagt ons aan. 't Is alleen maar een wonder, dat wij er nog zijn.

Het ganse schepsel zucht. ja en toch is dat alles voor het geloof geen uitzichtloos zuchten. Het is integendeel het zuchten van een schepping die in barensood is. Het is een zuchten met opgestoken hoofd. Onbewust is er het hunkeren naar de voleinding. Want God heeft Zijn schepping niet losgelaten. Vanaf Golgotha begint de victorie. God houdt Zijn schepping vast in Hem die gezegd heeft: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' (Matth.28:18b). Het zuchten van de schepping in nood is niet de laatste stuiptrekking van een stervende, maar de barensweeën van een nieuw leven. Houdt moed. Het geboorte-uur van de nieuwe wereld is aanstaande. Dwars door alles heen verneemt het geloof de roepstem van de Geest en de bruid: 'Kom!' (Openb.22:17a). Nog even, dan is op aarde de laatste traan geschreid. Nog even, dan wordt er geen doodssnik meer gehoord. Nog even, dan buldert er geen orkaan meer. Nog even, dan worden de armen niet meer vertrappt. Nog even, dan bloeien de woestijnen als een roos. Nog even, dan is het kind geboren. Dan krijgt God eeuwig alle lof en eer. "Dan is de vreemdelingschap vergeten en wij, wij zijn in het vaderland.' De ganse schepping zucht.

*Harderwijk  
ds.J. Oosterbroek*

# Draagt elkanders lasten

Beste lezer,

Deze keer geef ik u een kort woord mee: Richt uw leven op de Heere, bidt om kracht en wijsheid en ontvangt allen de zegen van onze Heere.

## De tien geboden

*Vader ik dank U voor de tien geboden.*

*Voor de wet, die U op Horeb gaf.  
In tien regels wees U ons de weg,  
van de wieg tot aan het graf.*

*Geen wet hier op aarde.  
Is zo tijdloos, zo volmaakt.  
Het is de grondwet voor ons leven,  
die over volk en natie waakt.*

*Eer uw Schepper, waardeer uw naaste,  
is alles wat U ons gebiedt.  
Wat gij u zelf niet aandoet,  
doe dat ook uw naaste niet.*

Geschreven door Jan van der Veen,  
[www.gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl)

## Verjaardagskalender

- 26 sept. Mevr. W. v.d. Laan,  
H. Muntinglaan 10,  
9751 PW Haren
- 30 sept. De heer J.W. Viskil,  
Sluiskreek 544,  
3079 BE Rotterdam
- 5 okt. Mevr. M. Koppert,  
Beelstraat 43,  
2672 AB Naaldwijk

## Brievenbus

U kunt de hier genoemde mensen verblijden met een kaartje:

Mevr. J. Hoekstra Vellema,  
Voorstreek 1, 9101 BC, Dokkum  
Mevr. M. Buijzer, Kerkstraat 5,  
4231 BW Meerkerk



## Oproep

Mensen vinden het fijn om post te ontvangen. Weet u iemand die graag in de verjaardagskalender of de brievenbus opgenomen wil worden, dan kunt u mij een bericht sturen. Ook graag verhuizingen ed. aan mij doorgeven.



## Puzzelhoek

Voor u ligt weer een puzzel. De antwoorden zijn allemaal te vinden in het boek Deuteronomium. De oplossing kunt u naar mij opsturen tot 30 september.

Succes ermee!

1. zoon van Eliab (11)
2. dit dier mag een Jood wel eten (14)
3. na zoveel jaar is er een vrijlating (15)
4. een vrijstad (4)
5. in deze maand moet het Pascha gevierd worden (16)
6. werd priester in Aärons plaats (10)
7. dit hadden de Israëlieten gemaakt toen Mozes 40 dagen op de berg verbleef (9)

8. koning van Hesbon (2)
9. deze stam werd verkoren door God om Hem te dienen (10)
10. in dit land stierf Mozes (34)
11. van dit hout moest Mozes een kist maken voor de stenen tafelen (10)
12. zoon van Jefunne (1)
13. opvolger van Mozes (31)
14. op hoeveel stenen tafelen schreef God de wet (10)
15. zo worden de 10 woorden van God genoemd (4)
16. van dit materiaal was het bed van Og gemaakt (3)
17. aan zijn kinderen werd Ar ter erfenis gegeven (2)

De oplossing van de puzzel uit het juli/augustus nummer is: Looft de Heere prijst Hem elke dag

*Vriendelijke groeten van:*

*Willeke Breederveld*

*Capellerij 3*

*3252 CG GOEDEREDE*

*telefoon: 0187-492281*

*email: [wbreederveld@solcon.nl](mailto:wbreederveld@solcon.nl)*



## Beleefde psalmen (4)



Meestal vinden we ons bijbeltje en met name het psalmboek te mooi om er aantekeningen in te maken. We schrijven deze liever apart op. Toch zijn er nogal wat (oudere) mensen die een streepje zetten bij een bepaalde tekst of een aantekening plaatsen bij een gedeelte dat hen speciaal heeft toegesproken. Soms staat er zelfs een datum bij. Als herinnering aan wat onder je aandacht werd gebracht. Een volgende generatie kan dan des te meer inzicht krijgen in wat de Heere sprak in het leven van hen die inmiddels zijn overleden.

Ook in dagen van ziekte kan het van betekenis zijn om je eigen bijbeltje ter hand te nemen (daarom is het van belang dat het woord van God meegaat naar het ziekenhuis of de inrichting waar je verzorgd wordt). Zo kan ook een voorganger op momenten dat het zieke lid van de gemeente geen woord kan zeggen, dit bijbeltje, dat op een nachtkastje dichtbij ligt, ter hand nemen. Het geeft in zulke situaties aan waar de zieke wat aan heeft gehad in gezonde dagen. Verassend is dan, wanneer iemand door afasie niet in staat is te spreken, instemmend kan reageren op wat wordt

'voorgelezen'. Het blijkt dat wat eerder heeft aangesproken op de een of ander wijze in herinnering komt en opnieuw troost geeft. Vooral wanneer een streepje bij een psalmvers staat en je dit voorleest, kan weer levendig worden wat de Heere eerder deed zingen. En tot je verrassing gaat de zieke, die nauwelijks een goed gevormde zin kan uitspreken, ineens meezingen en beleef je als het ware een kleine kerkdienst. Temeer wanneer anderen in de buurt niet alleen meeluisteren, maar op hun manier ook gaan zingen. Psalmen komen dan tot leven en 'verwekken' leven, omdat de Heere ook in zulke situaties Zijn Woord laat 'spreken'. Tot een levendige troost van Zijn volk! In een kleine kring kan dan als een groot geschenk van God beleefd worden:

*'De HEER is mij tot hulp en sterkte;  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.  
Hij was het die mijn heil bewerkte,  
dies loof ik Hem mijn leven lang.'*

Wat kunnen dan psalmen lang meegaan! In je eigen huis zet je een streepje bij wat je mocht ondervinden en waaraan je zoveel houvast had. Je kon toen niet bedenken dat in dagen van moeite en ziekte, waarin je nauwelijks kunt aangeven wat de Heere in je leven aan troost gaf, deze psalm zoveel kan betekenen voor jezelf en voor een ander die op bezoek komt en zo van harte met je zingt en jezelf, met al je beperkingen, zo 'getuigen' mag van wie de HEERE voor je was, voor je blijft en voor je zal blijven. Veelzeggend is het dan, wanneer je niet zoveel meer uiten kunt. Wel beleef je deze psalm en de andere psalmen, die je hebt aangegeven, opnieuw. Wellicht dat het ons aanzet tot het meer ons psalmboek op deze wijze te 'gebruiken'. Ook voor dagen, waarin je niet zo 'sprekend' leeft.

*Ede  
Ds. J. Van Amstel*

---

## De twaalven (xv) – slot

*Ds Harinck is al geruime tijd bezig ons te wijzen op de betekenis van de prediking van de apostelen na de Pinksterdag en hoe die boodschap wereldwijd haar betekenis kreeg door de prediking van apostelen en oudsten, bisschoppen, apologeten en rondreizende predikers.*

*Hieronder volgt zijn laatste bijdrage in deze serie.*

### **De spiegel van de Vroege Kerk De boodschap voor ons**

De Vroege Kerk is een sprekende kerk is geweest. Wat van de discipelen gezegd wordt, kan van alle christenen uit de eerste eeuwen worden gezegd: "Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben". Niet alleen ouderlingen en bisschoppen, reizende predikers en apologeten, maar ieder christen zag het

als zijn voornaamste plicht om het heil van God dat in Jezus Christus verschenen was, anderen bekend te maken. De Vroege Kerk was een kerk met een boodschap voor de wereld. De drang om het Evangelie anderen bekend te maken kwam voort uit de persoonlijke vreugde over het heil dat zij gevonden hadden en uit het geloof dat ieder die de ware God en Christus niet kende diep ellendig was. De eerste christenen geloofden dat

de mensen zonder Christus voor eeuwig verloren zouden gaan. Dit alles drongen om het goede nieuws van het Evangelie anderen bekend te maken.



Zij geloofden wat zij anderen predikten en vertelden. Zij geloofden in een hemel en een hel; een leven na dit leven; het bestaan van de ziel; de toorn van God over de zonde. Daarom predikten zij de noodzaak van de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Hun leven legde er voorst getuigenis van af, dat zij in deze zaken geloofden. Ondanks alle laster die over de christenen werd verteld, werd de wereld door de levenswandel van de christenen overtuigd, dat dit een religie was die mensen tot betere mensen maakte. Zij praktiseerden wat zij anderen voorhielden. Hun ontroerende toewijding aan God; hun diepe vreugde over wat zij in Christus gevonden hadden; hun oprechte zorg voor hun medemens en hun ernstig spreken over rechtmatigheid en het komende oordeel, lieten niet na diepe indruk te maken.

Wat een les voor ons! Het moderne christendom faalt, omdat men niet meer gelooft wat de Vroege kerk met het ganse hart geloofde.

Velen, die zich christen noemen, geloven niet meer in een God, Die heilig is en toornt over de zonde. Men weigert te aanvaarden wat de apostel schrijft: "Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden" Rom. 1:18. God is alleen liefde. Men heeft geheel uit het oog verloren dat God niet alleen liefde, maar ook heilig is. Men schaamt zich voor de God, Die toornt over het kwaad omdat men het bijbels gezicht op de heiligheid en rechtvaar-

digheid van God uit het oog heeft verloren. Gods toorn is Zijn heilige afkeer over alle kwaad. De heilige en rechtvaardige God kan en wil niet anders dan het kwade straffen. Dat heeft niets met wreedheid of onrechtvaardigheid te maken, maar alles met het feit dat God heilig is.

Men wil ook niet meer spreken over de zondigheid en verlorenheid van de mens. De mens is meer slachtoffer van de omstandigheden dan schuldige. Het kwaad is een gevolg van een gebrek in de opvoeding en een gemis aan kansen. Het gevolg is dat opvoeding, goed voorbeeld en begrip de plaats hebben ingenomen van de bijbelse boodschap: "Bekeert u!". De bijbelse elementen van breken met het kwaad en zich met berouw tot God te keren, die zo sterk

### **Het Geloofslied van Herman Fr. Kohlbrugge ( 1803-1875)**

Daarom, wanneer ik sterf- ik sterf  
echter niet meer –  
en als iemand mijn schedel vindt,  
dan moge die schedel hem nog predi-  
ken:  
ik heb geen ogen, en toch zie ik Hem;  
ik heb geen hersenen of verstand, en  
toch omvat ik Hem;  
ik heb geen lippen; en toch kus ik  
Hem;  
ik heb geen tong, en toch loof ik Hem  
met allen, die Zijn Naam aanroepen.  
Ik ben een harde schedel, en toch  
ben ik helemaal week geworden en  
versmolten in Zijn liefde;  
Ik lig hier buiten op het kerkhof, en  
toch ben ik binnen in het paradijs!  
Alle lijden is vergeten!  
Dat heeft Zijn grote liefde voor ons  
bereid, daar Hij voor ons Zijn kruis  
droeg en uitging naar Golgotha.'



leefden in de Vroege Kerk, komen in de prediking niet meer aan de orde.

De mens wordt niet meer gezien als levende onder Gods ogen en als verantwoordelijk voor zijn daden. De prediking in de meeste kerken, verzwijgt volkomen dat de mens eens rekenschap voor Gods rechterstoel van al zijn daden zal moeten afleggen.

Het gevolg van dit alles is, dat het zicht op het kruis van Golgotha is verloren.

Het meest centrale element van de christelijke boodschap, namelijk de verzoenende betekenis van de dood van Christus, is uit de prediking verdwenen. Daardoor ontbreekt het zicht op de echte liefde van God, Die Zijn Zoon gegeven heeft om in de plaats van zondaren te lijden en te sterven. Het gevolg is dat men ook heel anders over Jezus spreekt. Wat is de waarheid en betekenis van de dood en de opstanding van Jezus Christus, die in de Vroege kerk het centrum van het heil uitmaakten, uitgehold! De moderne theologie heeft er een andere inhoud aan gegeven.

Christus' dood wordt gezien als en voorbeeld van de hoogste naastenliefde. Een overwinning van de liefde over de haat. Een voorbeeld voor Zijn volgelingen en ons. Wij moeten evenals Jezus de haat overwinnen door zelfopofferende liefde. Het gaat niet om geloven in Jezus, maar om geloven als Jezus. Men wil niet meer weten van toorn van God over de zonde noch van zonde, strafwaardigheid en verlorenheid van de mens. Voldoening door verzoening beschouwt men als een wrede leer. De christelijke boodschap is een veredelde levensfilosofie geworden. Men heeft de boodschap van de Schrift vervangen voor een theologie van medemenselijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Zodoende heeft men geen boodschap meer voor de wereld. Is het wonder dat de kerken leeglopen en er geen kracht meer in de prediking is? Men heeft de

mens in werkelijkheid niets meer te zeggen, omdat men voorbijgaat aan het basisprobleem van de mens in zijn schuld voor God.

Maar ook de orthodoxe kerken, die de boodschap van de Schrift in al zijn facetten wensen te handhaven, worden door de Vroege Kerk de spiegel voorgehouden. Hoeveel van het oorspronkelijke Christendom nog terug te vinden is in de prediking in de orthodoxe kerken? Lijkt de prediking van vandaag nog op de prediking van de apostelen en de eerste eeuwen van het Christendom? Er zijn elementen uit de huidige prediking verdwenen en er zijn elementen aan toegevoegd. Wat ontbreekt dikwijls de ernst en de liefde, die zo kenmerkend was voor de predikers van de Vroege Kerk! Wat is de eenvoud van de evangelieboodschap vermengd met allerlei ingewikkelde gedachten over geloof en bekering! De bekering tot God en het geloof in Jezus Christus schijnen soms een geheel andere invulling te hebben gekregen dan in de Vroege kerk. Wat staan dikwijls andere dingen centraal dan het kruis van Christus!

De Vroege Kerk had een boodschap voor de wereld. Ook wat de vertaalslag naar de wereld betreft kunnen we van de Vroege kerk leren. Hoewel de christenen van de eerste eeuwen anders waren dan de wereld rondom hen en daarin als vreemdeling verkeerden, waren zij anderzijds toch naar de wereld gericht. Zij zochten de wereld met het Evangelie te bereiken. De Vroege kerk bracht antwoorden op de diepste levensvragen omtrent God, zonde en schuld, leven en dood, de ziel en de eeuwigheid. Zij maakten daarbij gebruik van de gedachtewereld waarin zij leefden en gebruikten begrippen en beelden, die de hoorders konden begrijpen. Hun opzet bleef daarbij heel eenvoudig en concreet anderen tot het geloof in Christus te brengen. Hoewel zij daarin

ook fouten hebben gemaakt, is de Vroege Kerk er toch beter in geslaagd dan wij om de wereld met het Evangelie te bereiken. Een vertaalslag is ook vandaag nodig. Het gaat daarbij om begrijpelijkheid en geloofwaardigheid, zonder de onopgeefbare hoekstenen van het geloof te verliezen. Zoals de Vroege Kerk aansloot bij de vragen van hun tijd, zou de kerk dit ook moeten doen. Wij zouden evenals hen voor de antwoorden op die vragen allereerst naar de Schrift, maar ook naar de wereld moeten luisteren. De kerk heeft immers ook vandaag een woord voor de wereld. De kerk bezit immers de schat van het Evangelie van de vergeving der zonden.

Jezus Christus is nog steeds het enige antwoord op de leegte en de nood van het mensenhart.

We leven in een wereld vol leed en teleurstelling; we zijn onderworpen aan ziekte en dood. En wat kan ons helpen?

Niets dan het reddend Evangelie dat eens de wereld veroverde. Niemand kan vervulling geven dan Hij, Die eens gelegd werd in de kribbe van Bethlehem, stierf op het kruis om onze schuld bij God te betalen en nu is gezeten aan Gods rechterhand. Niemand kan rust geven dan Hij die roept: "Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven". Niemand kan licht werpen over dood en graf dan Jezus Christus, Die kan zeggen: "Ik ben de opstanding en het leven". Het Evangelie van onze Heere Jezus Christus is de enige hoop voor een verloren wereld. Het goede nieuws vraagt om prediking, toen en ook nu. Het blijft daarom de taak van de kerk: "Predik het Evangelie aan alle creaturen".

*Kapelle (Zld)  
ds. C. Harinck*

---

## Geheugen 4 'Opslaan en herinneren... deel 2':

In het laatste nummer heb ik u beloofd om nog een keer te schrijven over dit onderwerp. Misschien heeft u in de afgelopen maanden gemerkt dat u regelmatig iets vergeet. Het geheugen wordt bij het ouder worden helaas vaak ook iets minder. Soms hebben we een hulpmiddel bij nodig, een geheugensteuntje.

De vorige keer hebben we de woorden die we moesten onthouden ingedeeld in categorieën. Als we woorden rangschikken in een bepaald schema, dan kunnen we ze vaak beter onthouden.

Alle woorden herinneren .... dat lukt vaak niet. Maar we kunnen al tevreden zijn als we merken dat er een stijgende

lijn in zit! Misschien is het een idee om het nog eens te doen.

Ook deze keer wil ik u weer een aantal tips geven die u kunt uitproberen bij de oefeningen.

### *Oefening 1:*

Probeer de onderstaande woorden te onthouden. Lees ze eerst aandachtig door en probeer een samenhang te vinden. Als u deze gevonden heeft, lees de woorden dan gedurende 3 minuten nog eens aandachtig door.

Schrijf de woorden in de categorieën op. Probeer zo weinig mogelijk groepen te gebruiken. (3 of 4)

jurk  
dominee  
mier  
zakdoek  
vest  
geld  
kikker  
schoen  
hond  
tas  
jas  
koe

### Oefening 2:

Speel het spel Memory met uw kleinkinderen, buurkinderen of een kennis.

Dit is een spel waarin observatie een hele belangrijke rol speelt. Het lijkt simpel, maar dat is het zeker niet! Het is voor velen een goed idee om eerst met een klein aantal plaatjes het spel te spelen. Lukt dit, dan kunt u het verder uitbouwen. Het is namelijk een uitstekende oefening voor uw concentratie- en observatievermogen.

Daarbij moeten we wel in gedachten houden dat kinderen over het algemeen een sterk geheugen voor plaatjes hebben. We winnen niet gauw van hen...! Voor kinderen is het altijd leuk om te winnen. Voor ons, ouderen, is het een goede oefening.

### Oefening 3:

Velen van ons maken zelf een boodschappenlijstje. Probeer de artikelen die u wilt (laten) kopen in te delen in een klein aantal categorieën. Als u zelf uw boodschappen doet, kijk dan in de winkel hoeveel boodschappen u nog uit uw hoofd weet. Doe dit in het vervolg elke keer bij het boodschappen doen. Sommige mensen maken hier een sport van!

### Oefening 4:

Een terugblik op de dag. Denk aan het einde van de dag wat u vandaag

gedaan heeft, wat heeft u gelezen en wie heeft u ontmoet.

Zo deelt u de dag in drie categorieën in.

Probeer deze drie categorieën te onthouden, met de inhoud natuurlijk.

Ik ben benieuwd wat u na 24 uur hiervan onthouden heeft!

Tot slot: fouten maken en iets vergeten ..... dat mag allemaal. Het gaat tenslotte om oefeningen!!

Ik wens u succes toe.

Met een vriendelijke groet,

*Goedereede*

*Marianne Tanis*



## VADERS WEG

*Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn,  
'k behoef het niet te weten.  
De Vader die Zijn Zoon mij gaf,  
zal nimmer mij vergeten.  
Hij baant een weg zelfs door de zee,  
voor wie Hem toebehoren.  
Hij heeft hen schuilend achter 't bloed  
tot kinderen verkoren.  
Mijn Vader heeft de weg al klaar,  
voor mij is hij verborgen.  
Maar 'k weet dat Jezus Zelf mij leidt,  
zo kan ik van de zorg bevrijd,  
blijmoedig voorwaarts treden.  
God zorgt ook morgen weer voor mij,  
wil toch  
'k leef dankbaar bij het heden.  
Toch laat Hij mij de toekomst zien,  
in 't Vaderhuis daarboven.  
Waar al Gods kinderen voor Zijn troon,  
Hem eeuwig dankbaar loven.  
Als ik aan de toekomst denk,  
kan ik in mijn aardse leven,  
met vast vertrouwen op Zijn zorg  
in Vaders Handen geven.*



# Van de penningmeester

We staan alweer aan het begin van een nieuwe jaargang. Vorig jaar heb ik bij de start van de nieuwe jaargang een oproep gedaan, waaraan u gehoor heeft gegeven. Wat een reden tot dankbaarheid. Ieder jaar opnieuw brengen we de financiële kant onder de aandacht. Om de continuïteit te waarborgen ontkomen we er niet aan om ook aan de zakelijke kant de nodige aandacht te geven. In het eerste halfjaar hebben we EUR 559,- ontvangen van particulieren. Van kerken en diaconieën hebben we, inclusief de abonnementen, een bedrag ontvangen van EUR 4.665,-. Dit is enkele honderden euro's meer dan vorig jaar over dezelfde periode. Alle gevers hartelijk dank. Op een begroting van ruim EUR 23.000,- staan we nog maar aan het begin.

Jaarlijks schrijven we ruim 300 kerkenraden en 1.700 diaconieën aan met het verzoek om een bijdrage. Naast een gering aantal abonnementen zijn we grotendeels afhankelijk van uw bijdrage. Mogen we deze bijdrage bij u aanbevelen? Mogen we aan de start van de nieuwe jaargang weer rekenen op uw steun? Een bijdrage van (minimaal) EUR 10,- zou zeer welkom zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL40 INGB 0000 938939. Bij voorbaat dank voor uw bereidwilligheid. In dit alles leggen we onze dankbaarheid neer bij onze Schepper. Hij zorgt voor ons en vanuit die dankbaarheid mogen wij als rentmeesters bezig zijn in dit stukje van Zijn Koninkrijk.

*De penningmeester*

## Colofon

### **Dagelijks bestuur van de Stichting:**

Ds. J. Willemsen, voorzitter, PKN (hervormd), Dirksland  
Ds. J. Oosterbroek, secretaris, Chr. Geref., Harderwijk  
Dhr. M. C. Paul, penningmeester, PKN (hervormd), Dirksland  
Ds. J. A. H. Jongkind, bestuurslid PKN, (hervormd), Brandwijk  
Ds. C. Bos, alg.adjunkt, PKN (hervormd), Benschop

### **Eindredacteur:**

Ds. J. Oosterbroek, Voorste Wei 23, 3844 JW Harderwijk, tel. 06 27114366.  
Tevens adres voor kopij.  
e-mail: oosterbroekj@yahoo.co.uk

### **Medewerkers:**

Ds. J. Van Amstel, Chr. Geref., Ede Mevrouw W. Breederveld, PKN (hervormd), Goedereede

Ds. C. Harinck, Gereformeerde Gemeenten, Kapelle  
Rev. W. de Jong, Chr. Reformed Church, Straffordville, Ontario, Canada  
Mevrouw M. A. Tanis, Chr. Geref., Goedereede

### **Abonnementen:**

Dit blad verschijnt in de eerste week van elke maand (10 maanden van het jaar); alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen; de abonnementsprijs is € 10,00 per jaar; het banknummer is: NL 40 INGB 0000 9389 39 ten name van Stichting Kracht naar Kruis te Den Haag; opgave nieuwe abonnees en adreswijzigingen aan: abonnementen@krachtnaarkruis.nl of KnK, Anthon van der Horstlaan 56, 3752 VP Bunschoten-Spakenburg; alle informatie over KNK kunt u vinden in [www.krachtnaarkruis.nl](http://www.krachtnaarkruis.nl)