



Meditatie

## Rust en vertrouwen als u op vakantie gaat of bent?

Een meditatie over Psalm 62.

In deze onrustige tijd komt er bij mij een gezang boven dat over rust spreekt, zoals:

***Rust mijn ziel Uw God is Koning  
Heel de wereld Zijn gebied;  
Alles wisselt op Zijn wenken  
maar Hijzelf verandert niet.***

Die belijdenis vindt u ook in Psalm 62.

Een psalm die spreekt over een rust die enkel en alleen in God gevonden kan worden. Een rust ook die enkel en alleen door God gegeven wordt. Deze Psalm is een gebed van grote persoonlijke waarde. Deze Goddelijke rust heeft een speciale bedoeling voor elke christen.

Rust! Vakantie, niet waar? Ga maar eens lekker rusten; het mag gerust zo dat je van je onrust afkomt. Uitrusten noemen ze het. Dus neem tijd voor jezelf om eens heerlijk te ontspannen tijdens een arrangement met wellness en spa. Dan wordt zeker uw hele vakantie een zondag, zo wordt er gepropageerd.

Waar kunnen we rust vinden? Ik dacht, dat de Bijbel het wel wat over vakantie zal hebben. Niet waar?!. Misschien zegt de Bijbel wel iets over rust?

Inderdaad zegt de Bijbel heel veel over dat onderwerp.

Zo, wil je van je rust genieten gedurende de zomer vakantie? De Bijbel schiet je te hulp om tot rust te komen met het langzaam lezen van Psalm 62.

Lees voor u zelf maar in Psalm 62. Deze Psalm is een stopsignaal op de weg van ons gejaagd en haastig leven waar we ons blind staren op of uitzien naar RUST.

Psalm 62 is een gedicht, een gebed van grote persoonlijke waarde over RUST. Psalm 62 is een uitdrukking van een voortdurend, exclusief vertrouwen in en op God.

De psalmist David ondervond grote problemen. Hij werd vervolgd door de bandieten/trawanten van koning Saul, vgl. v 4. Hij wil graag rust vinden. Maar wat David ook doet en waar hij ook zoekt, hij kan die rust, die verlossing van zijn vijand, niet vinden in zichzelf noch bij hemzelf.

Uit ervaring weet David dat hij aan die onrust niet kan ontsnappen en ook dat hij die rust niet kan vinden zelfs niet met/op vakantie. Na langdurig prakkiseren en nadenken komt hij op het antwoord, Uitkomst! Vertrouw op de Heere want enkel en alleen kan/zal Hij u rust geven; enkel en alleen kan Hij u verlossen van zonde en ellende. Rust is een geschenk dat enkel en alleen God de HEERE kan geven.

Dit 10<sup>e</sup> nummer is weer het laatste nummer van de 73<sup>ste</sup> jaargang van ons blad. D.V. begin september a.s. begint de nieuwe jaargang weer. In dit nummer krijgt u het een en ander voorgeschoteld aan geestelijk voedsel: behalve de bekende rubrieken, de meditatie van onze overzeese medewerker Rev Wieger de Jong en een overdenking over het leven van een van de zonen van Jakob= JUDA. Onze voorzitter schrijft over de PREDIKER; ds. C. Harinck over de boodschap van de apostelen na de opstanding van Christus, terwijl ds J. Van Amstel ons opnieuw vertelt over het leven en de geestelijke betekenis van de broers Ralph en Ebenhaer Erskine. De redactie wenst u een goede vakantieperiode. In de eerste week van september hoop ik u met het eerste nummer van de 74<sup>ste</sup> jaargang te verrassen.

Eindredacteur  
ds. J. Oosterbroek

Nu, dat is een tegenvaller, een klap voor de economie, voor de vakantieganger, voor het toerisme en voor de recreatie. Krijgt u net een advertentie in uw brievenbus die u een vakantie aanbiedt zonder te veel kosten, behalve hoofdpijn en onrust, en dan zegt de Bijbel in Psalm 62 dat u alleen echte rust kunt krijgen, en dat dat gegeven kan worden enkel en alleen door God.

Is dat wel waar?

Een klein voorbeeld uit het dagelijkse leven maakt dit klaar en duidelijk. De zomervakantie staat voor de deur. Dus zet de deur maar open en vlieg er maar eens uit.

Maar Jan die in een zorgcentrum zit opgeborgen roept: "Dat kan ik niet. Ik ben te oud. Ik word te oud. Hij blijft

doorstomen met "Rusthuis, Prutshuis!" "met ieder hapje maak ik een ander grapje", enz. Vakantie houden is niets voor Jan in deze omstandigheden.

Harry werkt aan een draaibank. Elke dag in de herrie. Het dreunt in zijn hoofd. Ik heb rust nodig. Ik ben aan een vakantie toe. Hij stapt in zijn auto en met een slakkegang gaat hij over de snelweg naar Marseille. Jammer dat er zoveel andere vakantiegangers zijn die er precies hetzelfde over dachten als Harry. Maar tot overmaat van ramp komt hij langs de weg te staan met pech, een lekke band en er is ook iets aan de hand met zijn energie. Rust? Bertus blijft dicht bij huis. Hij weet wat van spitsuren die uren duren. Iedereen wil ver weg. Hij leest van een nieuwe camping van Erik R tussen A12 en A4. Dat is net wat voor Bertus. Maar hij vergeet de treinen en de trams en de auto's en de bussen en de vrachtwagens en de fietsen die er met veel geraas langs stuiven. Wat wil je nog meer? Rustig? Rust? Uitrusten?

Iedereen wil wel of gaat met vakantie. Iedereen wil graag wat rust hebben en er van genieten. Is er niet een betere manier om op rust te komen? Waarom hebben we rust nodig? Wat is rust? Rust is dat we de dag van morgen niet in angst en met beven en in onrust aan zien komen maar dat we een compleet vertrouwen in onze almachtige God hebben; een zekere weten dat enkel en alleen God de Heere, het goede in je werkt. Daarom,  
*Beveel gerust uw wegen, Al wat u 't harte deert,  
der trouwe hoed' en zegen van Hem,  
Die 't al regeert.  
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.*



*De Heer' moet gij (enkel en alleen) vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet.*

De gedachte van Psalm 62 is dat rust, vrede in uw hart, verlossing van zonde en ellende, van elke aardse vijand, enkel en alleen komt door een vertrouwen in de Heere.

Enkel en alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.

Enkel en alleen van Hem komt mijn (uit)redding.

Enkel en alleen is Hij mijn rots en mijn redding.

Enkel en alleen is Hij mijn Burcht; nooit zal ik wankelen.

Enkel en alleen bij God zoekt mijn ziel rust.

Enkel en alleen van Hem blijf ik alles verwachten omdat enkel en alleen God ons rust geeft.

U hebt Goddelijke rust; u hebt de inwoning van de Geest van God nodig om te aanvaarden wie u bent, wat u hebt, waar u naar heen leeft en hoe u denkt er te komen; om uw leven te veranderen als het nodig is, in het totale ver-

trouwen dat de Heere het zo zal maken dat u zich verwonderen moet.

Nu kunt u rustig adem halen. De Heere heeft u vrij gezet van uw duivelse vervolgers. Oh ja, ze blijven er wel zegt vers 10, maar enkel als een zucht, een leugen. Als u aan de Heere behoort word je wel vervolgd door het kwaad maar het is een schaduw, een leugen. Jesaja zegt, Veracht, versmaad, verworpen maar toch vertrouwen enkel en alleen in de Heere die u rust en vrede geeft. Hij houdt u bij de hand. Hij is uw schuilplaats.

Daarom laat nooit uw vertrouwen op Jezus op vakantie gaan en daarmee verdwijnen. Alle macht, de almacht behoort aan de Heere Jezus. Geef alles over aan de zorg van God (Rom.8:28) en je hoeft u geen zorgen te maken voor de dag van morgen (Mat.6:34). De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart, zinnen en gedachten behouden in Christus Jezus. Daar berusten wij ons dan maar in. GODLOF!!!

Canada

Rev Wieger De Jong

---

## Belijden en Beleven

### **ZIEKENTROOST (69)**

Wij zijn bezig de grote lijn van de Ziekentroost te volgen; een boekje uit 1571, geschreven door ds. Cornelis van Hille. U vindt dit geschrift afgedrukt achter in uw psalmboekje. Wanneer u daarin de berijmde psalmen en enige gezangen hebt gevonden, komen de belijdenisgeschriften aan de orde.

Tenslotte ziet u een gedeelte LITURGIE. De laatste onderdelen daarvan zijn het Kort Begrip en De Ziekentroost.

Waarom werd dit geschrift van ds Hille opgenomen in de liturgie? Toen wij als Nederland nog een grote zeevarende

natie waren naar Oost en West, werd dit geschrift door velen gebruikt. Niet iedereen die uit Nederland vertrok, kwam veilig aan of weer terug in het vaderland. Ook werden er onderweg tijdens de lange zeereizen mensen ziek. Zij vonden dan dikwijls troost in dit geschrift dat toen veel gelezen werd en ook vandaag waard is om gelezen en zorgvuldig behandeld te worden.

De Ziekentroost wil een korte onderwijzing zijn in het ware geloof en in de weg der zaligheid, om gewillig te sterven.



We zijn toegekomen aan de behandeling van een nieuw gedeelte uit De Ziekentroost dat speciaal spreekt over **het laatste oordeel, speciaal toegepast op de grote scheiding**: *"Alwaar wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrage naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dan zal Christus de schapen van de bokken scheiden. En de schapen worden aan Zijn rechterhand gesteld, die de liefelijke stem zullen horen: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld"*

Wij belijden dus overeenkomstig de Schriften dat de uitkomst van het laatste oordeel tweërlei zal zijn: de bozen en de goddelozen zullen verdoemd worden, maar de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven beërven.

Het is duidelijk dat de Schriften de goddelozen oproepen: laat u met God verzoenen. Zij moeten dit oordeel zeer vrezen. Zolang zij leven, is het nog tijd van bezinning.

Gods kinderen zullen daarentegen de volkomen verlossing ontvangen. Ze krijgen hetgeen waartoe God hen van eeuwigheid heeft uitverkoren. Zij zullen ten volle ontvangen de vrucht van hun werken en het lijden, dat zij verdragen hebben, ontvangen en genieten.

Vanwege de verdienste van Christus en daarom ALLEEN zullen de gelovigen vrijuit gaan in het gericht en de eeuwige heerlijkheid mogen binnengaan.

Op die grote dag *zal Christus de schapen en de bokken van elkaar scheiden.*

Wij lezen daarover in Gods Woord in de rede die Christus uitsprak over de laatste dingen in Mattheüs 24 en volgende hoofdstukken. Aan het einde van deze uitvoerige toespraak spreekt de Heere Jezus met Zijn discipelen over die grote scheiding die Hij eens onder de mensen

maken zal. Eens zal de Zoon des mensen komen in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem. Hij zal dan plaats nemen op Zijn heerlijke troon. Voor Hem zullen dan alle volken bijeengebracht worden. Hij Zelf zal dan scheiding maken *"gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt"*(Matth 25: 34). De schapen zullen aan Zijn rechterhand en de bokken aan Zijn linkerhand gezet worden. Tot de schapen van Zijn kudde zal de grote Koning en Herder zeggen: *"Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld (Matth 25: 34).*

Deze stem zal voor hen geen onbekende stem zijn, maar een *liefelijke stem; Zijn stem!* Want de schapen van de goede Herder kennen Zijn stem. Tot hun verwondering zullen ze het horen dat ze mogen ingaan in 's Konings paleis. Tot hun verwondering zullen zij het oordeel van deze genadige Heere horen. Zij mogen roemen in de vrije genade van God!

Er zullen ook anderen zijn. Ook zij zullen zich verwonderen over het vonnis dat over hen geveld wordt voor de rechterstoel van Christus. Zij zullen niet mogen ingaan, ondanks alle goede werken en eigengerechtigheid die ze zich hadden opgebouwd. In die dag zullen zij nog proberen zich te rechtvaardigen, maar ze zullen het niet kunnen. Alleen de gerechtigheid van Christus zal uw redding zijn.

Er zijn immers maar twee wegen; er is ook maar tweërlei uitkomst. Kent u de liefelijke Stem van die Middelaar, Borg en Zaligmaker, Jezus Christus? Haast u om uw levenswil!!

*Harderwijk  
ds. J. Oosterbroek*



# Draagt elkanders lasten



Beste lezer,

Zoals u weet werden de Pelgrimsliedereren gezongen als men opging naar de tempel. We lezen in Psalm 132 : *'Want de HEERE heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.'* Wat is het geweldig om te weten dat God bij ons wil wonen, om stil van te worden. Het is Zijn verlangen zelfs om dicht bij Zijn kinderen te zijn. In het Oude Testament zien we daar het bewijs van: de tabernakel en de tempel. In het Nieuwe Testament is Jezus Christus het bewijs: Hij woonde onder de mensenkinderen. En wij mogen op weg zijn naar Gods woning, waar Hij alles en in allen zal zijn! Dank de Heere dat het Zijn verlangen is om bij ons te wonen en ons liefdevol omringt.  
Ja, kom, Heere Jezus!

Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gist'ren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed!

*Lied 300 vers 1 en 6 uit Liedboek voor de Kerken 1973*

## Verjaardagskalender

- 11 juli Mevr. V. Visserman-Boes,  
'Hof van Smeden', Kamer  
323, 8301 XG Emmeloord
- 30 juli Carla Thoen, Fresiastraat 1,  
2685 XJ Poeldijk
- 11 aug. Mevr. W.J. Kannegieter,  
Donker Curtiusstraat 119,  
9602 PN Hoogezand
- 22 aug. Mevr. H. Zandbergen,  
Churchillstraat 67, 7681 XS  
Vroomshoop

## Brievenbus

U kunt de hier genoemde mensen  
verblijden met een kaartje:

Mevr. A.J. van Dijk,  
Mombassaplaats 308,  
3067 GZ Rotterdam  
Aleida Jansen,  
Kooikerweg 263,  
3069 WP Rotterdam-



## DRIE RAADGEVINGEN

*Indien u ongelukkig wilt zijn,  
zie naar binnen.*

*Indien u verontrust wilt zijn,  
zie rondom u.*

*Indien u gelukkig wilt zijn,  
zie omhoog.*

## Puzzelhoek

Voor u ligt weer een puzzel, deze keer niet door mijzelf gemaakt, maar door een gast van de 'Voor Elkaar-Vakantieweken' (hartelijk dank Jannie). Het zijn geen hele moeilijke vragen, dus de vindplaatsen staan er deze keer niet bij. De oplossing wordt gevormd door de eerste letter van elk antwoord. Die kunt u naar mij opsturen. Succes ermee! U kunt de oplossing insturen tot 29 augustus.

1. Grootmoeder van Timotheüs
2. Zoon van Boaz en Ruth
3. Zij ging weer terug naar Moab
4. Verdronk met heel zijn leger in de Rode Zee
5. Volgens het gezegde is hij ongelovig
6. Had open vensters naar Jeruzalem
7. Storm uit Handelingen 27
8. Wandelde met God
9. Vrouw van Zacharias
10. Moeder van Timotheüs
11. Vrouw van Izak
12. Viel uit het raam tijdens een lange preek
13. Aan wie vroeg Jezus "Hebt gij mij lief" wel drie keer
14. Schoondochter van Naomi
15. Veel voorkomend woord in Prediker
16. Gedwongen kruisdrager
17. Schoondochter van Juda
18. Wie viel in de kuil die hij zelf gegraven had
19. Hij moest een vrouw voor zijn baas gaan zoeken
20. Goddeloze koning die tot inkeer kwam
21. Oudste broer van David
22. Op welk feest werd de tempel ingewijd
23. Zijn kinderen stierven niet
24. Hier ging Saul naar een waarzegster
25. Werd weer levend op het gebed van Petrus
26. Weduwe die we in de tempel tegenkomen
27. Zijn leugen maakte hem ziek

De oplossing van de puzzel uit het juni-nummer is: Ik ben de Heere uw God

*Vriendelijke groeten van:*

*Willeke Breederveld  
Capellerij 3  
3252 CG GOEDEREDE  
telefoon: 0187-492281  
email: wbreederveld@solcon.nl*

## GRATIS REISBIJJET

*Voor onze reis door 't leven  
Heeft God aan ons gegeven  
Een gratis reisbiljet.  
Met deze plaatsbewijzen  
Kan ieder veilig reizen  
Die op Gods woorden let.*

*Nu kunt u alle dagen  
De Heer' om krachten vragen,  
Hij luistert als geen één.  
En als u terug zult keren*

*Vanaf de troon des Heeren  
Dan bent u nooit alleen.*

*Eens is 't retour vervallen,  
Dan geeft de Heer' ons allen  
Tot slot een enkele reis,  
Laat niets u dan benauwen,  
Maar reis in vol vertrouwen  
De weg naar 't paradijs.*

M. Koffeman-Zijl uit  
"GOED NIEUWS",  
uitg. J. H. Kok,  
Kampen, 1984.



## DE ZEGENINGEN VAN DE ZONEN VAN JAKOB (IV)

# Juda

*"Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen" (Genesis 49:8).*

Jakob leunt, terwijl hij tot zijn jongens spreekt, op zijn staf. Rembrandt heeft er een mooi schilderij van gemaakt. Die staf heeft hij altijd bij zich gehad. Die staf weet het hele verhaal. Want die staf is het beeld van de levensweg die Jakob afgelegd heeft.

De zonen komen een voor een bij hem staan. Van elk van hen geeft ons Jakob een karakteristiek. En in elk woord lijken de zegen en een zeker oordeel samen te gaan. Maar het is bij Juda, dat de zegen de boventoon voert. "Juda! Gij zijt het!" Juda is degene die er uitspringt. Juda heeft de zegen ontvangen van de stamvader van de Heere Jezus te zijn. Bij de vierde zoon glinsteren Jakobs ogen; en hij zegt: "Jij bent het, Juda!" En het is zo, dat het er in het Hebreeuws nog puntiger staat. Jakob roept: "Jij; Juda!"

Is dat omdat Juda bij de rest zo gunstig afstak? Nee; helemaal niet! Want op Juda's leven lag er ook een schandvlek. Onverbloemd wordt ons gezegd, dat ook hij zich seksueel had misdragen. (Wie het precies wil weten, leze er Genesis 38 maar eens op na). Juda is niet beter dan Ruben of Levi geweest. Menselijk gesproken, valt het niet te verklaren, dat juist Juda naar het vlees de vader van de Heere Jezus zal zijn.

Maar hoewel Juda weinig mee heeft en veel tegen kiest de Heere hem uit. Dat doet God vaak zo. Nee, dat is geen willekeur; maar daar laat God in zien, dat Hij altijd wat geen roem in zichzelf heeft, uitkiest.

Dat betekent niet, dat er in Juda ook niets goeds is geweest. Juda zien we smekend voor de onderkoning in Egypte liggen. Benjamin moet de gevangenis in. Juda drukt zich tegen de grond en wringt zijn handen. En hij smeekt: "Laat u Benjamin a.u.b. naar huis gaan; ik zal blijven!" Dat was ook een kant van Juda. En hij is met name door die trek een voorafschaduw van Christus geweest, die Zich voor veroordeelde mensen Borg heeft gesteld.

Toen Lea JUDA kreeg, loofde zij God. Haar verdriet, omdat ze zich de mindere voelde, had haar bij het namen geven aan de oudsten parten gespeeld. Er zit iets van "Ik neem revanche" in die namen. Maar dat valt nu weg; en ze houdt God over. "Ditmaal zal ik de Heere loven!" En ze noemt hem Juda. En dit is de echo er van. Het rijmt er ook op: "Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven". Dat is gebeurd toen David koning werd; en Jeruzalem de hoofdstad. En dat is gebeurd toen Jezus werd geboren in Bethlehems stal.

Nu moet u nog eens goed aan Jakob denken. Heel zijn leven wilde hij de dingen vóór zijn. Jakob wilde zelf de baas zijn. Al verkoos God Lea; dat was Jakobs keus niet. Jakob had Rachel heel veel meer lief dan Lea. Haar kinderen waren hem het kostbaarst. Hij heeft een heel leven om het met God eens te worden, nodig gehad. Hoeveel tijd hebben wij er trouwens al voor nodig gehad?

Maar nu is het, dat hij de zoon van de mindere toch de eer geeft. Helemaal in de lijn daarvan is zijn laatste woord



straks: "Lea". Want hij wenst begraven te worden bij haar. En dat is Bijbeltaal voor dat Jakob capituleert.

Wie gezegend willen worden, moeten de stad overgeven. Met zichzelf moeten zij overboord. Die weg valt niet mee. Maar die weg is toch goed.

En u weet toch wat de naam van Juda's Zoon is? "Zaligmaker" heet Hij, "Zaligmaker van de zonden". En van

hoeveel zonden en van welke zonden; het staat er niet bij. Hang daar nu maar met uw bange hart aan. Want HIJ is de geboren Zaligmaker; letterlijk de Zaligmaker, Die er voor in de wieg gelegd is. Hij is ook wel berekend op uw en mijn schuld!

*Brandwijk  
ds. J.A.H. Jongkind*

---

## De twaalven (IX)

### De verlossing door Jezus Christus

De discipelen hebben gehoor gegeven aan Jezus' opdracht: "Predikt het Evangelie aan alle creaturen" Mark. 16:15. Een verslag van hun optreden vinden we vooral in het boek 'De Handelingen van de apostelen'. Het is een boek vol van bijzondere dingen. Er gebeuren opzienbare wonderen en tekenen. Zelfs doden worden opgewekt. Maar er wordt vooral gepredikt.

Zij predikten redding van de straf en de vloek van de zonde, door het geloof in Jezus Christus. Hun boodschap rustte op het feit, dat God de gekruisigde Jezus uit de doden had opgewekt. God had de schijnbare nederlaag van Goede

Vrijdag veranderd in de glorieuze overwinning van Pasen. De gekruisigde Jezus was uit de doden opgewekt. Van de apostolische prediking lezen we dan ook: "En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus". De inhoud van de boodschap is bekend geworden als *euangelion*, het goede nieuws. Zij verkondigden het beste nieuws dat de oren van gevallen mensen ooit hoorden, namelijk dat God in Jezus Christus verschenen was om verloren zondaren te redden.

De apostolische prediking had Jezus tot inhoud. De prediking was een getuigenis aangaande Jezus, de Zoon van God,

Die mens geworden is uit de maagd Maria; goedgevoelend het land is doorgegaan, genezende alle ziekte en kwaal onder het volk; op Golgotha is gekruisigd; uit de doden is opgestaan; nu als Koning heerst aan Gods rechterhand en eens als Rechter wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Deze gebeurtenissen maakten duidelijk wie Jezus was, namelijk de van God gezonden Verlosser en Wereldrechter. Zij verkondigden in Christus verlossing uit de slavernij van satan en zonde en verzoening met God. Op het kruis was door Jezus verlossing teweeggebracht. Het kruis van Golgotha, waarop Jezus Zich had geofferd tot een slachtoffer voor de zonde, was het centrum en de inhoud van het Evangelie dat zij verkondigden. Zij predikten Christus, de gekruisigde. Op het kruis was door Jezus voldoening gegeven voor de zonde. Zijn dood had als een plaatsvervangend offer de toorn Gods over zonde weggenomen. Jezus' sterven bewerkte wat de oudtestamentische offers niet konden bewerken. Het voldeed God! Jezus kon dan ook van de dood niet gehouden worden. God wekte Hem uit de doden. In Jezus' kruisdood en opstanding was God werkzaam geweest tot verlossing van schuldige en gevallen mens. Gods liefde had om mensen te redden, de eniggeboren Zoon in de





wereld gezonden om de oorzaak van alle ellende, vloek en dood, namelijk de zonde weg te nemen. Gods hoogste daad was, dat Hij in Christus de wereld met Zichzelf had verzoend door de zonde niet aan de zondaar, maar aan Zijn Zoon toe te rekenen. *"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig Gods in Hem"* 2 Kor. 5:21. Op deze feiten van kruis en opstanding rustte de prediking van de apostelen en hun helpers. Hun boodschap was een bediening van verzoening. Het deed Paulus schrijven: *"Zo zijn wij dan gezanten van Christus' wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus' wege: Laat u met God verzoenen!"* 2 Kor. 5:20. Zij waren gezanten van de door Christus verzoende God. Wat God in Christus gedaan had, vroeg om prediking. Het moest in de wereld worden uitgeroepen dat er vrede was gemaakt door het bloed des kruises. Om dit duidelijk te maken gebruikten zij de taal en de beelden van het Oude Testament. De dood van Jezus was de vervulling van de oudtestamentische offeranden. Jezus' dood was de losprijs, waardoor zondaren werden losgekocht uit de slavernij en de macht van de zonde en de duivel. Zijn bloed was de verzoening voor de zonde, bedekte de

zonden voor Gods aangezicht en redde van de toorn van God. Zoals het bloed van het paaslam in Egypte redde van de engel van het verderf, zo redde het bloed van Jezus van de vloek en ondergang. Het bloed van Christus, het ware Paaslam, bracht de verzoening teweeg en maakte rechtvaardig voor God. Het Christendom was een godsdienst van verlossing. Jezus verlostte uit de slavernij van de zonde en satan. Het Christendom was een godsdienst van verzoening. De verlossing die Christus bracht was een verlossing door verzoening. Zijn bloed bracht verlossing. *"In Dewelken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden"* Kol. 1:14. Daar ging het om. Om verlossing uit de slavernij van satan en zonde en verzoening met God. De boodschap van vergeving in het bloed van Jezus, maakte zondaren vrij van de heerschappij van de zonde. Het maakte hen tot nieuwe mensen, die uit dankbaarheid in een leven van gehoorzaamheid voor God leefden. Dat was het heil dat met Christus verschenen was. Dit was het goede nieuws, het Evangelie! (wordt vervolgd)

*Kapelle (Zld)  
ds. C. Harinck*

---

# Wij zijn op weg naar ons eeuwig huis (1)

## Prediker 12

Wij mensen zijn meestal erg gehecht aan dit leven en zijn dan vooral gericht op alles wat er in dit leven gebeurt. We houden ons bezig met het wereldgebeuren en volgen dan het nieuws van elke dag. Dikwijls zijn wij nog meer bezig

met alles wat er gebeurt in de kleine kring om ons heen, de kring van familie, vrienden en kennissen. We kunnen ons dan druk maken om alles wat er plaats vindt, ons zorgen maken over onze kinderen en kleinkinderen en over



allen die ons lief zijn. Daarbij zijn we vooral gericht op de dingen van vandaag en de nabije toekomst en zijn we niet zozeer bezig met de verre toekomst en met de eeuwigheid.

Het is ook goed dat we ons bezig houden met het heden en dat we verstaan wat onze roeping is, ook zien welke zegeningen de Heere ons schenkt in het heden. Want bij alle zorgen die er zijn, bij alle verdriet dat er kan zijn, zijn er ook elke dag weer de zegeningen van de Heere, is er de trouw van de Heere, Die ons vasthoudt in Zijn genade. Juist ook in het geloof leren we het om elke dag weer onze zegeningen te tellen, leren we het zien dat het alleen de genade van de Heere is dat wij er nog zijn en dat we mogen leven voor het aangezicht van de Heere en in de verbondenheid met elkaar.

Maar vanuit de Bijbel wordt alles wat we hier hebben en zijn toch ook steeds weer in het licht van de eeuwigheid gezet. Wij zijn hier op aarde maar voor een bepaalde tijd en niet voor altijd. En al zijn vele dingen heel belangrijk, het belangrijkste is toch wat ons te wachten staat na dit leven, wat de Heere heeft bereid voor allen die op Zijn Naam vertrouwen. Daarom worden we ook steeds weer geroepen om ons op de toekomst te richten. Juist bij het ouder worden niet alleen bezig te zijn met het verleden en met de zorgen van het heden, maar gericht te zijn op de toekomst, het in het geloof ook leren om met verlangen uit te zien naar de toekomst van Jezus Christus, onze Heere.

We mogen dan in het geloof ook leren om alle beperkingen die we bij het ouder worden ondervinden te zien als een oefenschool om dit leven los te laten en ons te richten op het heil dat

de Heere heeft bereid voor allen die mogen leven vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus onze Heere. Om te leven vanuit de vergeving der zonden en met het uitzicht op het leven der toekomstige eeuw.

Zonder geloof zien we bij het ouder worden alleen maar de afbraak van veel dingen en letten we op alles wat we niet meer kunnen, denken we na over alles wat we in het verleden heel goed konden en wat we nu niet meer kunnen. Daarom roept de Prediker ook alle mensen op om de Heere vroeg te zoeken, voordat de moeilijkheden van het leven komen. De Prediker roept ons daartoe op opdat wij bij het ouder worden en bij de gebreken die bij het stijgen van de jaren horen, niet alleen zullen staan maar ons geborgen mogen weten bij onze Heiland, Die Zijn leven gaf om ons te redden van het oordeel en ons mee wil nemen naar Zijn grote toekomst. Dan mogen we het ook weten dat we niet op weg zijn naar het einde van alles, maar op weg zijn naar de grote dag van Jezus Christus waarop Hij alles nieuw zal maken.

De Prediker roept allen op om aan onze Schepper te denken voordat de kwade dagen komen. Dat zijn de dagen van de ouderdom, waarin de krachten voortduren afnemen en het ene gebrek na het andere zich voor doet. De dagen van de ouderdom worden hier vergeleken met de sombere Palestijnse winter waarin de zon bijna niet schijnt en de maan en de sterren 's nachts niet te zien zijn vanwege de vele wolken. Dan is alles somber en triest, voor veel mensen ook uitzichtloos en blijft er bijna geen vreugde over. De ene regenbui volgt op de andere. Zo komt de ouderdom met gebreken, en als we alleen daarop letten is er bijna geen aanleiding tot enige vreugde, de ouder-

dom is dan de donkere winter waarin alles somber en triest is.

Zo beleven velen ook hun bestaan op hogere leeftijd. Maar als we de Heere mogen kennen als onze God dan kunnen we alles ook beleven vanuit de toekomst. Want wij zijn niet op weg naar het einde, maar wij zijn op weg naar Gods heerlijkheid. In het geloof mogen we het weten dat het beste nog moet komen en door

de kracht van de Heere mogen we verder gaan waar de Heere ons roept, verder gaan op weg naar de dag van de wederkomst van onze Heiland, Die ons altijd vast zal houden in Zijn handen, in Zijn genade. Hij laat nooit varen het werk dat Zijn hand begon.

*Dirksland,  
ds. J. Willemsen  
(wordt vervolgd)*

---

## TWEE BROERS: één in het Evangelie (4)

### **De achtergrond van de preken van de Erskines**

Om de inhoud van de preken van de beide broers Erskine beter te begrijpen is het van belang te zien met welke 'tegenkrachten' ze te maken hadden en op welke manier zij in verzet kwamen tegen alles wat het evangelie in de weg stond of verduisterde.

In Schotland hebben ze moeten strijden om met Paulus voluit te getuigen dat alleen de genade van God ons redden kan. We lezen immers in Efeze 2:5 en de volgende verzen: *uit genade bent u zalig geworden.*

In ons land is door diverse voorgangers over de strijd van de Marrow-men nagedacht en geschreven. Wie zich daar bijzonder in verdiepen wijs ik op het proefschrift uit 1984 van dr. P.H. van Harten *De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine*, met als ondertitel:

'Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.'

In heel de strijd die ook de Erskines hadden te voeren was juist de genade in het geding. In genoemde boek wordt breder daarop ingegaan.

Samengevat gaat het om drie 'punten' in de preken van de Erskines:

1. Over de aard van het geloof.  
De vraag was of de zekerheid van het geloof wel of niet tot het wezen van het geloof behoort. Heel duidelijk hebben de beide broers aangetoond en verkondigd dat iedereen die gelooft, ook al is dit geloof nog zo klein, zeker is. De zekerheid hoort er wezenlijk bij.
2. Over de verzoening en het aanbod van genade.  
De vraag was of aan iedereen wel kon en mocht gebóden worden te geloven in de Heere Jezus en Zijn verlossing. Al geloofden de beide broers van heler harte dat alleen de uitverkorenen er tenslotte deel aan zouden ontvangen, toch meenden zij met klem te moeten stellen dat de Heere Zijn genade aanbiedt aan iedereen die het evangelie hoort.
3. Over de houding van de gelovigen tegenover de wet.  
De vraag was of de gelovigen de wet van God nog moesten volbrengen of niet. Het is voor geen misverstand vatbaar wat gezegd wordt in de al



eerder genoemde preek over Galaten 2:19. Daarin wordt verkondigd dat een christen door de wet voor de wet gestorven is. Een christen staat niet onder de wet, maar onder de genade. Toch hebben beide broers steeds benadrukt het 'gij zult'. Maar dan als evangelie-eis!

Beide broers hebben niet het minst hun aandeel gehad in de strijd van de Marrow-men tegen allen die het Evangelie tekort deden, het verduisterden of er iets aan toevoegden, met welke naam zij door het leven gaan. In de dissertatie van prof. dr. J. van Genderen

over Herman Witsius is daarover meer te lezen.

Deze achtergrond heeft ertoe geleid dat Ralph en Ebenezer Erskine bepaalde teksten voor de prediking hebben gekozen. Zo hebben ze vanuit het Woord van God onder woorden gebracht waardoor we deel krijgen aan het heil dat Christus verworven heeft.

Als we willen karakteriseren hoe het geloof functioneert, dan ontvangen we in deze preken geestelijk onderwijs.

EDE

ds. J. Van Amstel

## Colofon

### **Dagelijks bestuur van de Stichting:**

Ds. J. Willemsen, voorzitter, PKN (hervormd), Dirksland  
Ds. J. Oosterbroek, secretaris, Chr. Geref., Harderwijk  
Dhr. M. C. Paul, penningmeester, PKN (hervormd), Dirksland  
Ds. J. A. H. Jongkind, bestuurslid PKN, (hervormd), Brandwijk  
Ds. C. Bos, alg.adjunkt, PKN (hervormd), Benschop

### **Eindredacteur:**

Ds. J. Oosterbroek, Voorste Wei 23, 3844 JW Harderwijk, tel. 06 27114366.  
Tevens adres voor kopij.  
e-mail: oosterbroekj@yahoo.co.uk

### **Medewerkers:**

Ds. J. Van Amstel, Chr. Geref., Ede  
Mevrouw W. Breederveld, PKN (hervormd), Goedereede  
Ds. C. Harinck, Gereformeerde Gemeenten, Kapelle

Rev. W. de Jong, Chr. Reformed Church, Straffordville, Ontario, Canada  
Ds. J. P. Strietman, PKN (gereformeerd), Kollumerzwaag  
Ds. L. C. Talsma, PKN (hervormd), Wapenveld  
Mevrouw M. A. Tanis, Chr. Geref., Sommelsdijk

### **Abonnementen:**

Dit blad verschijnt in de eerste week van elke maand (10 maanden van het jaar); alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen; de abonnementsprijs is € 10,00 per jaar; het banknummer is: NL 40 INGB 0000 9389 39 ten name van Stichting Kracht naar Kruis te Den Haag; opgave nieuwe abonnees en adreswijzigingen aan: [abonnementen@krachtnaarkruis.nl](mailto:abonnementen@krachtnaarkruis.nl) of KnK, Anthon van der Horstlaan 56, 3752 VP Bunschoten-Spakenburg; alle informatie over KNK kunt u vinden in [www.krachtnaarkruis.nl](http://www.krachtnaarkruis.nl)