

Kracht naar Kruis

STICHTING EVANGELISEREND LECTUURFONDS VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

no. 5 • Januari 2017 • 74ste jaargang



Meditatie

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid”

1 Johannes : 9

Aan het begin van dit jaar 2017 mogen we deze centrale tekst uit Gods Woord overdenken opdat dit woord ook bepalend moge zijn voor alle dagen van dit jaar en alle dagen van ons leven. Laat ik voorop stellen dat we Gods recht en Gods genade niet van elkaar mogen losmaken. We kunnen namelijk niet over genade spreken, zonder daarbij ook Gods recht te betrekken. Dat maakt onze tekst ons immers wel duidelijk. In dit Bijbelgedeelte - de eerste brief van de apostel van de liefde Johannes-

staan twee dingen lijnrecht tegenover elkaar: het *ontkennen* en het *belijden* van de zonde. Nu zullen er niet veel lezers van ons blad zover gaan dat ze hun zonden ontkennen of weg wuiven. Je komt die dwaling bijvoorbeeld tegen bij de zgn Noorse Broeders. Heel ernstig wordt daartegen in dit hoofdstuk gewaarschuwd: wie de zonden probeert te ontkennen, bedriegt zichzelf en maakt God tot een leugenaar (vers 10). Wat Johannes daarmee bedoelt? Wel, als iemand de zonde ontkent, zegt hij daarmee tegelijk eigenlijk dat het Woord van God vol onwaarheden staat. In de Schrift staat immers telkens weer te lezen dat ieder mens zondaar is en dat er niemand is die goed doet. Wie weigert dat te erkennen, beschuldigt ten diepste God van leugen en bedrog. Nu heeft de uitdrukking “onze zonden belijden” een diepe inhoud. Letterlijk betekent “belijden” namelijk zoiets als “hetzelfde zeggen”, “instemming betuigen”. Wie oprecht zijn zonden belijdt, stemt dus van harte in met wat God over onze zonden in Zijn Woord te zeggen heeft. Dat is voor ons bepaald geen vleiende boodschap. In de Schrift lezen we namelijk dat wij door onze zonden en schuld God bedroeven en onteren en Hem tot toorn verwekken. Hij kan het

De Naam Jezus

O Jezus, hoe vertrouwd en zoet,
klinkt mij Uw Naam in 't oor,
Uw Naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Nog is mijn dienst van elke dag
vol falen en tekort,
tot, als 'k U eens aanschouwen mag,
mijn lied eerst loflied wordt.

O Jezus, hoe vertrouwd en zoet
Klinkt mij Uw Naam in 't oor,
Als ik van alles scheiden moet
Gaat nog die Naam mij voor.

John Newton



Ook in dit nieuwe jaar mag ons blad weer uitkomen. We hopen dat ons blad het komende jaar weer mag verschijnen en mag beantwoorden aan zijn bedoeling. Verschillende medewerkers zijn weer benaderd en hebben hun medewerking toegezegd. De inhoud van dit nummer is ook ditmaal gevarieerd. Naast de bekende rubrieken zoals de meditatie, "Bijbel en Belijdenis" en "Draagt elkanders Lasten" en een aantal gedichten, zijn er de vervolgseries over de Liederen **Hammaälôth**, Beleefde Psalmen en de Geheugentraining, verzorgd door Marianne A Tanis.

We hebben ook een aantal vreugdevolle zaken te vermelden uit onze kring. Op 30 november jl mocht onze voorzitter en zijn vrouw, ds en mevr. Willemsen 50 jaar getrouwd zijn. De HEERE heeft hen voor en met elkaar gepaard, ook in de zware dagen in hun huwelijksleven. Hem zij de lof voor Zijn trouw!

Dat geldt ook voor onze oud- voorzitter ds L C Talsma uit Wapenveld die 40 jaar predikant mocht zijn. We feliciteren onze huidige en oud voorzitter voor de mijlpalen in hun leven en wensen hen met allen die hun lief zijn Gods rijkste Zegen toe.

De redactie wenst u veel leesgenot.

*J. Oosterbroek
eindredacteur*

kwaad dat wij mensen bedrijven niet aanzien, en dreigt met Zijn zware straf. Wie zijn zonden leert belijden, buigt bij die scherpe boodschap het hoofd erbij en erkent: "Alles wat Uw Woord over mijn leven zegt, is waar". Nu houdt het woord "belijden" ook nog in dat dit alles openlijk wordt uitgespro-

ken, zonder dat er iets voor de HEERE wordt achtergehouden. We denken in dit verband aan Psalm 32 en 51; psalmen die David gedicht heeft na zijn zonden met Bathseba en de moord op Uria. Ik bekende, o Heer' , aan U oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden.....

Waarom is het nu zo belangrijk dat wij onze zonden leren belijden? Het enig antwoord daarop is dat de Heere daaraan in Zijn genade rijke beloften verbindt. Zo houdt de Spreukendichter ons voor: "Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn: maar die ze bekent en nalaat, die zal barmhartigheid verkrijgen". De profeet Jeremia zegt: Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE, Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de HEERE, uw God hebt overtreden..."(Jer 3: 12 en 13).

Onze tekst uit de Johannesbrief heeft ten diepste dezelfde strekking: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid".

Hoe kan een God die rechtvaardig is nu de zonde vergeven? Als Hij in het recht treedt, moet Hij toch de zonde straffen? Inderdaad, maar er is ook nog een ander aspect van de rechtvaardigheid van God. We moeten daarvoor letten op het kruis van de Heere Jezus Christus. Toen en daar heeft de hoge God Zijn rechtvaardigheid betoond door de zonden te straffen aan de bloedende, stervende Zaligmaker.

Welnu, als een verloren zondaar door het geloof achter het bloed van de Zaligmaker schuilen mag, dan straft God de zonde niet twee keer: één keer aan Christus en ook nog eens een keer aan die zondaar. Zo zien we dat genade en recht niet van elkaar losgemaakt mogen worden. In het bloed van Christus ont-

moeten die beide elkaar immers en daarom schenkt God vergeving op grond van het recht.

Voor u en voor mij is er wel de klemmende vraag of wij al de toevlucht hebben leren nemen tot het bloed van Christus. Zonder het bloed van Christus bent u namelijk nameloos arm; dan bent

u nog in uw zonden! Daarom wordt ons aan het begin van dit nieuwe jaar dringend de weg gewezen in de zekerheid, "want Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve....."

Harderwijk
ds. J. Oosterbroek

Belijden en Beleven

VOOR WIE IS JEZUS CHRISTUS GESTORVEN? (I)

Deze vraag heeft predikers eeuwenlang bezig gehouden en komt uit de vraag van de vorige keer voort "Wil God dat alle mensen zalig worden?". Zij raakt de verkondiging van het Evangelie. Kon in de prediking van het Woord van God een aanbod van genade uitgaan tot alle hoorders, of stond de beperkte verzoening daaraan in de weg? Ook vele eenvoudige gemeenteleden hebben zich hun leven lang afgetoed met de vraag of het heil wel voor hen bestemd was. In deze rubriek wil ik met u in een aantal artikelen over die vraag nadenken.

1. Inleiding in de problematiek

Van ouds her heeft men bij de bespreking van de uitgestrektheid van de verzoening gebruik gemaakt van het onderscheid tussen de algenoegzaamheid van Christus' dood en de krachtbaarheid daarvan. Dit onderscheid was afkomstig van Petrus Lombardus († 1160), hoogleeraar en bisschop te Parijs. Hij leerde dat Christus' dood algenoegzaam was tot verzoening van de zonden van de gehele wereld, maar dat de kracht daarvan beperkt bleef tot de uitverkorenen. Ds. C. Harinck noemt dit onderscheid in zijn boek *De uitgestrektheid van de verzoening* "het fundamentele antwoord ... op

de kwestie van de uitgestrektheid van Christus' dood gedurende de Middeleeuwen tot in de periode van de Reformatie".

Toch bleef onder de theologen een grote verscheidenheid bestaan in het spreken over het lijden en sterven van de Heiland. Met het klassieke onderscheid tussen algenoegzaamheid en krachtbaarheid waren nog lang niet alle vragen beantwoord. Zo werd verschillend gedacht over de vraag *wiens zonden aan Christus waren toegerekend*, toen Hij leed en stierf op het vervloekte kruis. Waren dit de zonden van de uitverkorenen, die de Vader op Zijn Zoon deed aanlopen, (zie Jes. 53: 6b), of waren het de zonden van alle mensen? In wiens plaats bracht Hij Zijn Vader de volkomen gehoorzaamheid toe, waardoor Hij het leven en de onsterfelijkheid verwierf? Dit had alles te maken met *de plaatsbekleding van Christus*. Hij leed en stierf in de plaats van zondaars en Hij voldeed voor hen. Maar voor wie deed Hij dat? Deze vragen betreffen de toerekening van de zonden en de plaatsbekleding van de Borg. Soortgelijke vragen worden ook gesteld ten aanzien van de *verhouding tussen de verwerving en de toepassing van het heil*. Christus is de Middelaar. Hij is ech-

ter niet alleen een Middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. Het heil werd niet alleen door Hem verworven, maar Hij deelde dat door Zijn Geest ook uit. Was de verwerving van het heil uitgestrekter dan de toepassing daarvan? Had Jezus niet een krachtdadige verzoening verworven bij de Vader, die niet zonder effect kon zijn? Maar als de verwerving van het heil gelijke tred hield met de toepassing daarvan, wat moet dan verstaan worden onder de algenoegzaamheid van Christus' dood? Was dit dan geen loze term geworden? En als de verzoening geen mogelijkheid, maar slechts een daadwerkelijkheid was, kon dan met recht aan iedere hoorder verkondigd worden dat er voor hem of haar verzoening (mogelijk) was in het bloed van het Lam? Kon aan de hoorders van het Evangelie dan in het algemeen, onvoorwaardelijk en welmenend genade worden aangeboden? Of moest dit slechts voorgesteld worden als slechts daadwerkelijk toekomend aan de uitverkorenen, hoewel de dood van de Zoon van God op zichzelf beschouwd van oneindige kracht en waardigheid was?

Hoe kon God door het Evangelie ernstig roepen, terwijl het heil slechts bestemd was voor de uitverkorenen? Hoe kon gesproken worden van een Zaligmaker der wereld, Die slechts gekomen was om Zijn volk zalig te maken? Was dat niet veeleer alsof men een stervende van dorst toevoegde dat er een overvloedige fontein van water was, die zijn dorst zou kunnen lessen, hem die fontein te wijzen, maar hem in het onzekere te laten of dat water ook inderdaad voor hem bestemd was (met de redenering nadat de man ten slotte stierf: het bleek helaas niet zo te zijn)? Of een bedelaar te vertellen van een rijke man, die al zijn nood kon vervullen, en hem intussen in onzekerheid te laten of het wel tot diens ambt en waardigheid

behoorde om ook in zijn concrete nood te voorzien. Dit zijn de vragen met betrekking tot *het doel van Christus komst en de bestemming van het heil*.

Voordat ik in dit artikel een poging waag om over deze vragen iets te zeggen, is het goed om eerst eens te luisteren naar wat grote lichten in de Kerk hierover door de eeuwen heen hebben opgemerkt. Wij kunnen immers slechts met alle heiligen ten volle begrijpen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus is, die de kennis te boven gaat, Ef. 3:18.

(wordt vervolgd)

Harderwijk
ds. J. Oosterbroek



DE NIEUWE MORGEN

Er breekt een nieuwe morgen aan,
een wereld vol van Zon,
want Christus leeft, is opgestaan,
Hij deed wat niemand kon.
Nu wordt de toekomst grenzeloos,
verslagen is de dood,
er schuilt geen gif meer in de grond,
geen kind huilt meer om brood.

Er breekt een nieuwe morgen aan,
God spreekt Zijn kind'ren vrij!
Wie niet geloofde heeft geen stem
ontbreekt straks in de rij,
die hand in hand vol vreugde zingt;
God Zelf is ons tot Zon,
want Christus leeft, is opgestaan,
Hij deed wat niemand kon.

Co 't Hart uit "Met blijdschap verder"

Beleefde psalmen (8)

Wie kende ds. J. J. Poort niet. Jarenlang was hij een opvallend legerpredikant. Daarnaast kende men hem ook als gemeentepredikant. Toch trok hij vooral de aandacht van velen door wat hij schreef, zowel in boeken als bladen. En menigeen heeft hem ontmoet tijdens de talrijke lezingen die hij overal in het land hield. En spreken kon hij!

Vreselijk was het voor hem toen hij vooral werd uitgeschakeld doordat hij zijn stem niet meer kon gebruiken. Zijn stembanden werden dusdanig aangetast door een wat men kanker noemt. Hij kon gelukkig geholpen worden en kwam door een zware operatie heen. Meer dan eens kwam hij ter sprake in een interview. Toen hij aan het herstellen was van een wat heet een geslaagde ingreep, brak de tijd aan dat hij, zij het heel voorzichtig voor zijn stembanden, in een vraaggesprek voor de radio aan het woord kwam.

Je kon hem met moeite verstaan, toen hij getuigde hoe de Heere hem nabij was geweest en hij de Heere de eer gaf van het ingetreden herstel.

Hoe hebt u het een en ander beleefd, werd hem gevraagd.

Het antwoord, dat je uit zijn eigen mond kon horen, was en is indrukwekkend.

Want hij zei, werkelijk met 'ingehouden stem', maar krachtig getuigend met Psalm 3:

*'k Riep God niet vrucht'loos aan;
Hij wil mij niet versmaan
in al mijn tegenheden.'*

Hoe heeft de Heere u uitgeholpen, zo werd hem daarbij gevraagd.

Het antwoord dat met veel kennelijke moeite gegeven werd, was:

'Op U vest ik het oog...Gij heft mijn hoofd omhoog...een doet me Uw gunst aanschouwen.'

Heerlijk wanneer je je stem weer kunt gebruiken en dan zó mag getuigen van wie God voor je is en wat Hij in Zijn gunst je doet beleven.

Het werkt aanstekelijk om dergelijke getuigenissen van meer christenen te mogen horen.

Dan weet je, hoe groot de nood ook is en je denkt nooit meer iets te kunnen zeggen, je mond opengaat om de lof des Heeren te verkondigen.

Want ds. Poort was en is niet de enige die God zo ontmoet en van Gods gunst niet alleen leeft, maar er ook van getuigt.

Je kunt dan zoals hij een dagboek schrijven over psalmen, maar dit getuigenis komt des te meer over vanuit voluit beleefde psalmen.

Ede

Ds. J. Van Amstel



Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m' Uw gunst aanschouwen.
'k Riep God niet vrucht'loos aan;
Hij wil mij niet versmaan
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

Psalm 3 vers 2

Draagt elkanders lasten

Beste lezer,

Allereerst wil ik u allen Gods heil en zegen toewensen voor 2017! Een nieuw jaar ligt voor ons, als een onbeschreven blad. Waarmee zal het gevuld worden? Voor ons allen is de toekomst verborgen. Maar is dat zo? Vreugde en verdriet, blijdschap en zorg: we weten niet wat ons zal overkomen. Maar toch is er een toekomst waar we met verwachting naar mogen uitzien: Gods Koninkrijk. Laat die Toekomst uw deel zijn. Hier op aarde kunnen we ernaar verlangen en meezingen met dit lied:



Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken,
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het
wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blijde dag!

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' ons wachtwoord,
amen, ja Heer Jezus, kom!

Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij:
de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet!

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' ons wachtwoord,
amen, ja Heer Jezus, kom!

O, soms voel 'k een sterk verlangen,
heimwee in mijn hart ontstaan;
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt
Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' ons wachtwoord,
amen, ja Heer Jezus, kom!

Verjaardagskalender

- 2 februari Mevr. S. Vlietstra,
Doverstraat 13, 2014 DC
Haarlem
- 4 februari Jaap Visserman,
Workumstraat 18, 8304
DP Emmeloord
- 22 februari Mevr. J.D. van Schaik,
Schutselaan 26, B 22,
7741 AP Coevorden

Brievenbus

Carla Thoen, Fresiastraat 1,
2685 XJ Poeldijk



Puzzelhoek

De afgelopen tijd ontvang ik regelmatig reacties over de puzzels. Hartelijk dank daarvoor. De reacties zijn dat u de puzzels graag maakt (eerst de puzzel en daarna het blad lezen), maar ook dat het best wel zoeken is naar de antwoorden. Dat is eigenlijk ook de opzet: uw Bijbelse kennis vergroten. Soms zijn de puzzels moeilijk omdat u de juiste antwoorden niet kunt vinden, en dat is wel begrijpelijk als u een andere vertaling gebruikt als de Statenvertaling. Ook voor de onderstaande puzzel is het belangrijk dat u de Statenvertaling gebruikt, anders kunt u bepaalde antwoorden niet (goed) vinden. Voor deze puzzel moet u in het Bijbelboek 1 Kronieken op zoek naar de antwoorden. De hoofdstukken staan tussen haakjes aangegeven. De oplossing kunt u lezen in het dik omlijnde vak. U kunt de oplossing insturen tot 1 maart.

1. In welk gebergte stierf Koning Saul? (10)
2. De vader van Eleazar (11)
3. Koning van Hadar-Ezer? (18)
4. Hier kwam goud vandaan (29)
5. In deze plaats stond de Ark (13)
6. In het huis van deze man stond de Ark (13)
7. Wat overkwamen de runderen die de wagen met de Ark trokken? (13)
8. Waarin werd de Ark geplaatst toen die weer in Jeruzalem was? (16)
9. Waar was een bornput waar David graag uit wilde drinken? (11)
10. Hoeveel jaar heeft David koning geweest? (29)
11. Deze mannen mochten de Ark van God dragen (15)
12. Hoeveel kinderen heeft David gekregen toen hij in Jeruzalem was? (14)
13. Bij welke man bleef de Ark drie maanden? (13)
14. Bij de dorsvloer van deze man stopte de Heere de engel die verderf

- aanrichtte? (21)
15. Wie werd priester toen Salomo koning werd? (29)
16. Deze man bewaarde de (edel)stenen voor de tempelbouw (29)
17. "Beroep" van Nathan (17)
18. In dit dal werden de Edomieten verslagen? (18)
19. Hoeveel duizend man vielen er door de pestilentie? (21)
20. In welke tijd versloeg Benaja een leeuw? (11)
21. In deze stofsoort was David gekleed toen de Ark naar Jeruzalem kwam (15)
22. Welke bijzondere stenen verzamelde David voor de tempelbouw? (29)
23. Deze vrouw verachtte haar man (15)
24. Op welk instrument liet Asaf zich horen? (16)
25. Koning van Tyrus (14)
26. Hoe heet de zoon van koning Nahas? (19)
27. Welke zoon van David moest Gods huis bouwen? (22)
28. Waar woonde David zeven jaar van zijn regeerperiode? (29)

De oplossing van de kerstpuzzel is:
"Want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de Spruite, doen komen" (Zacharia 3 vers 8b)

Vriendelijke groeten van:

*Willeke Breederveld
Capellerij 3
3252 CG GOEDEREDE*

telefoon: 0187-492281

email: wbreederveld@solcon.nl



Een lied Hammaälôth:

Psalm 123.

Psalm 123 gaat over "Een nederige bidder". Wij denken aan de hand van de volgende punten over deze psalm na:

1. *Hij klimt op tot naar een grote hoogte.*
2. *Hij nadert in diepe nederigheid.*
3. *Hij doet een beroep op Gods genade.*

1. Deze bidder gaat bij God in beroep. Dat is het hoogste beroep. Hij staat voor de troon die een machtige troon is, maar die door Jezus Christus ook een genadetron is. Wij zouden tot die troon niet durven naderen als de Heere Jezus niet had gezegd: "Kom maar met Mij mee; dan zal Ik u bij de troon van de Vader brengen". Wie is de dichter van deze psalm? Wat is er in zijn leven gebeurd? Wij weten het niet. Maar wij weten wel, dat hij in ongelukkige omstandigheden leefde. Heel de wereld leek tegen hem samen te spannen. De mensen oordelen hard over wat hij in hun ogen verkeerd heeft gedaan. "Wij zijn meer dan verzadigd van verachting"; met die zucht sterft deze psalm weg. Zo is het soms ook met ons. Als er niet echt naar ons wordt geluisterd. Of wij worden in de hoek gezet door iemand die alles altijd zo goed weet. Maar nu klimt de dichter tot daar waar de aanvallen van de mensen niet kunnen komen. "Ik hef tot U die in de hemel zit, mijn ogen op en bid". De eerste hemel is in het wereldbeeld van de Bijbelschrijvers de dampkring. De tweede hemel de sterrenhemel. En de derde hemel is de eigenlijke hemel waar Gods troon in al zijn schittering staat. Zo hoog is die dichter gegaan. Wij moesten het ook zo maar doen. Wij moesten tegen God ook maar zeggen: "Ik heb niemand die het voor mij opneemt. Ik weet niet waar ik heen moet. Maar nu

kom ik tot U". De wereld van de pensioenen en de economie is een heksenketel. De marges worden smaller en de samenleving harder. Maar wanneer wij leven uit Gods grote rijkdom hebben wij de ongeschokte moed om doortastend in dit leven te staan.

2. Deze bidder nadert in diepe nederigheid. Opvallend vaak wordt in deze korte psalm het woord "Genade" gebruikt. Het is duidelijk, dat de dichter zichzelf met een knecht of een slaaf vergelijkt. Dat is niet een reden om de Bijbel ouderwets te noemen. Het is wel gelukkig dat de slavernij, zoals vroeger, niet meer bestaat. De Bijbel (u ziet het als u de Bijbel goed leest) is een grote vijand van de onvrijheid van de mensen. Het is goed, dat de wereld op dat punt niet net zoals vroeger meer is. Maar wij kunnen dat beeld van de slaaf en de meester toch ook nu nog wel begrijpen. De koning en de minister staan hoger dan wij. Die zijn van een ander niveau. En de ogen van de voetballer zijn op de hand van de trainer. Wat een gezag heeft zo'n man! En de generaal zegt echt niet tegen de soldaat: "Kees, laat

Psalm 123 vers 1 en 2

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand
zijns heren,
Om nooddrift te begeren,
En 't oog der maagd
is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER,
tot Hij
Ook ons genadig zij.



jij er je licht eens over schijnen". Dus dat voorbeeld uit de Bijbel is niet zo achterhaald als wij dachten. Zo afhankelijk als de slaven voor hun meester stonden, staan wij voor God. Dit voorbeeld zegt, dat wij voor alle dagelijkse en eeuwige zegeningen van onze Meester in de hemel het moeten hebben. Maar wij mogen Hem, met Christus mee, "Onze Vader" noemen. Kun je "Vader" tegen de hoge God zeggen? Durven wij dat? Een kind kan het. Maar wanneer je niet een kind bent, kun je het niet. Het mooiste woordje van Psalm 123 is het woordje "Totdat". "Totdat Hij ons genadig is". Hoe God dat doet, weet ik niet. Ik moet dat helemaal ook niet weten. Maar dat Hij het doet, weet ik zeker. Is het bij Mattheüs niet de laatste groet van de Meester: "En zie, Ik ben met u, al de dagen". Wij somberen en piekeren en denken dat wij het allemaal zelf moeten doen. Maar wat Christus gekocht heeft, zou Hij daar niet zuinig op zijn? Hij zal heel de weg ons bewaren. Maar wij wachten niet graag. Wachten, dulden en dragen willen wij niet. Wij willen de pijn verdoven of wegmasseren. Tot er een omslag komt. Dan kunnen wij onszelf niet meer red- den. En dan denken we: "Hoe kan ik ooit zalig worden? Want er deed er

*Geef ons genâ, geef ons genâ,
o HEER,
En red ons tot Uw eer;
Wij zijn reeds moe van al de scham-
p're woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart
is moe van al het spotten,
En 't honend samenrotten
Der hovaardij, die need'rigen veracht,
En weelderig belacht.*

nooit een zoveel kwaad". Dan worden wij een verloren geval. Maar Gods Geest doet deze woorden in ons leven: "Ik hef tot U die in de hemel zit, mijn ogen op en bid".

3. Deze bidder doet een beroep op Gods genade. En dat doet ook alle geloof en ieder gebed. "Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig". Waarom doet de dichter geen beroep op Gods recht? Want ook dat komt in de psalmen wel voor. De dichter denkt (terecht ook voor een goed deel), dat er ook veel waars is in wat zijn tegenstanders vinden. Daarom kiest hij voor: "Wees mij gena- dig". Onze meest oprechte gebeden zelfs zijn voor God niet een aanbeve- ling. Onze daden en deugden maken geen indruk op God. Maar Hij hoort ons om de reden van de genade. Dat bete- kent, dat Hij ons "om Jezus' wil" hoort. Om der wille van de genade mogen wij altijd komen. Want de genade is het kapitaal van de grenzeloos bemiddelde God. Die slaaf moest het maar afwach- ten. Hij was er niet zeker van, dat zijn meester, wat hij van hem verlangde, ook gaf. Maar Jezus zegt: "Die bidt, ontvangt; die zoekt, die vindt; die klopt zal worden open gedaan" (vgl. Lk.11:9). Wij zijn als wij bidden straatarm, maar tevens schatrijk. Doe maar een beroep op Gods woord. Daar geeft Hij het voor. En er is geen betere aanbeveling als wij bidden dan de voorspraak van de Heere Jezus. Omdat God Zijn Zoon nooit iets weigert.

*Brandwijk
ds. J.A.H. Jongkind*



Geheugen 8

Vervolg Beelddenken

Beste lezer,

Allereerst wil ik u een gezegend jaar toewensen. Het jaar 2017 is al begonnen, ik hoop dat het u in alle opzichten wel mag gaan.

In december zijn we geëindigd met het zogenaamde beelddenken. In deze maand willen we de draad weer oppakken. Het woord zegt het al: denken in beelden. Nu weet ik inmiddels dat verschillende mensen dit toch een lastig en ook wel een bijzonder onderwerp vinden. Zij stellen de vraag 'waarom is dit nodig, wat heb je eraan?'

Daarom wil ik het graag praktisch toelichten. Als u de weg vraagt is het handig dat u hetgeen verteld wordt voor u ziet. Dan onthoudt u beter welke richting u op moet. Dit geldt ook voor het onthouden van namen. Het is toch altijd prettig als we weten welke naam iemand draagt. Het is bewezen dat we als we iets voor ons zien, we het ook beter opslaan in ons geheugen. En oefenen ... ja dat is ook nodig. Want we doen het vaak niet van nature. Vandaar dat we een paar basistechnieken nodig hebben en zullen hier dan zeker profijt van hebben.

Dit is de reden dat ik toch nog één keer een artikel aan het onderwerp 'beelddenken' wil wijden. Hopelijk neemt u me dit niet kwalijk. De bedoeling van dit alles is dat u sneller en vanzelfsprekender dit hulpmiddel zult gebruiken als u iets wilt onthouden.

Oefening 1:

Maak een lijstje van belangrijke, steeds terugkerende zaken die u niet mag vergeten. Bijvoorbeeld als u het huis uit gaat om boodschappen te doen. U staat op de deurmat om weg te gaan en denkt even na. Boodschappenlijstje in de

tas? Portemonnee met geld er ook in? Licht uit? Sleutel in de tas? Deur op slot? Probeer dit alles voor u te zien. Herhaal dit regelmatig een aantal keren. En oefen bewust dit lijstje als u op de deurmat staat. Neem desnoods het papier in de hand. Zo legt u een goede basis en zult minder snel uw portemonnee of sleutel vergeten. Ik ga dit zelf ook uitproberen, want m.b.t. de sleutel is dit nodig.. ☺.



Oefening 2:

Probeer een week lang elke dag de naam van één persoon uit uw omgeving (b.v. uit uw straat of uit uw kerkelijke gemeente) te onthouden. Probeer hier-

LEVENSWEG

De weg is onbegaanbaar soms.
Ik weet niet waar ik heen zal lopen,
geen richting wijst een toekomst open,
alles kost moeite en ik ben zo moe.
Ik kan niet kiezen,
waar moet ik naar toe?

Ik sta als trekpopp middenin.
Ik weet geen eind en geen begin.
Ik loop, maar blijf niet te bewegen
en kom geen mens, geen kruising
tegen.

God, bent U van mij weggegaan?
Waar moet ik heen en waar kom ik
vandaan?

Geef mij een spoor
Want ik sta radeloos
en zonder woorden in de levensregen.
O, ga mij voor..
O, kom mij tegen....

*Joke Verweerd uit "HOUVAST",
uitg Mozaiek, Zoetermeer, 2004*

bij diegene duidelijk voor u te zien en denk aan wat u opvallend vindt aan dit gezicht. (b.v. een bril, een grote neus, sprekende bruine ogen etc.)

Oefening 3:

Oefening baart kunst, zeggen we wel eens. Daarom nu een rijtje met woorden. Neem hiervoor de tijd. U hoeft niet alles achter elkaar te doen. Het is de bedoeling dat u bij ieder woord een zo tastbaar mogelijke voorstelling maakt in uw hoofd. (vorm, kleur, grootte etc.) Dit zijn de woorden: portemonnee, boek, bloem, raam, bed, rollator, zakdoek, thee, mok, stoel. Probeer de woordenlijst zoveel mogelijk uit uw hoofd te leren en daarbij gebruik te maken van het beelddenken. Maak ook in uw hoofd ook gebruik van opvallende kleuren, of een portemonnee met heel veel geld, een roze rollator etc.

Oefening 4.

Tot slot: herhaal de vorige oefening na een dag en kijk wat u nog heeft onthouden. Welk beeld hoort bij welk woord? Komt het beeld direct bij het betreffende woord op zodra u het woord ziet? Nu kan het zijn dat u het beeld niet voor u ziet. Misschien is het beeld niet sterk genoeg om te onthouden of verward u het gemakkelijk met een ander woord? Probeer dan een ander duidelijk (of bijzonder, denk aan het vorige artikel) beeld in uw hoofd op te slaan. Over dit 'beelddenken' zijn nog meer oefeningen te bedenken. Dit zou ook wel nuttig zijn. Maar ik wil het nu hierbij laten. Misschien kom ik er in één van de volgende artikelen nog wel op terug. Ik wens u een goede maand toe.

Met een vriendelijke groet,
Goedereede, Marianne Tanis

Colofon

Dagelijks bestuur van de Stichting:

Ds. J. Willemsen, voorzitter, PKN (hervormd), Dirksland

Ds. J. Oosterbroek, secretaris, Chr. Geref., Harderwijk

Dhr. M. C. Paul, penningmeester, PKN (hervormd), Dirksland

Ds. J. A. H. Jongkind, bestuurslid PKN, (hervormd), Brandwijk

Ds. C. Bos, alg.adjunkt, PKN (hervormd), Benschop

Eindredacteur:

Ds. J. Oosterbroek, Voorste Wei 23, 3844 JW Harderwijk, tel. 06 27114366.

Tevens adres voor kopij.

e-mail: oosterbroekj@yahoo.co.uk

Medewerkers:

Ds. J. Van Amstel, Chr. Geref., Ede Mevrouw W. Breederveld, PKN (hervormd), Goedereede

Ds. C. Harinck, Gereformeerde Gemeenten, Kapelle

Rev. W. de Jong, Chr. Reformed Church, Straffordville, Ontario, Canada

Mevrouw M. A. Tanis, Chr. Geref., Goedereede

Abonnementen:

Dit blad verschijnt in de eerste week van elke maand (10 maanden van het jaar); alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen; de abonnementsprijs is € 10,00 per jaar; het banknummer is: NL 40 INGB 0000 9389 39 ten name van Stichting Kracht naar Kruis te Den Haag; opgave nieuwe abonnees en adreswijzigingen aan: abonnementen@krachtnaarkruis.nl of KnK, Anthon van der Horstlaan 56, 3752 VP Bunschoten-Spakenburg, tel. 033 2984332; alle informatie over KNK kunt u vinden in www.krachtnaarkruis.nl