



Meditatie

God zoekt ons

"En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij"

Genesis 3 : 9



Juist in de adventstijd wordt het ons duidelijk gemaakt dat God ons mensen zoekt, naar ons vraagt en ons wil redden uit onze ellende. Als we om ons heen kijken, naar alles wat er in deze wereld gaande is, dan worden we steeds weer getroffen door alle ellende die er is. Er is geen vrede tussen mensen onderling. We horen voortdurend van mensen die elkaar het leven moeilijk maken en elkaar zelfs naar het leven staan. We horen elke dag weer van oorlogen en van strijd tussen groepen mensen en tussen volken. De haat is steeds weer zichtbaar en overall is er de gebrokenheid van het leven. Voor heel veel mensen is het leven hier op aarde een moeilijk leven en is er dikwijls geen uitzicht op een betere toekomst. We leven in een donkere wereld en de Bijbel leert ons dat de diepste oorzaak van onze duisternis en van onze ellende is dat we zonder God leven, zelfs niet meer met God te maken willen hebben. Wij willen zelf als God zijn en we willen zelf alles in handen hebben en zelf alles regelen. Gehoorzamen en ons laten leiden dat gaat tegen ons in en dat willen we ten diepste niet, omdat we zelf boven alles en iedereen verheven willen zijn. Dat lezen we al direct in het begin van de Bijbel. Wij willen zelf als God zijn. En wat er in het leven van Adam en Eva gebeurt dat typeert alle mensen.

De naam Adam betekent "mens" en in hem zijn wij vertegenwoordigd, wij zijn net als Adam en wij handelen net als Adam en Eva.

Door hoogmoed en ongehoorzaamheid hebben Adam en Eva zich van God afgekeerd en wij zijn net als onze voorouders en wij doen hetzelfde als zij. De zonde die in hun leven tot uiting kwam die zit in ons allen. Daarom kunnen we niet beschuldigend naar Adam en Eva wijzen en denken dat wij vrijuit gaan. Wij doen dezelfde zonde en wij staan net zo schuldig. Wij hebben het oordeel verdiend, ook al zien we dat meestal niet en beleven we dat ook vaak niet. Het wonder van het Evangelie is nu dat God ons niet in onze schuld en in onze ellende laat, en dat Hij ons ook niet oproept om naar Hem toe te komen en ons leven zo te veranderen dat wij voor Hem kunnen bestaan. Nee, de Heere God komt naar ons toe, komt daar waar wij zijn en Hij vraagt naar ons en Hij wil met ons spreken.

Adam en Eva luisterden naar een andere stem dan de stem van God en kozen daarmee tegen het mens-zijn. Zij gaven de gemeenschap met God op om een eenzaamheid naast God te verwerven, en wij doen steeds weer hetzelfde. Maar al wenst de mens niet langer schepsel van God te zijn, toch wil God Schepper van de mensen blijven. De Heere God laat ons mensen niet doen wat wij zelf willen, maar Hij roept ons

U ontvangt ditmaal een extra dik nummer van ons blad; bovendien ook in kleurendruk. We willen namelijk dit laatste nummer in 2014 een echt feestelijk tintje geven: het is Advent, de Kerstdagen komen er aan, hopelijk gevolgd door de jaarwisseling. Mij bereiken goede berichten over de uitgave van ons blad wat inhoud en leesbaarheid betreft.

Vele lezers zijn zelfs enthousiast. Het zou heel fijn en bemoedigend zijn als dit enthousiasme resulteert in een stroom van nieuwe abonnees. Kent u uit uw eigen omgeving mensen die eigenlijk ons blad moeten lezen? Schroom niet en geef ze op als nieuwe abonnee.

We hebben inmiddels een nieuw bestuurslid gevonden in de persoon van ds J A H Jongkind te Brandwijk (PKN). We heten hem van harte welkom in ons bestuur en hopen van zijn diensten nuttig gebruik te maken. Ook hebben we een nieuwe medewerkster voor de abonnementenadministratie in de persoon van mevrouw Els van der Welle uit Bunschoten-Spakenburg (PKN) We zijn blij, dat zij dit noodzakelijke werk wil doen. We danken mevrouw Riek Hilgers, die vele jaren dit werk met grote accuratesse heeft verricht. Nu zoeken we nog naar een opvolger voor onze penningmeester die het bestuur heeft meegedeeld per 1 april 2015 met zijn werk voor "Kracht naar Kruis" te willen stoppen.

Bestuur, medewerkers en redactie wensen U allen gezegende feestdagen toe en voor het nieuwe jaar 's HEEREN Zegen toe.

Het eerstvolgende nummer zal DV februari 2015 verschijnen.

Ds. J. Oosterbroek, eindredacteur

steeds weer opdat wij tot onze bestemming zullen komen en antwoorden zullen op het spreken van God. Het is Gods genade dat Hij ons niet aan onszelf overlaat maar weer tot ons komt, weer tot ons gaat spreken en ons roept om Hem te antwoorden.

Dit komen van God tot ons treft ons als een oordeel. Juist voor het aangezicht van God gaan wij zien hoe zondig wij zijn en hoezeer wij het oordeel verdiend hebben. Er is voor ons geen ontvluchten mogelijk en we kunnen nergens heen. Als we God ontmoeten worden we getroffen door het oordeel dat wij verdiend hebben.

Maar in dit komen van God tot ons blijkt ook Gods genade. God vraagt ieder mens: waar zijt gij?, opdat wij voor Hem zullen knielen en ons laten redden. God zoekt niet ons oordeel maar ons behoud. Ondanks alles wat wij gedaan hebben en wat wij nagelaten hebben, komt God weer naar ons toe. God laat ons mensen niet los en Hij komt tot ons om ons te redden van het oordeel dat wij over ons hebben afgeroepen door onze zonde. Zo ver gaat de liefde van God voor ons dat Hij Zijn Zoon naar ons zendt in onze ellende en in onze nood. God komt tot ons. Hij zendt Zijn Zoon om ons te redden, om ons te verlossen. En in het zenden van Zijn Zoon zegt God weer tot ons: waar zijt gij? En als we ons laten vinden door God, dan gaat de toekomst voor ons open, dan bloeit het leven weer op. Voor ons is er leven, is er hoop, is er een toekomst als we het door genade leren om het roepen van God te beantwoorden. Juist in het donker van het oordeel licht de toekomst op, niet omdat wij naar God gaan zoeken en naar God gaan vragen, maar omdat God ons zoekt en naar ons vraagt. Daarom klinkt ook en juist in de adventstijd de oproep tot ons om ons te laten vinden, ons te laten redden en het roepen van God te gaan

"ADVENTSTROOST"

*De wereld draait onverantwoord door,
Met alle welvaart gebracht tot ieders oor,
De mens voelt zich armer en leger dan ooit,
Omdat de adventstroost zich niet ontplooit,
De menselijke krachten die zich openbaarden,
Hebben hun werk gedaan maar zonder waarden,
En de verwoesting gaat door ook in onze tijd,
Het leven verwildert, men raakt elkander kwijt,
Het aardse paradijs wat we ons hebben gesticht,
Wordt steeds donkerder met maar weinig zicht,
Het is veranderd in een grote geestelijke woestijn,
Waar de mens verdwaalt, het is echt niet meer fijn,
Maar men vecht om het verloren aardse paradijs,
Om het terug te winnen de mens is toch heel wijs,
Een nieuwe maatschappij het klinkt als rijkdom,
Maar zonder adventstroost zo arm en o zo krom,
En die adventstroost moet de kerk uitspreken,
Ja uitstralen met allen die niet met Hem breken,
Het is het hart van het evangelie die dit biedt,
Een betere vertroosting is er voor mensen niet,
Naar Hem luisteren die vrede op aarde geeft,
En met zijn Geest tussen zijn kinderen leeft,
We kunnen van alle aardse dingen dromen,
Maar onze redding zal van de hemel komen,
In de politieke prediking in onze dagen,
Waarin de mens troost wordt aan gedragen,
Allerlei acties voor een paradijs op aarde,
Is weinig troost te vinden van enige waarde,
Dat is juist het heerlijke als adventstroost start,
Christus komt en baant een weg naar ons hart,
Hooft daarom de adventsboodschap, sla hem gade,
Gedenk de komst door het Woord van Gods genade.
Vertroost elkander met deze woorden, aldus,
Verwacht de wederkomst van Jezus de Christus.*

G.J. Gijlers, Coevorden.



beantwoorden, zodat er ook voor ons een toekomst zal zijn bij de Heere onze God. Een toekomst die Jezus Christus voor ons mogelijk heeft gemaakt omdat Hij het oordeel heeft gedragen dat wij verdiend hebben. Wij nu mogen leven vanuit Zijn volbrachte werk tot eer van

onze God. Dan mogen we ook in dit leven al de kracht ontvangen om verder te gaan naar de grote toekomst van onze God, naar de dag van de wederkomst van Jezus Christus onze Heere.

Dirksland, ds. J. Willemsen

Draagt elkanders lasten



Beste lezer,

De geboorte van de Zaligmaker, daar gaat het in dit blad over. Ik wil u graag bemoedigen met de woorden: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst". Ik wens u gezegende kerstdagen, en een veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!

Verjaardagskalender

- 31 dec. Mevr. G. Tinger-Voorman,
Straat van Bali 49,
9642 AG Veendam
- 11 jan. Wilma Minnis, Arduinlaan 20,
9743 TG Groningen
- 2 febr. Mevr. S. Vlietstra,
Doverstraat 13,
2014 DC Haarlem
- 4 febr. Jaap Visserman,
Workumstraat 18,
8304 DP Emmeloord

Brievenbus

Fam. J. Koppert, Beelstraat 43,
2672 AB Naaldwijk
Fam. Kat-Oldejans, Het Hangje
89-22, 7902 LD Hoogeveen

Puzzelhoek

Deze keer een extra grote puzzel, u heeft ook dubbel zoveel tijd om de puzzel te maken. Voor deze puzzel moet u op zoek naar 40 antwoorden uit het Bijbelboek Jesaja. Achter elke vraag staat in welk hoofdstuk het antwoord te vinden is. De

oplossing wordt gevormd door alle EERSTE letters van elk antwoord, van boven naar beneden gelezen. U kunt de oplossing insturen tot 31 januari.

1. met welk dier zal het lam verkeren? (11)
2. vader van Jesaja (1)
3. in dit dagdeel is Ar-Moabs verwoest (15)
4. hier komen schepen vandaan (2)
5. zoveel vrouwen zullen een man aangrijpen (4)
6. zo zal de zoon van de maagd heten (7)
7. deze bomen zijn van Basan 92)
8. zoveel schapen zal iemand in het leven behouden (7)
9. Pekah was koning over dit land (7)
10. deze persoon zal gelijk zijn heer zijn (24)
11. dit oorlogstuig zal tot spaden geslagen worden (2)
12. koning van Juda (7)
13. tot hiertoe is de dochter van Gallim te horen (10)
14. dit werd met een kool aangeraakt (6)
15. hiermee zullen verwarde struiken afgehouden worden (10)
16. dit hutje is in de komkommerhof (1)
17. dit is er niet meer gelijk als Kalno (10)
18. deze wateren zullen enkel verwoesting wezen (15)
19. zoveel zal een homer zaad geven (5)
20. bomen van de Libanon (2)
21. dit riepen de serafs (6)
22. dit zal met geweld afgehakt worden (10)
23. dit is er niet meer gelijk als Samaria (10)
24. dit dier kent de krib van zijn heer (1)
25. zoon van Jesaja (7)
26. deze persoon zal gelijk het volk zijn (24)
27. koning van Syrië (7)
28. vader van Jotham (7)
29. uit zijn tronk zal een rijtje voortkomen (11)

- 30.hiermee is de kool van het altaar genomen (6)
 31.over 65 jaar zal dit geen volk meer zijn (7)
 32.zijn troon zal geen einde hebben (9)
 33.dit dier zal stro eten gelijk de leeuw (11)
 34.zij schreeuwt gelijk Hesbon (15)
 35.aan deze zijde zal ik mij zetten op de berg der samenkomst (14)
 36.dit dier zal met de berin weiden (11)
 37.aan deze rots was de slachting van Midian (10)
 38.zij hebben aan goud geen lust (13)
 39.met deze wijnstokken is de wijngaard beplant (5)
 40.hierin is de adem (3)
 De oplossing van de november-puzzel is: "Ik loof den Heer"

Ik wil u graag een gedicht meegeven oor de komende tijd, geschreven door: Coby Poelman-Duisterwinkel, met als titel:

GEBODEN TOEGANG

*We wonen ver van Bethlehem
 in 't kleine Nederland
 maar hoeven niet ver weg
 om te aanbidden.
 Met onze ogen dicht
 zien we Hem in de kribbe
 al is het aardedonker
 in onze stille stal.*

*Het Licht doorzoekt het duister
 door windseldoeken heen
 en geen omgeving
 die de toegang Hem ontnemt.*

*Wie komt in alle nederigheid
 ontmoet Hem in Zijn luister.*

www.gedichtensite.nl

Vriendelijke groeten van:
 Willeke Breederveld
 Capellerij 3, 3252 CG GOEDEREDE
 telefoon: 0187-492281
 email: wbreederveld@solcon.nl



Kerstmeditatie

Lezen: Lukas 1: 26 - 33



Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn in de "Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn in der eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn".

Lucas 1: 32 en 33.

Maria Ontvangt Hemels Nieuws!

Jezus zal uit u geboren worden als God, als Verlosser en als de overwinnende Koning.

Het Kerstfeest ligt voor ons. Wat voor soort sentimentele gevoelens Kerst ook oproept in onze gedachtewereld, we moeten één ding onthouden: voor elke Christen is elke dag een blij Kerstfeest. Dat is de hoop die Christus ons geschonken heeft. Nog één dag en dan kom Ik terug op de wolken van de hemel om mijn kerk naar huis te brengen zodat ze altijd bij Mij kan zijn. De wereld lacht hierom. Wij lachen van blijdschap. Elke dag is 'de dag voor Kerst', de dag dat onze Heiland zal komen. Toen Jezus de hemel verliet om in Maria mens te worden was die bepaalde dag, 'ontvangen van de heilige Geest', het Kerstfeest, Christus - feest. Zacharias zingt: Jezus is gekomen en Hij heeft zijn volk verlost. Dat is een historisch feit. Dat is de werkelijkheid. Maria wist dat Jezus gekomen was. Ze kon Hem voelen. Wat een blijde verwachting. Daarom is het kerst-gebeuren echt waar ook voor ons. Wij kunnen het voelen. Jezus is aan het werk in ons. Hij groeit in ons. Je kan Jezus in ons en aan ons zien. Hij leeft geestelijk, persoonlijk in ons met Zijn Heilige Geest. Daaraan

hoeven we niet aan te twifelen, wat er ook gebeurt in de wereld. Een echte geschapen engel Gabriel was

MARIA

Eerbiedig boog zij zich voor Uw besluit. Haar lichaam werd een tempel voor haar Heer'

- wat zocht Gij U een schaamle woning uit - de schaduw van Uw Geest kwam op haar neer.

Dit wonder was voor haar verstand te groot, voor zoveel liefde was haar hart te klein, zij huiverde - want God kwam in haar schoot en wie is waardig, moeder van de Heere te zijn?

Soms voelde zij zich door dit Kind alleen, want wie, die haar geheim geloven zou? Gescheiden van de mensen om haar heen vooral, toen Jozef haar verlaten wou.

Toen heeft de Heer' Zich over haar ontfermd en Jozef deed wat Jahwe van hem vroeg: hij heeft hen met Gods engelen beschermd: de moeder die het Kind - 't Kind, dat de moeder droeg.

Nel Benschop uit "WIT ALS SNEEUW"gedichten rondom Kerst, uitg Kok, Kampen.

gekomen tot een levend jong meisje van vlees en bloed in Nazareth in Galilea. Dat hebben we gelezen in Lucas 1:26. Gabriel heeft met ontzag en eerbied geluisterd naar wat de Zoon van God hem vertelde. "We hebben alles voor elkaar in de geschiedenis. De weg naar Mijn verlossing is klaar. Ik zal niet langer in de hemel blijven. Vertel aan Maria dat Ik uit haar zal geboren worden om de schuld en de zonde van diegenen die in Mijn geloven op Mijn schouders te nemen en weg te nemen!" Enkel deze Jezus is **God**. Gabriel maakt het absoluut duidelijk dat Jezus de eeuwige God is, de Zoon van de Almachtige, God. Hij is het eeuwige Woord van God (Joh.1:1-14) door Wien alles geschapen is (Kol. 1:15 enz) Wiens troon eeuwig is (Hebr.1:8). Jezus is God, zonder begin en zonder einde.

Gabriel zegt dan dat enkel deze Jezus, **Verlosser** is. Jezus betekent dat God ruimte, inwoning wil maken in de harten van mensen. Hij zal Zijn kinderen verlossen van de kracht en invloed van de zonden, van de duivel. Als we daarom het reddende werk van Jezus aannemen en bij Hem blijven, dan zijn wij voor eeuwig vrienden van God, kinderen van God, en zegt Paulus in de brief aan de Galaten, erf-genamen van God en van Zijn koninkrijk. Dan brengen wij al onze dagen door onder Zijn directie, onder Zijn bescherming en in Zijn aanwezigheid. Het derde dat Gabriel vertelt aan Maria is dat enkel deze Jezus, haar Zoon, Gods Zoon, **Koning** is. Als Koning eist Hij van ons gehoorzaamheid. Hij kan dat van ons eisen omdat Hij ons een goddelijk geloof gegeven heeft. Geloof maakt gehoorzaamheid aan Jezus mogelijk. Alleen Jezus zal/kan eeuwig koning zijn. Het Woord van onze Koning, het eeuwige Woord van God, **overwint**. De overwinning over alles wat verkeerd gaat en verkeerd is behoort aan de Heere Jezus en daarom

MARIA EN JOZEF

*Ze was nog jong, een schone maagd,
en Jozef heel verliefd, heeft haar
gevraagd.*

*Hij wilde haar graag tot zijn vrouw,
dus gingen zij in ondertrouw.*

*Toen kwam ineens God tussenbeiden,
En Jozef wilde toen gaan scheiden.*

*Toen in een droom heeft God gezegd,
mijn beste Jozef, ze is niet slecht.*

*Want weet, jouw vrouw is uitverkoren,
uit haar wordt straks Gods Zoon geboren.*

*Verwekt geworden door de Geest
vol van genade, wat een feest.*

*Gezegend onder alle vrouwen,
dit is de vrouw die jij mag trouwen.*

*En straks, als 't godd'lijk kind er is,
Sluit jij een echtverbintenis.*

*Bedenk, ook jij was uitverkoren
en opgenomen in Gods plan.*

*Ook jou was 't heil in God beschoren,
voor God was jij de juiste man.*

W. J. Lentink uit "DE WORTEL
DRAAGT U ", uitg Shaloom Books,
Putten.

ook aan ons. Hij heeft het beloofd. U kunt het lezen in Johannes 17:20-26, waar de Heere Jezus ondermeer zegt: "Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt". Het kan niet beter. Op dit blijde Kerstfeest vieren wij, zelfs onder de zwaarste vervolging, dat wij met Christus hebben overwonnen en dat wij, de kerk van Christus, met Maria, de wederkomst van onze Koning en Heiland met vreugde tegemoet zien. Een gezegende Kerst!

Canada

Rev Wieger de Jong

Morgen komt de Messias

'Goed. En nu het laatste agendapunt. Het kerstnummer. Wat doen we dit jaar?' Diepe zuchten, links en rechts. 'O nee hè... Niet weer zo'n kerstnummer!'

Er hielp geen lieve moedertje aan. Elk jaar maakte de redactie van *The Last News*, een gerespecteerde krant in een kleine Amerikaanse stad, een speciaal kerstnummer.

Toegegeven: 'speciaal nummer' is misschien een beetje overdreven geformuleerd – alleen de voorpagina was anders. Compleet anders. Voor één dag geen berichten over oorlogen, rampen, ongelukken, protestacties, tegenvallende cijfers van het Commercieel Planbureau, statistieken met stijgende cijfers over de criminaliteit in stad en land. Niets van dat alles. Alleen maar goed nieuws! Mooie verhalen over allerhande gezellige kerstactiviteiten. Een verslag van de aankomst van een schoolklas die net voor de feestdagen een kerstreis had gemaakt, inclusief kleurenfoto met lachende kindergezichten voor een luxe touringcar. Een impressie van de opening van het gerenoveerde plaatselijke zwembad, met kerstballonnen, kerstslingers en een spetterende voorstelling door een professioneel showballet. Uitsluitend dat soort berichten. En die hele voorpagina dan traditiegetrouw omlijst door een royale rand vol rode kerstklokken in groene kerstakken. Drie varianten randen hadden ze. Om de drie jaar werd er één van de varianten geplaatst. Bill van de afdeling illustraties was de man die dat bijhield.

Veel zin had Bill er dit jaar niet in. Niemand was enthousiast. De hele redactie was in mineur. 'Voor mij hoeft het allemaal niet', had John gezegd.

'Wat mij betreft kunnen ze allemaal het dak op', had Marbel meegedeeld. 'Dat hele kerstnummer kunnen ze van mij gestolen krijgen. Al die flauwekul. En dat alleen maar omdat de kalender zegt dat het 25 december wordt. Nu opeens zeker allemaal weer even lief doen tegen elkaar en mooi weer spelen. Stukjes schrijven over suikergoed, marsepein en die stomme Santa Claus – ik bedank voor de eer. Laat eerst Marc maar eens een beetje normaal doen. Die hufter!'

Erg leuk was de sfeer op de redactie niet geweest, de afgelopen weken. Scheldpartijen over en weer.

De grootste vrienden waren de felste vijanden geworden.

Waar het om ging?

Om niks.

Eigenlijk wist niemand meer precies hoe het begonnen was. Iets met vlakgommetje of zo. De moeite van het noemen niet waard. Het hele verhaal was te gek voor woorden!

Maar de vlam was in de pan geslagen en de hele boel was compleet uit de hand gelopen.

Knetterende scheldkanonnades. Heen en weer vliegende pennen. Haatmail aan de lopende band. Dreiging met ontslag. De spanning was om te snijden en niemand had zin in Kerst.

De speciale redactievergadering met het oog op het jaarlijkse kerstnummer werd een puinhoop. Tot een vergelijk kwamen ze niet.

Mike, de hoofdredacteur, was ten einde raad. Zonder de medewerking van het complete team kon hij geen kant op. De lezers zouden er schande van spreken. De stad zou protesteren. Een kerstkrant zonder aangepaste voorpagina? Onbestaanbaar! Een onvergeeflijke

breuk met een unieke traditie!
Het zou bedankjes regenen.
En ingezonden brieven.
Wie weet zou er een protestactie worden georganiseerd. Er liepen gekken en halve garen genoeg rond die er lol in zouden hebben de stad op stelten te zetten.

'En toch doe ik het niet', zei Bill. De hele afdeling economie stond achter hem.
'Ze bekijken het maar', zei John, mede namens de pagina religie.
'Ik vertik het', liet Marbel weten. Het voltallige team van de afdeling buitenland was het met haar eens.
Mike zuchtte diep. Crisis in de krant!

Het was de dag voor Kerst.
Nog een paar uur en de krant zou zakken – zo heet dat, in vakjargon, als de deadline gekomen is.
Mike zou, ten einde raad, toch nog een voorstel doen. Iedereen kon er dan z'n zegje over doen.
Maar Mike wist niets.
Zonder hulp van zijn mederedacteuren kon hij in zijn eentje onmogelijk een complete voorpagina van zijn krant in de gebruikelijke kerstsfeer creëren. Hij kon toch moeilijk allerlei positieve kerstflauwekul uit zijn duim zuigen...

Met ingehouden woede openden de redacteuren de proefpagina van het kerstnummer op hun computers.
Geen kerstrand. Geen klokken. Geen dennentakken.
Geen rood. Geen groen.
Kale teksten. Hier en daar een foto.
Berichten over oorlogen.
Schermutselingen. Dodelijke ongelukken. Alles en iedereen vernietigende rampen. Politieke onenigheid. Sombere voorspellingen over de economische vooruitzichten. Aankondigingen van allerlei vormen van malaise.
Maar dwars over al die berichten met bijbehorende foto's heen: een tekst in

grote, zwarte letters, schuin over de hele voorpagina. In kapitalen:
MORGEN KOMT DE MESSIAS.

'Kun je niet maken', siste Bill, terwijl hij naar het scherm tuurde.
'Dat pikken de atheïsten niet', zei John, die wel van de afdeling religie was, maar zelf het geloof min of meer had afgezworen.
'Krijg nou wat!', gilte Marbel, die juist bezig was een artikel te schrijven over de verwachting van een messias in de moslimwereld van Iran. 'Morgen komt de Messias. Mike is gek geworden!'

Maar Mike was niet gek.
Dat bleek al binnen het uur.
Niet langer dan drie kwartier hadden ze nodig gehad, de redacteuren van economie, religie, binnen- en buitenland, stad en ommeland. Morgen komt de Messias... Het was natuurlijk een journalistieke vondst, een min of meer goeie grap van de hoofdredactie – maar het zette je wel aan het denken.
Stel je nu eens voor dat het echt waar zou zijn...
Stel je nu eens voor dat morgen de Messias werkelijk zou komen!
Het laatste oordeel.
Dan zouden er niet langer oorlogen zijn. Geen ongelukken en rampen meer. Geen malaise en andere narigheid meer. Vrede zou er zijn. Eindelijk, overal: vrede.

Die dag werden er geen haatmails meer verstuurd.
Er werd niet meer met pennen gesmeten. Bill liep naar John. 'Sorry voor dat vlakgommetje, John...'
John liep naar de kantine, waar Marbel koffie dronk. 'Ik wil je mijn verontschuldigingen aanbieden, Marbel: voor dat kattebelletje met vuilspuiterij.'
En samen stapten ze naar Mike, om te zeggen dat ze het eigenlijk wel een goed plan vonden.

Die avond verscheen de krant.
Zonder rand. Zonder opwekkende kerstberichten.
Maar wel met een diagonaalsgewijs aangebrachte balk over de volle breedte van de voorpagina.
De man van de lay-out had de zwartste en grootste letter uitgekozen die haalbaar was.

MORGEN KOMT DE MESSIAS.

William Smith van hoveniersbedrijf *The golden tree*, moest grinniken, toen hij de krant in handen kreeg.
Op de voorpagina, rechts in de benedenhoek, stond zijn advertentie.
Wekelijks plaatste hij er een, om de aandacht op zijn bedrijf te vestigen.
Deze keer prijkte er in zijn advertentie een pracht van een appelboom. Hij had er een spreuk van Luther bij laten zetten. Of Luther het ooit letterlijk zo gezegd had, dat kon de eerwaarde Reverend Don Harbour, de voorganger van zijn eigen *Lutheran Oak Street Church*, niet bevestigen. Maar mooi was het wel! 'Als je weet dat morgen Christus wederkomt, plant dan vandaag nog een appelboom.'

Luther had gelijk.
Je moet er altijd rekening mee houden dat vandaag of morgen Christus terugkomt. Maar je moet er ook altijd rekening mee houden dat er eens een nieuwe aarde zal zijn, met ploegen om te kunnen ploegen en met snoeischaars om te kunnen snoeien.
Het eeuwige leven zal geen eeuwig durende kerkdienst zijn...

De kerstkrant van dat jaar werd opmerkelijk beter verkocht dan de kerstkranten van alle vorige jaren.
Haatmail kwam er niet.
Ingezonden brieven waren er wel. Niemand zegde zijn abonnement op. Integendeel: mensen bedankten de redactie voor de krant. Dit kerstnummer had hen aan het denken gezet.
Nog lang, heel lang, hing de voorpagina van de kerstkrant aan de prikborden van alle afdelingen.
En zodra er weer iets de kop opstak dat enigszins leek op ruzie, was er altijd wel iemand die luid en duidelijk riep: 'Morgen komt de Messias!'

André F. Troost



Blijvende blijdschap

"...en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."
Filippenzen 4 vers 7
lezen Filippenzen 4.

Misschien heeft u de leus 'Don't worry, be happy', 'wees niet bezorgd, maar gelukkig', weleens op een station gelezen. Op het eerste gezicht is deze leus nogal oppervlakkig. Je kunt je namelijk afvragen: wat heeft een treinreiziger eraan, die net uit het ziekenhuis komt waar een geliefde op sterven ligt? Hoe kun je nu

gelukkig zijn, wanneer de bodem onder je leven is weggeslagen en er geen sprankje hoop meer overgebleven is? Maar misschien denkt iemand: deze woorden komen we toch ook in de bijbel tegen? Sterker nog: de apostel Paulus spoort de gemeente van Filippi aan om zich te verblijden en niet bezorgd te zijn: 'Don't worry, be happy', zo klinkt het lied van Paulus. Maar is dit wel reëel Hoe kun je nu altijd blij zijn, zoals Paulus wil?

Aan het eind van het jaar kijken veel mensen met pijn terug op de gebeurte-



OUDDJAAR

*Nu ik weer voor de drempel sta,
wil ik, voor ik die over ga,
al is 't niet zonder schromen,
nog eenmaal tot U komen.*

*Het goede dat ik wilde doen,
dat heb ik helaas niet gedaan.
Maar 't kwade, dat ik niet wil doen
is mij juist heel goed afgegaan.*

*Elk jaar opnieuw balans tekort.
Geen uitzicht, dat 't ooit beter wordt.
De einduitslag is reeds bekend:
't Wordt een totaal faillissement.*

*Maar 'k heb een Borg en Middelaar.
Aan 't eind der reis dan is Hij daar.
Hij zal mij zonder vragen,
de drempel over dragen.*

Wim Plomp uit "EEN AARDEN VAT",
uitg Boekencentrum, Den Haag.

nissen in hun leven van: verlies, lijden, ongelukken en verdriet. Emoties, soms lang verdrongen, kunnen boven komen.

En maakt Paulus dan geen rare opmerking die een beetje misplaatst overkomt als hij zegt: 'Verblijdt u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: verblijdt u!' Die woorden staan in de gebiedende wijs. Het is geen vrijblijvend advies van Paulus, maar een opdracht. Een bevel om blij te zijn. Is dat op de Oudejaarsavond geen onzin? Is Paulus een optimist, die langs alle levensproblemen heenloopt? Hij ziet zeker niet hoeveel mensen er getekend zijn door verdriet en tegenslag. Mensen zoals wij, met ons verdriet, onze teleurstellingen en tegenslag in werkgelegenheid, huwelijk of gezinsleven. Paulus begrijpt ons niet! Maar is dat wel zo?



Als iemand teleurstellingen en tegenslagen ervaren heeft, dan is dat Paulus wel. Hoe vaak is hij niet vervolgd, geselsd en geslagen omwille van het evangelie? Wat een strijd kent hij over de doorn in zijn vlees. Nee, Paulus schrijft daar niet gemakkelijk en goedkoop over. Hij brengt het zelf in praktijk. Want nooit zullen de Filippenzen vergeten hoe Paulus samen met Silas gezongen heeft toen ze in Filippi waren opgesloten. Gezongen, midden in de nacht, terwijl hun ruggen opengereten waren vanwege het geselen, hun polsen geketend en hun voeten in een blok gezet waren. We verstaan de bevrijdende werking bij Paulus en Silas als we hun lijden in het licht zetten van de naam Jezus Christus en de vredebrengende invloed die van Hem uitgaat. Dan worden er geen problemen goedkoop weggepraat. Er wordt ons een nieuwe weg van het heil aangewezen. In die weg kan wanhoop worden overwonnen en bitterheid wijken. Hoe dat mogelijk is? Daar wijst de bron van de blijdschap op, want blijdschap en genade gaan hand in hand samen. De vrede van God heeft alles te maken met de naam Jezus Christus. Blijdschap wordt geboren als we delen in het verlossingswerk van Christus en dagelijks leven uit Zijn vergevende liefde. Dat maakt de christelijke blijdschap zo totaal anders dan de blijdschap die de wereld ons biedt. Het is een vrucht van de Heilige Geest! En daarom een blijdschap in de Heere! Dan zijn we aan het eind van dit jaar niet bezorgd over de vraag hoe alle dingen in ons leven zullen lopen, maken we onze verlangens, 'door bidden en smeken, met dankzegging bekend bij God'.

Paulus geeft een pastoraal advies voor onze bezorgdheid, namelijk: ga in gebed met dankzegging. Bedenk hoe God voor u in het afgelopen jaar heeft gezorgd. Hij heeft u erdoor geholpen.

OUDEJAARSAVOND

*Denk aan het boek der gedachtenissen,
waar God ons levensverhaal vermeldt.
Wij kunnen ons in de tijd vergissen,
maar zelfs de seconden zijn geteld.*

*En als de boekrol wordt geopend;
O, wie van ons blijft dan bestaan?
Verspilde uren, verloren dagen!
Wat hebben wij ooit voor God gedaan?*

*O, bleef de boekrol maar gesloten,
die spreekt van ontrouw en verraad,
van bitt're schuld, gebroken liefde,
maar als de wanhoop door ons gaat,*

*dan spreekt Het Lam, de Wortel
Davids:*

*Zij zijn gekocht. Ik stierf voor hen.
Ik breek het zegel. Lees de boekrol,
Omdat Ik hen bij name ken.*

*Ik was hun hoop. Geef hun Uw vrij-
spraak,
want Ik herschreef hun droef verhaal.
Dan wordt in het boek der gedachte-
nissen,
ons leven vermeld in zulk een taal,*

*dat wij onszelf niet meer herkennen,
omdat God alles in allen is.
Heer', houd ons vast en schrijf onze
namen,
slechts zo in Uw boek der gedachtenis.*

Co 't Hart uit "TEGENWIND",
uitg J. H. Kok, Kampen.

Op de jaargrens vertrouwen we dat de Heere ook in het nieuwe jaar zal voorzien, zal helpen in alle dingen. Tel uw zegeningen, tel ze allemaal en vergeet er geen! Danken, ons gebed is vaak alleen maar een bidden, een vragen om dit en dat. Maar dat is niet goed.

Wanneer danken in ons bidden geen rol speelt, ontbreekt er iets wezenlijks aan ons gebed. Danken hoort er zéker bij! Wanneer de gelovigen met dankzegging hun bezorgdheid bij God brengen, zullen wij zeker 'vrede van God' ervaren. Dan komt er rust, ontspanning in uw leven en raakt u die verschrikkelijke spanning en angst kwijt. De vrede met God gaat alle begrip te boven. Je kunt er geen psychologische verklaring voor geven. Mensen om je heen staan ervan te kijken en zeggen: snap jij daar iets van? Het bewaken door de vrede geschiedt in Christus Jezus. Buiten Christus is er geen gewaarborgde zielsrust. Maar wie 'in Christus' is, is zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zeker van de sterkste bewaking en van de meest veilige bewaring door God.

Als u in vrede met God leeft, zal Hij Zijn majesteit en macht voor u inzetten om u overal te beschermen. Aan het eind van het jaar brengen we al onze bezwaren, moeite, verdriet en zonde-schuld bij God. Hij schenkt Zijn onbegrijpelijke vrede 'in Christus' aan ons. We hebben de belofte dat we 'in Christus' zijn, 'in Hem' zijn we voor tijd en eeuwigheid veilig! Wat geeft dat een heerlijke blijdschap, ondanks alles wat ons nog bezwaart! Wij weten ons veilig en geborgen door Zijn liefde, Zijn vrede maakt ons echt blij. Een vrede die doet zingen, een lied zelfs in de nacht, omdat Christus bij ons is! Hij ontslaat mij van zorgen en maakt mij echt gelukkig. In Christus kan ik zingen, 'Don't worry, be happy'!

ds. C. Bos, *Benschop*



“Christus geboorte vieren”

*Naar de orde van elk kerkelijk jaar,
Is het kerstfeest binnenkort weer daar,
Wereldwijd wordt Het Feest gevierd,
Van Christus geboorte, wat mensen siert,
Velen maken dit Heilige feest gebeuren,
Tot een pure wereld van licht en geuren,
In donkere dagen als het kunstlicht straalt,
Geeft dit licht niet Het Licht dat Hij uitstraalt,
Goede zaken worden met dit kunstlicht gedaan,
Het is wereldlicht maar niet van eeuwig bestaan,
Er wordt flink verdiend aan het Christusfeest,
We weten het allen als de kerst man is geweest,
Het Christuskind is voor velen geen heden,
Een Naam uit een lang vervlogen verleden,
Meer niet: de herders, de wijzen, en een ster,
Zonder geloven in, is het echte feest nog ver,
Om kerstfeest echt te vieren moet je gaan,
Naar die plaats waar de Schriften openstaan,
Zij getuigen van Christus met een zuivere kiek,
Want de Schrift bevat geen Kerstromantiek,
Wil daarvan ook niet weten, ja wereldrond,
Het zet de mens met beide benen op de grond,
Midden in de rauwe toch ware eigen geest,
Hoe de mens moet vieren het Christusfeest,
Kerstfeest is het feest met ontdekkend Licht,
Geloven in Christus geboorte geeft daarop zicht,
Geen romantiek dus, maar ontdekken op dit feest,
Hoe ver we door onze zonden van huis zijn geweest,
En zij baarde haar eerst geboren Zoon, onze Heer',
Christus geboren, elk mag het horen, steeds weer,
Want Het Kind geeft zuiver Licht in onze armoede,
En Hij geeft rijkdom en vreugde onder Zijn hoede
Fijne kerstdagen toegewenst.*

G.J.Gijlers, Coevorden.



Nieuwjaarslied

Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de Heere, zijn God is. Psalm 146:5

We staan opnieuw op de drempel van oud naar nieuw jaar. Ons levensschip vaart verder op de levenszee. We kijken tegen 365 vraagtekens aan. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Velen willen graag een tipje van de sluier, waarachter de toekomst verborgen ligt, oplichten! De dichter van Psalm 146 komt met iets heel anders. Hij spreekt mensen zalig, die de God van Jakob tot hun hulp hebben! Dat druist rechtstreeks in tegen ons verdorven bestaan. Het is alle mensen eigen, hun vertrouwen te stellen op prinsen. Als dié maar vóór mij is en als ik géne maar op mijn hand heb... Wij willen iets tastbaars, iets concreets, iets zichtbaars...

Deze Psalm is ontstaan na de ballingschap ten tijde van Ezra en Nehemia. Koning Cyrus gaf toestemming tot terugkeer naar eigen land en tot herbouw van de tempel. Maar wat gebeurt? Cyrus sterft! En is dus niet meer in staat om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Arm, nameloos arm, de mens die op prinses vertrouwt!

De God van Jakob! Als die God je Hulp mag zijn, ben je dóór en dóór gelukkig! Wat een Evangelie komt ons hier tegemoet! Of vindt u het geen wonder, dat de Heere Zijn Naam aan die van Jakob verbindt? Betekent zijn naam niet 'bedrieger'? En heeft hij zijn naam geen 'eer' aangedaan? Op velerlei terreinen!

Jakob wilde zelf alles doen. Hij kon niets aan de Heere overgeven. De belofte lag er. De meerdere zou de mindere dienen. Door list en bedrog heeft hij het eerstgeboorterecht van zijn broer Ezau ontfutseld. Een oude blinde vader heeft hij bedrogen! En daar is het echt niet bij gebleven! U kent de geschiedenis. Dat Jakob niet is ten

onder gegaan in de dwaasheden van zijn ongelooft is een wonder! Een wonder van Gods onwankelbare trouw. Op zijn sterfbed mocht hij getuigen: "Op Uw zaligheid, wacht ik, o HEERE."

Kunt u nu begrijpen, dat de dichter die mensen, die de God van Jakob tot hun Hulp hebben, zalig spreekt? "De God van Jakob", dat wil zeggen dat is die God, Die Zich wil inlaten met hiellichten, bedriegers, zondaren. Misschien moet u zeggen, de zonde en de schuld van het oude jaar, ja de zonde van heel mijn leven, drukken zwaar op mij. Zij maken scheiding tussen de Heere en mij. En zou voor mij nog toekomst zijn? Ja zeker! Hij wil Zijn Naam, Die heilig is en geducht - o wonder - verbinden aan zondaren. Daarom is er toekomst, juist voor u, die wenend over uw zonden, in veroordeling van uzelf, het nieuwe jaar bent begonnen!

Bij Hem zijn milde Handen en vriendelijke Ogen van eeuwigheid en Zijn Naam is Ontfermer! Dat kan Hij doen, omdat de meerdere Jakob, Jezus Christus, als een bedrieger op Golgotha is gestorven. Hij werd immers beschuldigd van een meeneed. Hij werd aangerekend als een bedrieger, terwijl Hij Zichzelf predikte als "Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven". Plaatsbekledend! Wat is de praktijk van Gods kinderen? Zij durven de Heere geen halve euro toe te vertrouwen! Wat een schuldig zelfvertrouwen moeten Gods kinderen in het afgodische hart ontdekken. Geen vertrouwen op God betekent afgoderij. Afgoderij noemt de Heidelberger Catechismus alles waar we ons vertrouwen op stellen, behalve de Heere. Ons hart is een plaats, zegt Calvijn, waar we veel afgoden fabriceren. De Heere gaat daarom nog wel eens moeilijke wegen met Zijn kinderen. Zij

NIEUWJAARSLIED

*Heere, Die de tijd in handen houdt
neem weg wat ons dit jaar benauwt,
verander het in zegen.*

*U heeft de jaren reeds omvat,
U wijst ons Zelf het juiste pad,
kom ons in liefde tegen.*

*Waar ooit de mens zijn tijd aan gaf,
breekt voor zijn ogen alweer af,
maar U voltooit, o Heere!
Een jaar dat zonder U verglijdt,
waarin Uw goedheid ons niet leidt,
zal als een kleed verteren.*

*Wie is het, die voor U bestaat?
De mens, zijn dag, zijn werk vergaat:
Heer', U alleen zult blijven.
Alleen Gods jaar duurt immer voort,
Hij zal de dag die Hem behoort
in onze harten schrijven.*

*Geen mens die hier zijn einde kent,
maar U zult blijven Wie U bent
in jaren die nog komen.
U leidt de maan, U stuurt de zon,
U laat Uw rijke levensbron
in onze handen stromen.*

*Laat dan Uw milde heilsfontein
de maat van onze dagen zijn,
die wij verdoen in zonde.
Heer', kom toch Zelf in onze tijd,
neem onze ongerechtigheid,
dan wordt geen schuld gevonden.*

*O Heer', Die alle tijden kent,
hoewel U steeds Dezelfde bent,
wilt U ons daag'lijks leiden.
Heer', Die de eeuwigheid omspannt,
neem ons toch mee aan Uwe hand,
leidt ons door alle tijden.*

Jochem Klepper uit "HET LICHT
BREEKT DOOR DE WOLKEN",
uitg EB Media. Ruurlo.

komen op dood spoor terecht. Hij laat hen vastlopen. Opdat ze Hem nog weer eens nodig mogen hebben. Dat we in het nieuwe jaar veel de Heere mochten nodig hebben. Dat is een teer en afhankelijk leven. Dan durf ik bij wijze van spreken geen stap te verzetten, zonder de Heere. Dat drijft ook alle vrees uit. Dan gaat het altijd goed. Al gaat het dan verkeerd, dan gaat het nog goed. Begrijpt u dat? Dan moeten alle dingen medewerken ten goede. Als u zo het nieuwe jaar in mag gaan, met al uw zorg, moeite en verdriet, dan bent van harte te feliciteren. Ja, Gods Woord spreekt u zalig. "Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft." Wie de Heere tot zijn deel mag hebben, heeft het hoogste en eeuwige goed. Jesaja zegt, dat die de Heere verwachten, de krachten vernieuwen. Hij zal hen nimmer om doen komen, in dure tijd en hongersnood.

Arm de mens, die het ruim genot der wereld tot zijn heilgoed acht! Voor u is er geen verwachting. Totaal niet! U zult voor eeuwig omkomen! Misschien noemt u de woorden van de zaken, terwijl de zaken van de woorden u vreemd zijn. Geen beleving! Ook voor u is er geen verwachting. Maar ook tot u komt nog de Evangelieboodschap! Bij uw doop heeft de Drieënige God Zijn Naam reeds met u verbonden! Pleit dan op Zijn beloften! Hij geeft wat Hij eist! Het is mogelijk dat dit jaar mijn sterfjaar is. Bij de Heere echter zijn zelfs uitkomsten tegen de dood. "Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven." "Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft." Dan kunt u er vast van op aan, dat u een goed jaar hebt.

*Harderwijk
ds. J. Oosterbroek*

Bericht van de penningmeester:

Hartelijk dank

Vanaf half oktober tot en met vandaag ontvingen wij van onze lezers(essen) een bedrag van € 390,- Veel diaconieën en kerkgenootschappen zijn ons niet vergeten.

In de afgelopen periode ontvingen wij van hen € 2.075,- Een collecte heeft opgebracht € 696,- Hartverwarmend.

Maakt u gebruik van internet, dan kunt u alle informatie over ons blad en de abonnementen vinden onder de website www.krachtnaarkruis.nl.

Voor adreswijzigingen van kerkgenootschappen is een aparte informatie in onze website geopend.

Den Haag, 19 november 2014.

Enno de Jong
penningmeester.



Colofon

Dagelijks bestuur van de Stichting:

Ds. J. Willemsen, voorzitter, PKN (hervormd), Dirksland
Ds. J. Oosterbroek, secretaris, Chr. Geref., Harderwijk
Dhr. E. de Jong, penningmeester, PKN (gereformeerd), Den Haag
ds J A H Jongkind, bestuurslid PKN, hervormd), Brandwijk
Ds. C. Bos, alg.adjunkt, PKN (hervormd), Benschop

Eindredacteur:

Ds. J. Oosterbroek, Voorste Wei 23, 3844 JW Harderwijk, tel. 06 27114366.
Tevens adres voor kopij.
e-mail: oosterbroekj@yahoo.co.uk

Medewerkers:

Ds. J. Van Amstel, Chr. Geref., Ede
Mevrouw W. Breederveld, PKN (hervormd), Goedereede
Ds. C. Harinck, Gereformeerde Gemeenten, Kapelle
Rev. W. de Jong, Chr. Reformed

Church, Straffordville, Ontario, Canada
Ds J. P. Strietman, PKN (gereformeerd), Kollumerzwaag
Ds. L.C. Talsma, PKN (hervormd), Wapenveld
Mevrouw M. A. Tanis, Chr. Geref., Sommelsdijk

Abonnementen:

Dit blad verschijnt in de eerste week van elke maand (10 maanden van het jaar); alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen; de abonnementsprijs is € 10,00 per jaar; het banknummer is: NL 40 INGB 0000 9389 39 ten name van Stichting Kracht naar Kruis te den Haag; opgave nieuwe abonnees en adreswijzigingen aan: abonnementen@krachtnaarkruis.nl of KnK, Anthon van der Horstlaan 56, 3752 VP Bunschoten-Spakenburg; alle informatie over KNK kunt u vinden in www.krachtnaarkruis.nl